



Protestantse Gemeente Edam



Kerkbrief 1074 voor zondag 18 december 2022, 4^e zondag van Advent

De kerkdienst wordt gehouden in De Swaen

U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl

Omzien naar elkaar doen we samen, even een kaartje sturen

Beste kerkgemeente, wij zijn in afwachting van de komst van onze Heer het Licht der wereld.

Laten wij wat van dat licht in de wereld brengen. Misschien is er bij u/jou wel iemand in de buurt die alleen of eenzaam is maak even een praatje of doe even een kaartje in de bus. Laten wij de zieken en elkaar in ons gebed gedenken. Wij denken nu in het bijzonder aan Jan v Ginkel, Karen Dekker en Elly ten Holt. Laten we om Gods zegen en nabijheid vragen. Ik wens u allen gezegende kerstdagen en een gezond en liefdevol 2023 toe. Aly Lagerburg

Beste mensen, wij wensen jullie allemaal gezegende kerstdagen en een gezond en gelukkig 2023.
Arie en Lia westerneng.



Terugblik op de dienst van 11 december:

Als je weet dat je, gekleed als Jozef, een gedicht mag opzeggen en ook de 3^e adventskaars mag aansteken dan is het niet zo vreemd als je van te voren zenuwachtig bent. Bij Lucas kon ik daar weinig van ontdekken toen ik een plaatje van hem maakte.



Dominee Marnix van der Sijs omschreef in zijn preek Jozef als een rechtvaardige die zijn zwangere vrouw beschermde. Haar ruimte en vrijheid gaf. Ons tot voorbeeld. Ook dit jaar was de kerk sfeervol in kerststemming gebracht door Annie en Tom Lagerburg. Ze werden daar hartelijk voor bedankt! (Mogelijke hulptroepen mogen in deze dank delen) De bloemen gingen ter bemoediging en met een hartelijke groet naar mevr. Coby van Zanen (van de Lingerzijde). Mhg Arie



Collectedoelen:

1e collecte: De eerste collecte is voor **Stichting Hoeboeh**.

De Stichting Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek en Helpers, heeft als doel: het verlenen van hulp aan bewoners in Oost-Europa, met name van Roemenië en Moldavië. De stichting werkt vanuit een Bijbelse inspiratie en wil anderen stimuleren tot het doen van werken van barmhartigheid en naastenliefde. Deze stichting is voor ons een oude bekende. In de Oekraïne oorlog spelen ze ook een belangrijke rol in de hulpverlening aan vluchtelingen ter plaatse. www.hulpoosteuropamonnickendam.nl

De 2e collecte is voor het werk van **onze eigen kerk**.

De collecte-opbrengsten van zondag 11 december zijn: 1e collecte t.b.v. Stichting red een kind € 100,00 en de 2e collecte voor onze eigen kerk € 91,95

Héél hartelijk dank voor uw bijdragen

Er is ook weer Kinderkerk, dit keer o.l.v. Mirjam Visser. We gaan verder met het **Adventsproject: Ik kan niet wachten!**

Deze zondag gaat het over Simeon en Hanna. Als Maria en Jozef veertig dagen na de geboorte van Jezus met Hem naar de tempel gaan, zien Simeon en Hanna Hem. Ze hebben hun leven lang op Hem gewacht: Gods belofte is vervuld.



Kerstmiddag in De Swaen. De dames van het ouderendiaconaat, met een aantal vrijwilligers, hadden alles uit de kast getrokken om er weer een sfeervolle middag van te maken. De Swaen in kerstsfeer leent zich daar dan ook prima voor. De middag werd geopend door Menny de Wolf en Nico Vriend speelde op het Nifra kistorgel.

Verdere foto's van dit bijzondere, jaarlijkse samenzijn waar de oudere jeugd elkaar ontmoette en zich alles goed liet smaken vindt u op de website.

Mvg Arie



Orde van dienst voor zondag 18 december 2022 4^e Advent

Voorganger: mevrouw M. Eikelenburg - den Uyl

Organist: Frans Koning

Ouderling: Ria van Saarloos

Diaken: Ed Broeze

Orgelspel: Variaties over "Er is een roos ontloken".

Welkom en mededelingen

Adventskaarsen worden aangestoken en gedicht voorgelezen.

Intochtslied: Psalm 118: 5 en 9

Stil gebed

Bemoediging

V: Onze hulp in de Naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw is tot in eeuwigheid

en niet los laat het werk van Zijn handen

A: Amen

Lied 598: 2x (Ned. vertaling) "Als alles duister is"

Gebed om ontferming

Lied 463: 1, 2, 6, 7 en 8

Moment voor de kinderen en Adventslied:

1. Ad - vent is kij - ken naar wat komt,
hoe - wel er wei - nig zicht is.
Je steekt een kaars aan in de nacht
om - dat je iets van God ver - wacht:
een we - reld waar het licht is.

Advent is kijken naar wat komt,
zoals toen, lang geleden.

Er werd een kind van God verwacht,
een kind van licht, een kind vol kracht,
een kind dat zorgt voor vrede.

Advent is kijken naar wat komt.

Advent is durven hopen.

Het kerstkind is een nieuw begin.

We slaan een weg van vrede is.

Die moet je verder lopen.

Advent is kijken naar wat komt.

Advent is durven dromen,

is licht zien in de duisternis,

geloven dat God met ons is

en dat zijn rijk zal komen.

Gebed bij de opening van het Woord om de verlichting met Gods Geest

1^e Lezing: Jesaja 7: 1-14

Lied 466: 2,3 en 4

2^e Lezing: Mattheüs 1: 18-23

Lied 466: 5, 6 en 7

Overdenking

Orgelspel

Lied 489: 1 en 2

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, **Onze Vader**

Collecten / *Kinderen komen terug*

Slotlied 416: 1, 2,3, en 4

Wegzending en Zegen

A - men, A - men, A - men.

Orgelspel: Bewerking van "Ga, stillen in de lande".



Agenda: Voor de meditaties van J. van Werkhoven en de Kerstster op de Grote Kerk zie onze website

16 december: **Kerstconcert Zangertjes van Volendam**, aanvang 20.00 uur in de Swaen; kaarten € 5,- p.p.

17 december: **Kerstsamenzang om 16:00 uur in de Grote Kerk m.m.v. Koninklijk Edams Fanfarecorps**

Heerlijk meezingen met bekende kerstliederen en luisteren naar het kerstverhaal en de Edamse Fanfare. Het thema is : vanuit een bron van licht. Iedereen is welkom, de entree is gratis. Na afloop is er glühwein of warme chocolademelk.

18 december: **Lessons en Carols, Nicolaascantorij** o.l.v. Els Hermanides, Grote Kerk, aanvang 17.00 uur. Toegang is gratis.

24 december: **Kerstdienst**. Grote Kerk, aanvang 22.00 uur m.m.v. **Mix & Match**.

25 december: **1^e Kerstdag**, Grote Kerk 10.00 uur, Ds. Kick Koldewijn, m.m.v. het **Projectkerstkoor**.

28 december: **Woensdagavondmaaltijd**. Opgeven uiterlijk 24 december. Zie Venster blz. 4.

Denkt u nog aan het Smoelenboek: "Een plaatje van iedereen" voor onze nieuwe predikant

Ds. Charlotte Kremer. Ga even langs bij Arie van Ginkel. Dan maken we er samen iets moois van.

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl

Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272

Voorzitter kerkenraad: Nel Eijk e-mail: voorzitter@kerkgemeente.nl Tel. 0299-371939

Ledenadministratie: Nico Vriend e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl

Inleveren kopie kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl

