



# Protestantse Gemeente Edam



Kerkbrief 1070 voor zondag **20 november 2022**, Gedachtenisdienst

**Deze Gedachtenisdienst wordt gehouden in de Grote Kerk**

U kunt de dienst meebeleven via: [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) of via [www.kerkgemeente.nl](http://www.kerkgemeente.nl)



### Bloemengroet

De twee liturgische boeketten gingen met een hartelijke groet namens de kerkgemeente naar Anneke en Harry Lansen en Jan van Ginkel.

### Beste kerkgemeente

Wat was het voor mij een mooie verjaardag met al die kaarten die ik van de kerkgemeente Edam heb gekregen. Heel hartelijk bedankt. Els Klijsma.

### Bedankt

Lieve mensen,  
Hartelijk bedankt voor de lieve kaart die ik van de kerkgemeente heb gekregen na mijn val.  
Groeten Sya van de Putten.

### Terugblik op de dienst van zondag 13 november



Dominee Annelies Moolenaar begon de dienst met een felicitatie aan de kerkgemeente. Unaniem succesvol een dominee beroepen is tenslotte iets waar je blij en gelukkig mee mag zijn. Een felicitatie waard!

De kinderen, en ook de ouderen(!), werden voorafgaand aan de kindernevendienst alvast warm gemaakt met het verhaal van Jozef die zijn broers ontving in Egypte. Daar werden alle maskers afgedaan en bleek dat er weer ruimte was voor een nieuwe toekomst. Aan de fotograaf lieten de kinderen zien dat maskers veel kunnen verbergen (al zou je dat bij terugkeer in de kerkzaal niet gemerkt hebben). Op deze zonnige zondagmorgen viel er nog iets te vieren en dankbaar voor te zijn in onze kerkgemeente: Elly en Jan Lemsom waren 8 november jl. 60 jaar getrouwd en ze lieten ons daarvan meegenieten. Tijdens de koffie bleek dat de traktatie zeer op prijs gesteld werd en men alle ruimte nam om nog even na te praten.



*Mvg Arie*



### Kerstkoor 2022:

Het is alweer drie jaar geleden dat we voor het laatst met een groot kerstkoor op Kerstmorgen gezongen hebben. Vanwege corona hebben we de afgelopen twee jaar alleen met kleine koortjes, zonder kerkgangers, de diensten kunnen ophijsen. Maar nu kunnen we weer!



Willen we nog? Ik zou het graag weer willen proberen voor de Kerstmorgendienst in de Grote Kerk, zondag 25 december 10.00 uur. We gaan weer oefenen op 4 zaterdagochtenden, en wel op 3, 10, 17 en 24 december steeds van 11 tot 12 in de Swaen. Laat me weten of je mee wilt doen. En mocht je nog anderen weten, geef maar door.

Frans Koning, e-mail: [frannelies@gmail.com](mailto:frannelies@gmail.com).

### Verhalen lezen:

Met een kleine groep mensen lezen we dit seizoen bijbelverhalen. Eenmaal per maand komen we bij elkaar in de Swaen en lezen we teksten die bekend en minder bekend zijn. Omdat er zoveel vertalingen zijn wordt er een keuze gemaakt voor twee vertalingen die met elkaar vergeleken worden. Interessant zijn vooral de verschillen en de interpretaties van de teksten, omdat die juist de discussie oproepen. **Woensdag 23 nov. om 19.30 uur** komen we weer samen en er is plaats voor enkele nieuwe mensen. Voel je vrij om het eens mee te maken.

Menny de Wolf (gespreksleider) tel. 0299 372120 (graag opgave).

## Gedachtenisdienst 20 november 2022

(de orde van dienst vindt u in een apart liturgieboekje)

Voorganger: ds. Burret Olde uit Zaandam

Ouderling: Nel Eijk

Diakenen: Tom Lagerburg

Organist : Frans Koning

M.m.v.: Nicolaascantorij o.l.v. Els Hermanides

### Collecten

**1e** collecte is bestemd voor Hospice **Thuis van Leeghwater**.

Hospice Thuis van Leeghwater is een warm thuis voor iedereen die zorg nodig heeft in zijn of haar laatste levensfase, ongeacht woonplaats, achtergrond of religie.

"Wij bieden palliatieve terminale zorg, dat wil zeggen dat de zorg gericht is op kwaliteit van leven en niet op genezing. Persoonlijke aandacht, pijn- en symptoombestrijding staan daarbij voorop. De bewoner staat bij ons centraal. Wij zullen er zoveel mogelijk voor hem/haar zijn en er alles aan doen om hem/haar deze laatste levensfase zo goed als mogelijk te laten beleven en eventuele wensen helpen te vervullen". [www.hospiceleeghwater.nl](http://www.hospiceleeghwater.nl)

De **2e** collecte is voor het werk van onze eigen kerk.



### De collecte opbrengsten van zondag 13 november zijn:

1e collecte voor Stichting mensenkinderen € 118,68

2e collecte voor onze eigen kerk

€ 142,00

**Hartelijk dank voor uw bijdrage**

### Laat de ster stralen!

Licht voor een geliefde of iemand waarvoor u het licht wilt laten schijnen.

Vanaf 27 november brandt hij weer: de stralende kerstster op de Grote Kerk.



De 'sterrenploeg' heeft net als elk jaar weer met plezier de ster op de hoogste top van de gemeente aangebracht. En zondag 27 november gaat de ster weer branden, tot en met driekoningen (6 januari 2023). Hierdoor is de ster voor iedereen zo'n 40 dagen goed zichtbaar. De ster begeleidt een periode van bezinning en is het symbool van het licht dat komt. Bent u ook blij dat de ster er weer staat? En vindt u ook dat dit in lengte van dagen zo moet blijven? Steun dan de

S.K.M.E. met een donatie voor dit prachtige licht. De kosten zijn: € 24,00 per dag of € 12,00 voor een halve dag. De ster straalt extra mooi als u het licht verbindt met een geliefde of iemand waarvoor u het licht wilt laten schijnen. U kunt zelf een datum kiezen. Stort € 24,00 of € 12,00 op Ibannummer: NL08 RABO 01563.66.142 ten name van Stichting Kerkelijke Monumenten Edam en geef aan op welke dag of avond de ster voor een geliefd persoon schijnt via <https://www.grotekerkedam.nl/zij-laten-de-ster-stralen/>. Die dag straalt de ster extra mooi voor u, uw geliefde of iemand waarvoor u het licht wilt laten schijnen.



Hartelijk dank!

Stichting Kerkelijke Monumenten Edam.



**26 november 20.00 uur:** De Swaen. Jong strijkorkest Vignolle Ensemble (met o.a. Emmely Siebrecht, altviool) speelt '**In het Holst van de nacht**'. Sfeervolle werken van o.a. Glazoenov, Sibelius, Holst en Foote. Juist als je zelf in het donker staat, zie je precies waar het licht is. Het licht van muzikale vriendschap en verbinding, verklankt in een speelse jig of juist in prachtige verstilling. We hopen u te mogen verwelkomen bij ons concert. Kaarten zijn verkrijgbaar via [www.vignolle.nl](http://www.vignolle.nl)  
Kosten: € 15/€ 10 (<18, student, 65+).

### Agenda:

**20 november 10.00 uur Gedachtenisdienst in de Grote Kerk**

**23 november 19.30 uur** Bijbelverhalen lezen in de Swaen o.l.v. Menny de Wolf

**26 november 20.00 uur:** De Swaen. Jong strijkorkest Vignolle Ensemble met '**In het Holst van de nacht**'.

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor informatie zie onze website [www.kerkgemeente.nl](http://www.kerkgemeente.nl)

Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg e-mail: [pastoraat@kerkgemeente.nl](mailto:pastoraat@kerkgemeente.nl) Tel. 0299 371272

Voorzitter kerkenraad: Nel Eijk e-mail: [voo\\_rzitter@kerkgemeente.nl](mailto:voo_rzitter@kerkgemeente.nl) Tel. 0299-371939

Ledenadministratie: Nico Vriend e-mail: [kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl](mailto:kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl)

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres [kerkbrief@kerkgemeente.nl](mailto:kerkbrief@kerkgemeente.nl)