



Protestantse Gemeente Edam



Kerkbrief 1057 voor **zondag 21 augustus 2022**; 10^e zondag na Trinitatis

De kerkdienst wordt gehouden in de Grote Kerk!

U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl



Bloemengroet

De bloemen met de gemeente-groet kreeg Jan Munneke; hij mocht ze zelf meenemen.

Omzien naar elkaar doen we samen. Even een kaartje sturen!

Mevr. Karen Dekker is opgenomen in Heliomare; afd. A1 kamer 6; Relweg 51; 1949 EC Wijk aan Zee om te revalideren.

Wij wensen haar beterschap en heel veel sterkte.

Zij verblijft daar van maandag tot vrijdag en in het weekend is zij thuis.

Dhr. en Mevr. v. d. Zee - de Moes; Wormerstraat 3; 1135 EJ Edam; zijn op 1 september 50 jaar getrouwd.

Dhr. en Mevr. Caspers - Knook; Pieter Claesstraat 1; 1135 HJ Edam; zijn op 2 september 40 jaar getrouwd.

Beide bruidsparen namens de kerkgemeente hartelijk gefeliciteerd en een mooie dag gewenst.

Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en nabijheid vragen.

Ik wens ons allen een goede week.

Aly Lagerburg

Terugblik op vorige week

Onze gast-voorganger was dit keer dominee Klaas Holwerda (lange tijd verbonden aan de **Nassau**-kerk in Amsterdam en ook direct betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe liedboek).



Hans van Drongelen was ouderling en Chris Kotterer diaken.

Op deze stralende warme zondagmorgen begon ds. Holwerda zijn preek met een tekst uit Lucas: "waar je schat is, daar zal ook je hart zijn" en hij sloot af met de laatste regels van lied 845: "wie niet geeft om

zelfbehoud, leven vindt hij honderdvoud". Stof tot nadenken! Dat begon voor mij al bij binnenkomst toen ik het

grote 6-luik zag staan waarop zes "oude meesters" uit onze gemeente "De Geboorte van Nederland" hadden

uitgebeeld. Niet iedereen zag de daarbij behorende folders en zo kon men dus naar hartenlust fantaseren over

datgene wat er te zien was: van brandstapels en beeldenstorm tot Willem van Oranje-Nassau. En als er een kerk in Amsterdam naar Nassau vernoemd is, er een schilderij in onze kerk hangt met Willem van Oranje en ons

volkslied begint met Wilhelmus van Nassouwe, wilt u dan niet weten waar Oranje-Nassau vandaan komt? De naam van het in

Nederland regerende vorstenhuis? De titel wortelt in René van Chalon, graaf van **Nassau**, die in 1530 het prinsdom

Oranje erfde. Hij liet zijn bezittingen na aan Willem 1(de Zwijger) van **Nassau**-Dillenburg, de grondvester van de

eerste tak **Oranje_Nassau**. Een inspirerende morgen...

Met groet Arie



De eerstvolgende Woensdagavondmaaltijd is op **24 augustus**
(graag uiterlijk vandaag, zondag 21 aug., opgeven)



Orde van dienst voor zondag 21 augustus 2022

Deze zondag lezen we volgens het oecumenisch leesrooster Lucas 13: 22-30; best een pittige tekst. Over dat je door een smalle deur moet voor het Koninkrijk van God. En dat die deur op een slecht moment dicht is, waardoor je er buiten staat. Gaat het écht zo? Natuurlijk niet én absoluut! Het thema is: **'de dichte deur'**.

ds. Ad Alblas

Voorganger: Ds. Ad Alblas (Oegstgeest)
Ouderling: Dirk Tump

Organist: Jan van Ginkel
Diaken: Chris Kotterer

Orgelspel

Lied 146a: 4, 5 en 6

'Laat ons nu vrolijk zingen'

Welkom en mededelingen

Lezing: Lucas 13: 22-30

Intochtslied: Lied 33: 1 en 2

'Kom nu met zang en roer de snaren'

Lied: 990; 1, 2, 3, 4, 5 en 6

'De laatsten worden de eersten'

Stilte, Onze Hulp en Groet

V: Onze hulp in de Naam van de Heer

**A: Niet verkoelen zal zijn liefde,
nooit bezwijken zijn trouw.**

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van
Jezus Christus, de Heer, door de Heilige Geest

A: Amen

Overdenking

Muzikaal intermezzo

Lied 763: 1, 2, 3, 4 en 5

'Zij zullen de wereld bewonen'

Vervolg Intochtslied 33: 7 en 8

'Heil hem, die hoopt in vrees en beven'

Dankgebed en Voorbeden, Stil Gebed, **Onze Vader**

Inleiding op de Dienst

Toelichting op de collecten

Gebed van Toenadering

Slotlied: Lied 316: 1, 2, 3 en 4

'Heb dank, o God van alle leven'

Lied 321: 1, 2 en 3

'Niet als een storm, als een vloed'

Zending en Zegen

Beantwoord met:

Inleiding op de Lezingen



Lezing: Jesaja 30: 15-21

Orgelspel

Collectedoelen:

De 1e collecte is bestemd voor KIA, zending Zuid-Afrika.

Het lukt de Zuid-Afrikaanse organisatie ACAT om vooral arme boerenfamilies weer hoop te bieden en in beweging te krijgen. Via Bijbelse verhalen en de invloed van kerkleiders zet men mensen weer tot actie aan. Ze zien dat ze samen hun leven kunnen verbeteren.

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/bijbel-brengt-arme-boeren-in-actie>.

De 2e collecte is voor **onze eigen kerk**

Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan.

De collecteschalen staan weer klaar in de kerk. U kunt uw bijdrage overmaken via rek.nr. **NL95RABO 0373 711 409** t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. datum en collecte doel



Collecteopbrengsten van zondag 14 augustus:

1e collecte KIA, zomerzending Egypte **€ 101,75**

2e collecte voor onze eigen kerk **€ 81,10**

Dank voor uw gaven!

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272
Voorzitter kerkenraad: Nel Eijk e-mail: voorzitter@kerkgemeente.nl Tel. 0299-371939
Ledenadministratie: Nico Vriend e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl