



Protestantse Gemeente Edam



Kerkbrief 1044 voor zondag 22 mei 2022, 6^e zondag van Pasen "Rogate" ("Bidzondag")

De kerkdiensten worden gehouden in De Swaen.

U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl

Terugblik op de dienst van 15 mei:

Wat vinden we belangrijk, wat staat er bovenaan??

Met kinderen in de kerk krijg je toch een andere sfeer. Niet alleen het verschil met al die grijze hoofden valt dan op, maar vooral ook het plezier dat kinderen uit kunnen stralen.

Als je dan een voorganger hebt die beeldend kan vertellen en een jeugdouderling die elke keer weer het voortouw neemt, dan blijkt de kerkgang, gezien de plaatjes, voor de jeugd geen probleem te zijn. En als je dan als jongste kerk-ganger vertelt dat je uitvinder wilt worden, dan geeft dat voldoende stof voor een vervolgverhaal.



Theoloog Jan Willem vertelde dat hij 's morgens al om 6 uur in de sportschool stond en dat een ijskoud bad niet tot zijn favoriete bezigheden behoorde. Maar dat je door het toch te doen wel enthousiaster aan je dagtaak begon.

M.a.w. je moet je vaak extra inspannen, een horde nemen, om een hoger doel te bereiken.

De rest van het verhaal is nog steeds te horen via "uitzending gemist". Ook hoe je als uitvinder hiermee om kunt gaan.

Dit keer ook wat plaatjes die voor de dienst gemaakt zijn waarbij Marie Verwoert "uitstraalt" dat ze afgelopen week met pensioen gegaan is en Tom zich afvraagt wie de fotograaf nu eens op de plaat gaat zetten. 😊



Met de bloemengroet voor Lambrecht en Gonny Bak wil de gemeente beiden bedanken voor hun inzet bij veel kerkelijk gebonden activiteiten. *Mhg Arie*

PS.: Op zoek naar een leuk plaatje loop ik regelmatig door uw "beeld". Als u zich daaraan stoort laat u het dan even weten?



Inleiding op de overdenking:

Aandacht voor de schepping en zorg voor de aarde:

Binnenkort is het Hemelvaart en daarna Pinksteren. Op 22 mei lezen we in Genesis 1 over de schepping en in Openbaring 21 en 22 over de nieuwe stad Jeruzalem, die neerdaalt uit de hemel: op aarde.

In Almere is op dit moment de Floriade: de wereldtuinbouwtentoonstelling, die tot 9 oktober duurt. De gemeente Almere en de Floriade BV willen met de Floriade laten zien hoe toekomstige steden groen en duurzaam kunnen zijn. Op de plek van de Floriade komt na de Floriade een nieuwe woonwijk, waar mensen duurzaam en gelukkig kunnen leven. Dat is een goed plan. Maar wat is er werkelijk nodig om gelukkig samen te leven? De kerken in Almere laten in hun tuin op de Floriade met de 12 vruchten van de Geest (12 kunstwerken) zien wat er werkelijk nodig is om gelukkig samen te leven. Openbaring 22 vertelt ons over een levensboom met 12 vruchten. In de kerkdienst kunt u foto's van de tuin van de kerken, de Tiny Church en enkele kunstwerken zien. We horen het verhaal van enkele kunstenaars, die die kunstwerken hebben gemaakt. Hopelijk tot kijk op zondagochtend 22 mei.

Ds Burret Olde

Orde van dienst voor zondag 22 mei 2022

Voorganger: Ds. Burret Olde
Ouderling: Ria van Saarloos

Organist: Frans Koning
Diaken: Ed Broeze

Orgelspel: Sonate in D over Lied 747
"Eens komt de grote zomer" (F.Koning)

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Lied 162: 1

Stil gebed, Onze Hulp, Groet

V: Onze hulp in de Naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw is tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer

A: Amen

Vervolg intochtslied: Lied 162: 2

Gebed van Toenadering

Lied 305: 1 en 2

Inleiding op het thema en de lezing:

"Aandacht voor de schepping en de zorg voor de aarde"

Lezing: Genesis 1: 1 – 13 en 26 - 31

Lied 154a: 1, 2 en 4

Lezing: Openbaringen 21: 1 – 4, 9 – 12, 21 – 27 en
Openbaringen 22: 1 en 2.

Acclamatie: Lied 339a: "U komt de lof toe..."

Lied 23c: 3 en 5

Overdenking

Muzikaal intermezzo: Chaconne over Lied 747

Lied: 747: 1 en 2

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, **Onze Vader**

Collecten

Slotlied: Lied 769: 1 en 5

Zending en Zegen, **beantwoord met:**



Orgelspel: "Komm, holder Lenz" uit
Die Jahreszeiten (J. Haydn)

Collectedoelen:

1e collecte: Missionair werk pioniersplekken

Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerkzijn door heel Nederland.

2e collecte voor onze eigen kerk

Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan.

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer
NL95 RABO 0373 7114 09 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v.
collecte 22 mei Missionair Werk pioniersplekken

Collecte opbrengsten zondag 15 mei.

1e collecte binnenlands diaconaat "De Glind" € 177,58

2e collecte eigen kerk € 126,22

Spaardoosjes € 44,81

Agenda

24 mei: Kerkenraadsvergadering

25 mei: Woensdagavondmaaltijd
(zie het Venster, pag. 10)

26 mei: Hemelvaartsdienst 11:00 uur in
het Stolphoevekerkje in Volendam

31 mei: Installatiebijeenkomst
beroepingscommissie

7 juni: Seniorennutje; vertrek 9:00 uur
bij De Meermin

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld.

Inleveren in de dozen in de Swaen of bij één van de diakenen!



**kerk
in actie**



Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl

Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272

Voorzitter kerkenraad Mw. Nel Eijk e-mail: voorzitter@kerkgemeente.nl Tel. 0299-371939

Ledenadministratie: Nico Vriend e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl