



Protestantse Gemeente Edam



Kerkbrief 1041 voor zondag 1 mei 2022, 3^e zondag van Pasen

De kerkdiensten worden gehouden in De Swaen.

U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl



Bloemengroet en terugblik

De bloemengroet ging de afgelopen zondag naar mw. Gerry Kaper. Zij schreef: 'Geachte Kerkgemeente Edam. Ik was verrast bloemen te krijgen. Heel hartelijk dank hiervoor.'

Gerry Kaper

Op deze 24^e april, de zondag na Pasen, hield ds. Dirk Meijvogel een preek onder het thema 'Hou je van mij?'. Het was de vraag die Jezus tot drie keer toe aan

Petrus stelde, maar die ook aan ons gericht is. En die ook geliefden regelmatig zouden mogen herhalen.

Het was voor Dirk Meijvogel de laatste keer dat hij voorging. Als interim-predikant heeft hij ons als gemeente geholpen een nieuwe start te maken. Door voorzitter Nel Eijk werd hij hiervoor na de dienst bedankt. Het was een goede tijd en in dat opzicht jammer dat het maar kort duurde. Als cadeau kregen Dirk en zijn vrouw Joke fraaie tuinplanten mee. Bij de uitgang kon iedereen Dirk Meijvogel persoonlijk de hand drukken.



Omzien naar elkaar doen we samen; even een kaartje sturen!

Dhr. en Mevr. Klaas en Janny Bakker-Visser, Achterhaven 114, 1135 XZ Edam, zijn op 12 mei 50 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd. Er zijn ook nog al wat zieken in de gemeente; in het bijzonder denken we aan Karen Dekker. Laten wij hen in ons gebed gedenken en om Gods zegen en nabijheid vragen. Mevr. Karen Dekker-van Sickler is van Hoorn overgeplaatst naar het Dijklanderziekenhuis in Purmerend, Waterlandlaan 250, 1441 RN; Afd. Neurologie kamer 6. Ik wens ons alle een goede week toe.

Aly Lagerburg

Paasmorgen bij de kinderkerk

Met Pasen waren er 12 kinderen bij de kinderkerk. Die werden verdeeld in twee groepen. De ene helft begon met knutselen en de tuinkers die zij zaaiden kan inmiddels gegeten worden. De andere groep speelde het spel 'Beloofd land in zicht', een soort ganzenspel met vragen over de uittocht uit Egypte en Pasen. Het spel was uitvergroot en de kinderen waren de pionnen. Na afloop van de dienst gingen de kinderen in de kerk op zoek naar paaseieren, die daarna samen werden gedeeld. De volgende kinderkerk is op **15 mei**.



Seniorenuitje

Eindelijk is het weer zo ver en mogen we weer een dagje uit. Zowel de datum als de bestemming zijn bekend: we gaan dit jaar op 7 juni naar het Marius van Dokkum museum in Harderwijk. Marius is bekend van zijn humoristische schilderijen, stillevenen en vrije onderwerpen. De bus vertrekt 's morgens om 9.00 uur vanaf de Meermin en we verwachten om 16.30 uur weer terug te zijn in Edam. Voordat we naar het museum gaan, gaan we eerst genieten van een kopje koffie met wat lekkers. Na het museumbezoek gaan we lunchen en via een andere route rijden we dan weer terug naar Edam. De eigen bijdrage bedraagt net als voorgaande jaren € 25; contant te voldoen in de bus. U kunt zich opgeven vóór 15 mei per e-mail: ouderendiakonaat@kerkgemeente.nl of bij Ellen Vriend; tel. 371418



Orde van dienst voor zondag 1 mei 2022

Voorganger: Jan Willem van der Straten
Ouderling: Hans van Drongelen
Diaken: Chris Kotterer

Organist: Frans Koning
Collectant: Kees Rijswijk

Orgelspel: Morgenstimmung (E. Grieg) + Lied 216,
"Dit is een morgen als ooit de eerste"

Lezing: Lucas 24: 35-48

Welkom en mededelingen

Lied 644: 1, 2, 3, 4 en 5

Terwijl wij Hem bewenen

Intochtspalm 33: 1

Kom nu met zang en roer de snaren

Overdenking

Stil gebed, Onze Hulp, Groet

V: Onze hulp in de Naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw is tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer

A: Amen

Muzikaal intermezzo: Bewerking van Lied 634
"U zij de Glorie".

Lied 634: 1 en 2

U zij de glorie

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, **Onze Vader**

Collecten

Vervolg Intochtspalm 33: 6

Geen vorst, al gordt hij zich ten strijde

Slotlied: 416: 1, 2, 3 en 4

Ga met God en Hij zal met je zijn

Gebed van Toenadering

Zending en Zegen, beantwoord met:



Lied 636: 1, 2 en 3

Liefde is licht, opnieuw geboren

Lied 708: 1 en 6

Wilhelmus van Nassouwe

Lezing: Jeremia 32: 36-41

Lied 313: 1, 2 en 5

Een rijke schat van wijsheid

Orgelspel Praeludium in Bes (J.F.N. Seeger)

Collectedoelen

De 1e collecte is voor de **zending in Rwanda**.



In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boerengezinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Zij kunnen hun gezinnen beter voeden en verdienen voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan.

De 2e collecte is voor onze **eigen kerk**. Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan.

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer **NL95 RABO 0373 7114 09** t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. collecte 1 mei Rwanda

Collecte opbrengsten zondag 24 april

1e collecte voor de voedselbank is € 227,20

2e collecte voor onze eigen kerk is € 293,40

40 dagen-tijd spaardoosjes € 65,06

Wilt u uw spaardoosje, als u deze nog niet heeft ingeleverd, s.v.p. alsnog inleveren?

Dit kan zondag in de kerk of bij één van de diakenen.

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl

Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg, e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl, Tel. 0299 371272

Voorzitter kerkenraad: mw. Nel Eijk, e-mail: voorzitter@kerkgemeente.nl, Tel. 0299 371939

Ledenadministratie: Nico Vriend, e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl