



Protestantse Gemeente Edam



Kerkbrief 1029 voor zondag 6 februari 2022, 6^e zondag van de Epifanie

De kerkdiensten worden gehouden in De Swaen.

U kunt de dienst meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl

Kerkgangers weer van harte welkom, maar let op de coronamaatregelen

1. Er zijn in De Swaen slechts 35 zitplaatsen beschikbaar; graag weer aanmelden bij scriba@kerkgemeente.nl
2. Als we lopen dragen we een mondkapje.
3. We houden ons nog steeds aan de 1.5 meter.
4. We ontsmetten onze handen bij binnenkomst.
5. We zingen voor onszelf.



6. Na afloop de kerkzaal graag rij na rij verlaten.
7. Er zal na de dienst geen koffie geschonken worden.
8. Vergeet niet de mensen om u heen en de predikant te groeten.

Bloemengroet

De bloemen van de afgelopen week gingen ter bemoediging en met een groet van ons allen naar Siem en Anneke Vreeling en naar Janny Wijndants.



Bedankje

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties en goede wensen bij ons 55-jarig huwelijksjubileum. Het doet ons goed dat er als gemeente met elkaar wordt meegeleefd.

Arjan en Tini Maas

Terugblik 30 januari



Na maanden van afwezigheid mochten we "als vanouds" weer bij elkaar komen. Uiteraard nog wel op afstand, met kapje en handen netjes gereinigd, maar toch, het voelde goed! Als we nu ook nog iets kunnen regelen waarbij koffie wordt gedronken ...

Kaarsen werden aangestoken, de kanselbijbel lag klaar; ook de piano stond klaar om bespeeld te worden. Sinds kort maakt kerkmusicus Frans Koning er een mooie gewoonte van niet alleen op het "Nifra" kistorgel maar ook op de piano te spelen.

De vier voorzangers op het balkon, aangevuld met "beeldman" Jan, lieten van zich horen.

Samen met de gemeente beneden leek het alsof de kerk tot aan de nok gevuld was. Onze eigen interim-predikant ging voor en las het gedeelte uit Lucas 4 waarin staat dat Jezus in zijn geboorteplaats bijna van een rots geduwd werd omdat zijn prediking de oudsten niet aan stond. Er volgde een bijzondere en troostrijke uitleg waaruit we kunnen leren dat we niet door onze prestatie maar vanuit gratie met de liefde van God worden omringd. Na zo'n dienst ben ik blij dat je deze thuis terug kunt luisteren. De laatste zondag van januari is het Lepra-dag. Diaken Alida vroeg onze aandacht voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte.

m.h.g. Arie



Thema avond Maria

Op donderdag 17 febr. a.s. organiseert de Raad van Kerken i.s.m. het Venster een thema-avond n.a.v. het boek "Maria" van Arnold Huijgen.

In de RK kerk aan de Voorhaven, aanvang 20 uur. I.v.m. corona gaarne vooraf aanmelden, zie voor meer info het Venster van februari. Opgeven via de volgende aanmeldlink:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiK2vQ1DnsTnMGRK5KD-NG0oRa8d7fxZprotZyb_Dy80tlw/viewform?usp=pp_url

of: www.rknicolaaskerkedam.nl

Orde van dienst voor zondag 6 februari 2022

Voorganger: ds. P. Verhoeff
Ouderling: Nel Eijk
Diaken: Ed Broeze

Organist: Frans Koning
Zangers: Mirjam, Annelies, Ed en Nico
Collectant: Elly Lemsom

Orgelspel: *O on the wings of a dove (Hear my prayer)*
(F. Mendelssohn)

Lezing: Marcus 10: 13 - 22

Welkom en mededelingen

Lied 326: 5 en 6

Van ver, van oudsher aangezegd

Aanvangslied 212: 1, 2 en 3

Laten wij zingend deze dag beginnen

Preek

Bemoediging en groet

V: Onze hulp in de Naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw is tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer

A: Amen

Muzikaal Intermezzo: *Andante (C. Franck)*

Lied 362

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát

Gebed

Dankzegging en voorbeden

(Toelichting op de) collecten

Gloria: Lied 154B: 1, 4, 8 en 10

Heel de schepping, prijs de Heer

Slotlied 416

Ga met God en Hij zal met je zijn

Lezing: Exodus 3: 11 – 14

Zegen

beantwoord met:



Lied 326: 1 en 2

Van ver, van oudsher aangereikt

Orgelspel: *Fuga in G (G.P. Telemann)*

Collectedoelen

De **eerste** collecte is voor **KerkinActie (KIA)**

Vandaag collecteren we voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De Oegandese kerk helpt boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen sparen, hun oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren houtbesparende ovens bouwen. Zo veranderen hele dorpsgemeenschappen en durven ze weer te geloven in de toekomst van hun dorp. Helpt u mee om de zwaksten die nu al getroffen worden door klimaatverandering weerbaar te maken?

De **tweede** collecte is voor het werk van onze **eigen kerk**.

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer
NL95 RABO 0373 7114 09 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam
o.v.v. 6 februari Oeganda

Collecteopbrengsten van 30 januari:

voor de Leprastichting € 146,00

voor onze eigen kerk € 162,00

Voor in de agenda (en aanmelden graag)

17 februari: Thema-avond over Maria Nicolaaskerk 20.00 uur (www.rknicolaaskerkedam.nl)

20 februari: Viering van het Heilig Avondmaal De Swaen 10.00 uur

2 maart: Gemeentebijeenkomst De Swaen; middag of avond (scriba@kerkgemeente.nl)



Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl
Interim-Predikant: ds. D. Meijvogel, e-mail: d.meijvogel@protestantsekerk.nl, Tel.: 06 31041389
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg, e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl, Tel.: 0299 371272
Voorzitter kerkenraad: mw. Nel Eijk, e-mail: voorzitter@kerkgemeente.nl, Tel.: 0299 371939
Ledenadministratie: Nico Vriend, e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl