



Protestantse Gemeente Edam



Kerkbrief 1016 voor zondag **7 november 2021**, 1^e zondag van de voleinding

De kerkdiensten worden weer gehouden in De Swaen

U kunt de dienst meebeleven via: www.kerkdienstgemist.nl of via www.kerkgemeente.nl

Weer strenge(re) coronamaatregelen

Het moderamen heeft, in navolging van het protocol van de PKN, moeten besluiten tot weer strengere maatregelen bij onze kerkdiensten. We nemen immers verantwoordelijkheid voor de gezondheid van anderen en onszelf. Dit houdt voor u het volgende in:

1. er zijn in De Swaen slechts 35 zitplaatsen beschikbaar;
dit betekent: graag weer aanmelden bij scriba@kerkgemeente.nl ;
2. bij binnenkomst en vertrek dragen we weer een mondkapje;
3. we houden ons weer strikt aan de 1.5 meter;
4. we ontsmetten onze handen bij binnenkomst;
5. we zingen ingetogen;
6. de collecteschalen staan weer bij de uitgang;
7. er zal na de dienst tot nader order geen koffie geschonken worden.

Dit is natuurlijk allemaal heel naar en vervelend, maar met de huidige oplopende cijfers is dit vooralsnog de beste optie. We houden u weer op de hoogte.



Bloemengroet

De bloemen van 31 oktober werden door Alida naar Lia van Mazijk-Heijnis gebracht, Wieringenlaan 49.

Omzien naar elkaar:

Even een kaartje sturen!! Dhr Jan Munneke, Koggehoorn 20, 1474 HX Oosthuizen .

Jan zit al een tijdje in de lappenmand en daarom missen wij hem ook in de kerk. Laten we alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en kracht vragen. Ik wens ons allen een goede week toe. Aly Lagerburg



Lieve mensen!

Via deze weg willen we iedereen ontzettend bedanken voor het leuke berichtje in de kerkbrief enkele weken geleden en voor alle kaarten die we naar aanleiding daarvan mochten ontvangen! De brievenbus legen was nog nooit zo'n feest! We hebben ons 12,5 jarig huwelijksjubileum heerlijk met onze drie kinderen gevierd met een midweek Parijs en hebben intens genoten!
Lieve groeten, Edwin en Jacqueline



Terugblik zondag 31 oktober

Bij aanvang van de viering werd ons de nieuwe bijbel in de nieuwste vertaling getoond die vanaf heden op de liturgische tafel komt te liggen. Deze werd gelijk gebruikt door ds. Eikelenboom, voor het eerst als gast-voorganger in onze gemeente en al vroeg vertrokken uit haar woonplaats Lopikerkapel (prov. Utrecht)



De dames collectanten maakten weer gebruik van de collectestokken en deden dat als vanouds vol verve.

Dat de kerkzaal weer wat ruimer was ingedeeld gaf de zorg weer over de mogelijke covidbeperkingen. Laten we hopen dat kerkgang en koffiedrinken mogelijk blijft! *(Helaas... Red.)*



Gezien de belangstelling daarvoor voorziet dat duidelijk in een behoefte.

P.s Bij navraag bleek de dominee afgestudeerd te zijn als theologe, moeder van drie kinderen en werkzaam als boekhouder bij een notaris kantoor. Dan zijn je dagen goed gevuld als je ook preekbeurten vult! mvg Arie

Orde van dienst voor zondag 7 november 2021

Voorganger: dhr. Geerco Deij
Ouderling: Ria van Saarloos

Diaken: Ellen Vriend
Organist: Frans Koning

Orgelspel : "Jesu, meine Freude", Lied 907 (J.G. Walther)

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Ps. 10: 1, 2 en 5

Stilte, Bemoediging

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw is tot in eeuwigheid

en niet laat varen het werk van zijn handen

A: Amen

Lied: Ps. 10: 6

Gebet van toenadering

Lied: Ps. 25: 2, 4

Lezing: Jesaja 53: 1 t/m 12

Lied: 651: 1, 2, 3 en 4

Lezing: 1 Petrus 2: 11 t/m 25

Lied: 651: 5, 6 en 7

Verkondiging

Muzikaal intermezzo: Poco lento (C. Franck)

Lied: 907: 1, 3 en 4

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: 835: 1, 2, 3 en 4

Zending & Zegenbede

beantwoord met:



Orgelspel: Preludium in C (J.C. Kittel)

De collectes:

De **eerste** collecte is voor het werelddiaconaat: **Zending in Guatamala**

Vandaag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Guatemala. Dit land heeft een gewelddadige geschiedenis. Officieel eindigde de burgeroorlog in 1996, maar voor vrouwen is er weinig veranderd, omdat er nog steeds veel geweld is. Ze voelen zich minderwaardig. In Guatemala lezen ze samen bijbelverhalen over sterke vrouwen en over vrouwen die onrecht aangedaan wordt. Zo gaan ze het gesprek aan over hun eigen levens en over de bevrijdende kracht van het Evangelie. Dat versterkt vrouwen en meisjes van binnenuit. Ze durven hun stem te laten horen in hun gezin, in hun kerk, in hun samenleving. Allemaal stappen die helpen om het onrecht en geweld tegen vrouwen te stoppen.

De **tweede** collecte is voor onze eigen kerkgemeente. Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening NL95RABO037311409 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. 7 november.

De **colletoepbrengsten** van zondag 31 oktober: De eerste collecte voor de Stichting "Chris en Voorkom": € 111,35

De tweede collecte voor onze eigen kerk: € 121,10 Hartelijk dank voor uw gaven.

Laat de ster stralen!

Vanaf 28 november brandt hij weer: de stralende kerstster op de Grote Kerk. De 'sterrenploeg' heeft ze net als elk jaar met zichtbaar plezier op de hoogste top van de gemeente aangebracht. En zondag 28 november gaan ze weer branden tot en met driekoningen (6 januari 2022). Hierdoor is de ster voor iedereen zo'n 40 dagen goed zichtbaar.

"De ster begeleidt een periode van bezinning en is het symbool van het licht dat komt. "Ik ben erg blij als ik 'm weer zie", aldus een van de velen die de ster jaarlijks met blijdschap begroeten.

Bent u ook blij dat ie er weer staat? En vindt u ook dat dit in lengte van dagen zo moet blijven?

Steun dan de S.K.M.E. met een donatie voor dit prachtige licht. De sterren stralen extra mooi als u hun licht verbindt met een geliefde of iemand waarvoor u het licht wilt laten schijnen. U kunt zelf een datum kiezen.

Stort € 24,00 (hele dag) of € 12,00 (halve dag) op lbnummer: NL08 RABO 01563.66.142 ten name van Stichting Kerkelijke Monumenten Edam en geef aan welke dag of avond de ster voor een geliefd persoon schijnt via: <https://www.grotekerkedam.nl/wp-content/uploads/2015/11/Laat-de-ster-stralen.pdf>

Die dag straalt de ster extra mooi voor u of iemand waarvoor u het licht wilt laten schijnen. Hartelijk dank!



Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl
Interim-Predikant: ds. D. Meijvogel e-mail d.meijvogel@protestantsekerk.nl, Tel: 06 3104 1389
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg, e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272
Voorzitter kerkenraad mw. Nel Eijk, e-mail: voorzitter@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371939
Ledenadministratie: Nico Vriend, e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl