



Protestantse Gemeente Edam



Kerkbrief 1008 voor zondag **12 september 2021**, 15^e zondag na Trinitatis

De kerkdienst wordt om **10 uur** gehouden in de Grote Kerk.
Vanaf vandaag hebben we daar ook een beeldverbinding! U kunt de dienst bekijken en beluisteren via: kerkdienstgemist.nl of via www.kerkgemeente.nl

Startzondag: "Van U is de toekomst"

Horen, zien en proeven

Vandaag worden minstens drie zintuigen geprikkeld: het oor, het oog en de tong: Het *oor* wordt gestreeld tijdens de dienst om 10 uur met als voorganger ds. Truus de Boer met medewerking van de Nicolaascantorij. We geven onze *ogen* de kost tijdens de activiteit: 'Onze Vader verbeeld' waarbij we proberen 10 grote platen verspreid in de Grote Kerk bij de tien bedes van het Gebed des Heren te plaatsen. Tussendoor worden onze *smaak-* en *reukzintuigen* bediend door zoetigheden bij de koffie of thee en hartigheden tijdens de lunch na afloop. Dat alles in het teken van 'Van U is de toekomst', een parafraze op de derde bede uit het Onze Vader: 'laat uw koninkrijk komen' (Zie ook het artikel op pagina 5 van het Venster, september 2021).



Bij de start van een nieuw seizoen

Het is vandaag Startzondag, traditioneel de zondag waarop we aankondigen wat de plannen zijn voor het komende seizoen. Na de gedwongen stilstand van allerlei activiteiten, zal het dit jaar wat meer tijd en energie kosten om deze weer op te starten. Het begin is er: De Kinderkerk gaat vandaag weer van start, gekeken gaat worden of deze weer op regelmatige basis kan plaatsvinden. En het Ouderendiaconaat heeft voor komende week een kleinschalig uitje georganiseerd, een flinke groep senioren heeft zich hiervoor opgegeven.

De gedwongen stilstand geeft ons ook de mogelijkheid om nieuwe initiatieven te ontplooiën op het gebied van gesprek en ontmoeting om zo het samen gemeente-zijn gestalte te geven. De kerkenraad kan dat natuurlijk niet alleen. We hopen ook op goede ideeën en suggesties vanuit de gemeente. Dus als u die heeft, schroom niet ze aan ons door te geven!

Nel Eijk, voorzitter@kerkgemeente.nl; tel. 371939



Terugblik op zondag 5 september:

Kerkgangers vriendelijk welkom heten met een gezangenboek en de nieuwsbrief blijkt een gouden idee geweest te zijn. Dit keer deed Gerry Kaper dat. Gezien de stapel boekjes hoopte ze op een volle kerk.

Van ds. Margrietha Reinders mocht ik een fotootje maken in de oude predikantskamer onder het toezien van een van de "vroede vaderen". Het thema van haar preek was:



Het Koninkrijk van u ... wordt dat nog wat...? Waar volgens de liturgie de volgende gezangen bij waren gezocht:

- 1) 'Zoekend naar licht'
- 2) 'Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij'
- 3) 'De toekomst van de Heer is daar'
- 4) 'Wat de toekomst bringe moge'
- 5) 'Alles wat ademt heeft love de Here',



Voor de aandachtige lezer/luisteraar al een overdenking op zich!

De bloemen gingen met een groet van de kerkgemeente naar mevr. Hilda Sta van Uitert en een plaatje van Rinus en Hester van Leuzen vond ik een mooie afsluiting van deze impressie.

Mvg Arie



Van U is de toekomst



12 september 2021

Startzondag Grote Kerk

Eredienst 10.00 uur · voorganger ds. Truus de Boer · Nicolaascantorij ·
kinderkerk · 11.00 uur kerkkoffie en -thee met eigen koek · 12.00 uur
Onze Vader Verbeeld · kinderspelen · 13.00 uur buffet van eigen bodem.

Niet alleen een kerkdienst, maar een gemeentefeest!

Er is, vooral door Ds. Truus de Boer en organist Frans Koning, van de dienst al iets heel speciaals gemaakt, maar ook de Nicolaas Cantorij o.l.v. Els Hermanides luistert het feest op.

Ouderling van dienst is Nel Eijk, de diaken is vandaag Alida Gorter (collectedoelen: zie onder).

En er is **Kinderkerk** o.l.v. Wijnanda Hamstra en Mirjam Visser.

De liturgie voor vandaag staat in een apart boekje. Dat krijg U bij binnenkomst in de kerk. Voor de kijkers en luisteraars is die ook te vinden op de website.

Na de dienst is er koffie/thee/limonade met eigengemaakte baksels.

Om 12 uur is er een soort puzzeltocht over het Onze Vader met de titel: 'Onze Vader Verbeeld'

Om 13 uur is er als afsluiting nog een heerlijke lunch met allerlei eigengemaakte gerechten, soep en brood, besproeid met frisdrank en wijn.

Maar ook daarna kunt u gezellig blijven praten met elkaar, maar **blijf bij alles op afstand!!**

De collectes:

De **eerste** collecte is vandaag voor **Tearfund**.

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Ze bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken op het terrein van diversiteit, duurzaamheid, recht, kerk en samenleving en noodhulp.

Recht doen is voor Tearfund een opdracht van God. Ze helpen waar ze kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken. (<https://www.tearfund.nl>)

De **tweede** collecte is voor onze eigen kerkgemeente. Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan. Voor de aanwezigen in de kerk staan de collecteschalen klaar.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL95RABO037311409 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. 12 september

De **collecteopbrengsten** van zondag 5 september zijn:

De eerste collecte voor (Kerk in Actie) Werelddiaconaat in Ghana: € 165,25 en

De tweede collecte voor onze eigen kerkgemeente: € 255,40

Iedereen hartelijk dank!

Solidariteitskas.

Deze actie heeft in onze kerkgemeente tot nu toe een bedrag opgebracht van 1915 euro.

In 2020 was het totaalbedrag 1825 euro. Een prima resultaat dus.

Alle gevers hartelijk dank.

Namens de kerkrentmeesters, Henk Eijk

Ingekomen bericht:



Het **Zaans Interkerkelijk Mannenkoor** (ZIM) is in 1983 opgericht en levert sinds die tijd bijdragen aan kerkdiensten in de Zaanstreek en daarbuiten en geeft door het jaar heen meerdere concerten.

Onze leden komen uit allerlei kerkgemeenschappen en komen uit de gehele Zaanstreek en omgeving. Na een enorme piek aan leden van 150 mannen zijn we nu in aantal geslonken naar rond de 90 zangers.

Heb je zin om op de woensdagavond tussen 19.30 uur en 21.45 uur te komen zingen onder leiding van onze dirigent Hugo v/d Meij, of wil je gewoon eens komen kijken en luisteren, dan ben je van harte welkom!

We repeteren (i.v.m. betere ventilatiesystemen) voorlopig in de Westzijderkerk

(bullekerk), Westzijde 75 te Zaandam (Dat was altijd in de Noorderkerk).

Sinds 1 september repeteren we weer op de woensdagavond 19.30 uur. We houden rekening met de coronaregels, zoals handen ontsmetten en 1.50 meter afstand, e.d. Wees Welkom!

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl

Interim-Predikant: ds. D. Meijvogel e-mail d.meijvogel@protestantsekerk.nl, Tel: 06 3104 1389

Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg, e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272

Voorzitter kerkenraad mw. Nel Eijk, e-mail: voorzitter@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371939

Ledenadministratie: Nico Vriend, e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbief@kerkgemeente.nl