



Protestantse Gemeente Edam



Kerkbrief 1006 voor zondag 29 augustus 2021, 13^e zondag na Trinitatis

**De kerkdiensten worden weer gehouden in de Grote Kerk. Helaas is hier nog geen beeldbewerking mogelijk.
Wel kunt u de dienst beluisteren via: <https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren>**

IN MEMORIAM:

Afgelopen maandag is Jos Aberson-Seeleman overleden. Zij werd 87 jaar. Zaterdag 28 augustus zal de afscheidsdienst met ds. Truus de Boer worden gehouden in de Grote Kerk om 11.00 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Als Kerkgemeente leven wij met Albert, de kinderen en kleinkinderen mee en wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd. Correspondentieadres: Zoutziedershof 29, 1135 VG Edam.



BLOEMEN: De bloemen uit de eredienst van 22 augustus jl. gingen met een hartelijke groet namens de Kerkgemeente naar Jannie en Klaas Bakker.

Bedankt! Wij waren zeer verrast met de mooie kaart die we hebben gehad naar aanleiding van de geboorte van ons achterkleinkind. Hartelijk bedankt. Arie en Nel Schotanus

Bedankt! Lieve mensen van de Kerkgemeente, hartelijk dank voor de mooie kaarten die we hebben ontvangen t.a.v. ons 40-jarig huwelijk! Hartelijke groet van Jan Harmsen en Ella Aberson

Zondagmiddag 29 augustus a.s. spelen Margaret Mathot in Edam hun programma Soirée Musicale: Franse muziek Debussy, Gaubert, Rhené-Baton, Honegger, Ravel en woord en beeld. Aanvang 15.00 uur. Kaarten: € 18,50,- Tickets: www.zuurbiermuziek.nl



en Annemieke Zuurbier in de **De Swaen** voor fluit en piano. Zij spelen werken van Poulenc. De werken worden toegelicht in /tot 18 jaar en studenten: € 10,-

Terugblik op de viering van 22 augustus in de Grote Kerk met ds. Burret Olde

Gastvoorganger ds. Burret Olde gaf in de kerkbrief zijn thema aan, het zou gaan over het zoeken naar Rust en Stilte want daar had hij na het afgelopen jaar toevallig een huisje geboekt in de geeft aan dat je rust en stilte wel ook vindt. Onze voorganger dat zij predikant is van de Geloofsbelijdenis door haar



Aan het einde getoond waarbij elke gemoedstoestand.



en Annemieke Zuurbier in de **De Swaen** voor fluit en piano. Zij spelen werken van Poulenc. De werken worden toegelicht in /tot 18 jaar en studenten: € 10,-

van de viering werd ons een blad met gekleurde kaarsen iedere kleur zijn eigen betekenis had, een kleur voor Mvg Arie

Op 12 september a.s. is het startzondag. Wij zoeken enthousiaste gemeenteleden die iets lekkers kunnen en willen bakken voor bij de koffie en/of voor bij de lunch. Wilt u met ons uw eigen baksel (taarten, cakes of iets lekkers voor bij de lunch) delen? Na de dienst op 29 augustus en 5 september staat naast de koffietafel een flip-over waarop u kunt vermelden wat u wilt meenemen.



Collectedoelen De 1^e collecte deze week is voor ons Doven-Project: Stichting Gelijke Kansen Peru (StOI):

In Cajamarca in Peru zijn alle onderwijsinstellingen gesloten. Van kleuterschool t/m Universiteit wordt er alleen lesgegeven via de computer of telefoon, met buiten het centrum ook nog slecht internet. Tel daarbij op dat de doven daarbij een gebarentolk in beeld nodig hebben en buiten die lessen in contacten, voor zover dat al mag, mondkapjes in de weg zitten die liplezen onmogelijk maken. Het werk van de Stichting heeft dus heel veel tegenwind, maar het ligt bepaald niet stil. Een positieve ontwikkeling is dat momenteel een twaalfstal dove technische studenten wordt opgeleid om straks vanuit de vroegere "ontmoetingsruimte" (op de ijsfabriek gebouwd en ingericht mede door de bijdragen uit Edam) de Stichting te gaan ondersteunen, betaald door de regering. Er wordt heel veel werk verzet, waarvoor uw bijdrage meer dan welkom is.

De 2^e collecte is voor onze eigen kerkgemeente. Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan. Voor de aanwezigen hier staan de collecteschalen klaar. Ook kunt u uw bijdrage overmaken naar rekening nummer NL95RABO037311409 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. collectes 29 augustus

Collecteopbrengsten zondag 22 augustus : 1e collecte voor Epafra € 154,70 en de 2^e collecte voor het werk van onze eigen kerk € 155,15

Orde van dienst voor zondag 29 augustus 2021

Voorganger: Ds. Marnix van der Sijs
Ouderling: Dick Tump

Diaken: Alida Gorter
Organist: Nico Vriend

Orgelspel: "Vater unser" (J.S. Bach)

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Lied 84: vers 1 en 3

"Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer"

Stilte, Onze Hulp en Groet

V: Onze hulp in de Naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw is tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn handen

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

A: Amen

Lied 84: vers 4

Inleiding op de Dienst

Kyriegebed met als refrein Lied 301k

"Kyrie eleison"

Zingen op de melodie van Lied 103c:

Aan U, Vader, alle glorie om het lichten van uw trouw
Die met vrede uit de hoge onze aarde nieuw bedauwt
U de ere, U de glorie zon die ons in leven houdt

Om de Zoon, U alle glorie, woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste, ons tot brood voor
onderweg.

U de ere, U de glorie, woord op onze tong gelegd.

Door de Geest U alle glorie, die als lofzang in ons leeft
En als nieuwe wind de aarde eenmaal haar gelaat
hergeeft.

U de ere. U de glorie, adem die in mensen leeft.

Lezing: Psalm 84

Lied 16b, drie maal (in het Nederlands)

"Behoed mij, oh God"

Preek

Muzikaal intermezzo

'Es ist das Heil uns kommen her' (D. Buxtehude)

Lied 977: vers 1, 2 en 3

"Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd"

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

De voorbeden worden afgesloten met lied 103 e



Toelichting op de collecten

Slotlied:

Sytze de Vries (1945)

Jean Sibelius (1865-1957)
FINLANDIA



Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan,
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die je kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
Ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Zending & Zegen
beantwoord met:



Orgelspel: "Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren" (J.G. Walther)

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl
Interim-Predikant: ds. D. Meijvogel e-mail d.meijvogel@protestantsekerk.nl, Tel: 06 3104 1389
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg, e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272
Voorzitter kerkenraad mw. Nel Eijk, e-mail: voorzitter@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371939
Ledenadministratie: Nico Vriend, e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbief@kerkgemeente.nl