



Protestantse Gemeente Edam



Kerkbrief 1000 (!) voor zondag 18 juli 2021, 7^e zondag na Trinitatis

De kerkdiensten worden weer gehouden in de Grote Kerk. Helaas is hier nog geen beeldbewerking mogelijk. Wel kunt u de dienst beluisteren via: <https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren>



De duizendste kerkbrief!

In 2001, in de tijd van ds. Engele Wijnsma, kwam de eerste kerkbrief uit. Toen nog niet wekelijks. Al snel werd het een wekelijkse editie. En vandaag is hier de duizendste! Zie ook het artikel in het Venster op pagina 16.



Bloemengroet:

De bloemen van afgelopen zondag werden door de fam. de Wolf bezorgd bij mw. De Boer-Nanninga. De zaterdagbloemen gingen naar Christien Maas. Van al die bloemen kwamen er dit keer geen plaatjes, maar het boeket uit de kerk waren zonnebloemen!

In Memoriam:

Vorige week zondag, 11 juli, is mw. Hilligje de Vries-Vis op 91-jarige leeftijd overleden. Afgelopen vrijdag heeft de familie in besloten kring afscheid genomen. Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte met dit verlies. Correspondentie adres: Kiek Keijzer, William Pontstraat 25, 1135 ES Edam.

Terugblik zondag 11 juli



Wat boffen we als kerkgemeente toch met zo'n mooie kerk! Dat je bij de entree al verwelkomd wordt met prachtige oude collecteschalen neem je dan maar voor lief 😊. En dat je in ramen van 1607 de wapens aantreft van steden die je niet allemaal herkent is leuk voor een quiz.



Waar het werkelijk om ging vanmorgen was de vraag van ds. Koldewijn: Wat wij doen met de volmacht van Jezus om het evangelie te verkondigen?... En de mensen oproepen een nieuw leven te beginnen: Zonder ballast zouden we op weg moeten gaan! Ons inspinnen voor het vluchtelingenwerk waarvoor werd gecollecteerd?



Gastvrijheid in praktijk brengen? Tasjes vullen en geven aan kinderen die weinig krijgen? Aandacht, bloemen, een kaartje naar ... Bijgaand wat plaatjes van de viering van die morgen met de dominee, de ouderling, de gemeentezangers en de koster in onze prachtige oude Grote kerk.

Mvg Arie



Orde van dienst voor zondag 18 juli 2021

Voorganger: dhr. Eric Wegman
Ouderling: Ria van Saarloos

Organist: Frans Koning
Diaken: Ellen Vriend

Orgelspel: *Variaties over Psalm 74 (Paul Ritchie, 1954)*

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Lied 136: 1, 2 en 3

Stilte, Votum en Groet:

V: Onze hulp en onze verwachting is in de Naam van de Heere

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw is tot in eeuwigheid
en nooit laat varen het werk van Zijn handen

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer en door de werking
van de Heilige Geest

A: Amen

Vervolg intochtslied Lied 136: 11, 12 en 13

Inleiding op de Dienst: *'Bijzondere tegenstellingen'*

Gebed van toenadering van de Heilige Geest

Lied 653: 7, 4 en 6

Lezing: Mattheüs 5: 1 - 12

Lied 1010: 1, 2 en 4

Lezing: Mattheüs 5: 13 - 20

Lied 314: 1, 2 en 3

Overdenking

Orgelspel: *'O dass ich tausend Zungen hätte'*
(Chr. H. Rinck (1770 – 1846))

Lied 775: 1 en 2

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, **Onze Vader**

Toelichting op de collecten

Slotlied 146c: 1, 3 en 7: 'Alles wat adem heeft'

Zending & Zegen

beantwoord met:



Orgelspel: *Sonate in F over Lied 755 (Frans Koning)*

Collectedoelen:

De **eerste collecte** is bestemd voor **De Stichting Afrikaanse Albino's**, een jonge enthousiaste organisatie die de kwaliteit van leven van Afrikaanse albino's wil verbeteren. Deze stichting bestaat sinds 2004 en is inmiddels actief in 11 Afrikaanse landen en helpt meer dan 4000 mensen met albinisme.

Om de een of andere reden komt albinisme in Afrika vaker voor dan in Nederland en andere westerse landen. In Afrika is dat 1 op de 2000 tot 5000 en in ons land is dat 1 op de 17000.

Dankzij zonnebrandcrème kunnen albino's met een gerust hart naar buiten. Wat de stichting doet is heel simpel: vooral zonnebrandcrème uitdelen. In Afrika hebben mensen helaas weinig of geen geld om dat zelf te kopen.

De Stichting Afrikaanse Albino's krijgt gelukkig elk jaar overgebleven zonnebrandcrème, maar ook zonnebrillen, hoedjes, paraplu's, petjes, lippenbalsems en nog veel meer die ze ook goed kunnen gebruiken.

Dankzij sponsors en giften kunnen deze mensen in Afrika worden geholpen.

De **tweede collecte** is voor het werk van onze eigen kerk.

Beide collectes bevelen wij van harte bij u aan. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening:

NL95RABO0373711409 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. collecte 18 juli.

De collecteopbrengsten van zondag 11 juli waren:

1e collecte voor Vluchtelingenwerk Edam-Volendam: € 143,20

2e collecte voor onze eigen kerk: € 171,40

Beeld in de Grote Kerk

Volgende week zondag, 25 juli a.s., is de tweede collecte speciaal bestemd voor de aanschaf van apparatuur om ook beeld in de Grote Kerk te verwezenlijken. We zijn al een aardig eindje op weg door bijdragen en giften, maar we vragen u om de laatste steentjes bij te dragen.

Actie Vakantietasjes

Dankzij onze enthousiaste gemeenteleden is het project "Vakantietasjes" ook dit jaar weer een groot succes geworden. Deze week hebben wij de 20 tasjes bezorgd bij kinderen die net als de rest van het gezin in armoede leven.

De kinderen en natuurlijk ook de ouders waren blij verrast met de tas vol cadeautjes. Een vrolijk kaartje, gemaakt door Nico Vriend, werd bij de tas overhandigd aan de ouders, zodat zij wisten dat het een actie van de protestantse kerkgemeente was. *Iedereen hartelijk dank namens de diakenen: Alida Gorter en Chris Kotterer*

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl
Interim-Predikant: ds. D. Meijvogel e-mail d.meijvogel@protestantsekerk.nl, Tel: 06 3104 1389
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg, e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272
Voorzitter kerkenraad mw. Nel Eijk, e-mail: voorzitter@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371939
Ledenadministratie: Nico Vriend, e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbief@kerkgemeente.nl

