



Protestantse Gemeente Edam



Kerkbrief 999 voor zondag **11 juli 2021**, 6^e zondag na Trinitatis

De kerkdiensten worden weer gehouden in de Grote Kerk. Helaas is hier nog geen beeldbewerking mogelijk. Wel kunt u de dienst beluisteren via: <https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren>

Bloemengroet

José bracht zaterdag de bloemen met een hartelijke groet naar Felicia Muntslag. Ze was er heel blij mee.

De bloemen uit de dienst werden door Henri bezorgd bij mw. Nel Mus-Frikkee. Zij was aangenaam verrast door dit teken van verbondenheid.

Omzien naar elkaar doen we samen

Even een kaartje sturen!

Mevr. de Vries – Vis, Gouwzee kamer 103, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam.

Mevr. de Vries is gevallen en haar toestand is zorgelijk.

Dhr. Cornelis Brommersma is opgenomen in Huize Lindendaal, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn (afd. Olijf Hart K 104 D).

Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en kracht vragen. Ik wens ons allen een goede week toe. Aly Lagerburg.



De kerktuin

In de afgelopen weken hebben een aantal mensen zich ingespannen om de kerktuin er weer netjes te laten uitzien. En dat is gelukt; nu alleen nog wat afrondende werkzaamheden... in de tuin en aan het pad. Met veel dank aan Ellen, Chris, Henk, Nel, Joop, Annelies, Hans en Ria.

Jubileum van de Kerkbrief

Als u bovenaan goed heeft opgelet ziet u dat volgende week de duizendste kerkbrief gaat uitkomen. Een bijzondere mijlpaal, waar we op bescheiden wijze aandacht aan gaan besteden. Zie ook het artikel in het Venster.

Terugblik zondag 6 juni

We mochten deze keer gelukkig weer veel mensen ontmoeten en dus werd er na de dienst uitgebreid nagepraat, ook binnen de 1,5 meter...

De dienst zelf was ook zeer de moeite waard, al was het alleen al om het energieke orgelspel van Gerard-Jan. Het zachtjes meezingen leek al weer wat luider.

En natuurlijk waren we blij om ds. Charlotte Kremer weer in ons midden te hebben, zij staat immers onze gemeente bij in het pastoraat.

Het leesrooster gaf haar twee bijbelgedeelten waarin

Gods woord wordt verkondigd aan mensen die er niet op zitten te wachten, Ezechiël in Babylon en Jezus in zijn eigen vaderstad. Wij

zijn soms ook hardhorig om de boodschap van God te verstaan. Maar Hij blijft ons zoeken omdat we zijn kinderen zijn.



Orde van dienst voor zondag 11 juli 2021

Voorganger: ds. Kick Koldewijn
Ouderling: Ria van Saarloos
Diaken: Ed Broeze

Organist: Nico Vriend
Zang: Tinie, Madelon, Ed, Wim

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Lezing: Jesaja 52: 1 t/m 6
Lied 749: 1 "Op, waak op!" zo klinkt het luide'

Intochtslied 67: 1 'God zij ons gunstig en genadig'

Lezing: Marcus 6: 6b t/m 13
Lied 339a 'U komt de lof toe'

Stilte, Onze Hulp, Groet

V: Onze hulp in de Naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw is tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer

A: Amen

Overdenking

Orgelspel

Lied 978 'Aan U behoort, o Heer der heren'

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, **Onze Vader**

Toelichting op de collecten

Vervolg intochtslied 67: 2, 3

Slotlied 315 'Heb dank, o God van alle leven'

Inleiding op de Dienst
Gebed van toenadering

Zending & Zegen
beantwoord met:



Lied 299 e Kyrie en Gloria
Gebed voor de opening van het Woord

Orgelspel

Toelichting bij de dienst

Aanstaande zondag worden de leerlingen door Jezus erop uit gestuurd om met zijn volmacht op zak het evangelie te verkondigen. Een gebeuren, als Jezus zelf nog in hun midden is en het gaat over de voorwaarden die daar aan verbonden zijn. Misschien iets voor ons, die na Pinksteren het met de Heilige Geest moeten doen?

Goede dienst toegewenst, ds. Kick Koldewijn.

Collectedoelen

De 1e collecte is bestemd voor **Vluchtelingenwerk Edam-Volendam**. Er zijn veel organisaties, maar ook particulieren, die zich inzetten voor de hulp aan vluchtelingen, plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Een van deze organisaties is Vluchtelingenwerk Edam, gevestigd in het wijksteunpunt oftewel in de Bibliotheek van Edam.

In opdracht van de gemeente begeleidt deze organisatie de eerste opvang van statushouders en biedt maatschappelijke begeleiding in de eerste periode van wonen en wennen. Vrijwilligers zetten zich in als taalcoach, als hulp en vraagbaak en bieden ondersteuning bij de wirwar van regels en gewoonten. Kennis opdoen van de Nederlandse cultuur en haar normen en waarden komen aan bod in het participatieverklaringstraject waaraan alle statushouders deelnemen. Het doel van de trajecten is om zo snel mogelijk te kunnen participeren in de samenleving. De diaconie helpt met giften en renteloze leningen om de hulp mogelijk te maken. Helpt u ook mee?

De 2e collecte is voor onze eigen kerkgemeente. Beide collectes worden van harte aanbevolen

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening **NL95RABO0373711409 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. collecte 11 juli**

De collecteopbrengsten van zondag 4 juli waren:

1e collecte tbv kerk in actie: "Kinderen in armoede" € 159,85

2e Collecte voor onze eigen Kerk € 152,90

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl
Interim-Predikant: ds. D. Meijvogel e-mail d.meijvogel@protestantsekerk.nl, Tel: 06 3104 1389
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg, e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272
Voorzitter kerkenraad mw. Nel Eijk, e-mail: voorzitter@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371939
Ledenadministratie: Nico Vriend, e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl