



Kerkbrief 993 voor zondag 30 mei 2021, Drieëenheid

**Alle maatregelen in acht nemend zijn we blij weer 20 bezoekers te kunnen ontvangen in de kerkdienst.  
U dient zich hier wel voor op te geven: [scriba@kerkgemeente.nl](mailto:scriba@kerkgemeente.nl) of tel. 0299 374038.**

En er is ook de mogelijkheid om de dienst **met beeld en geluid** te volgen via onze website en ook (eventueel later) via "kerkdienstgemist.nl". Zie <https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren>



Ook deze week zijn er weer bloemen gebracht met een hartelijke groet vanuit de kerkgemeente. Bij mevrouw H. Wiersema op het Jan van Wallendalplein en bij de de heer en mevrouw M. van der Zaag, die beiden hersteld zijn van Corona, werden de bloemen uit de dienst gebracht. Er zijn helaas geen foto's van.

**Omzien naar elkaar doen we samen.** Even een kaartje sturen!

Mevr. Maisa v.d. Kolk heeft een ongelukkige val gemaakt en heeft daarbij haar pols en schouder gebroken. Wij wensen haar heel veel sterkte en een voorspoedig herstel. Zij verblijft tijdelijk: Friese Vlaak 39, kamer 48, 1132 MP Volendam. Laten wij alle zieken en elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen vragen. Ik wens ons allen een goede week.

Aly Lagerburg

**Bedankje:** Hartelijk dank voor de bloemen na ons Corona avontuur.

M. en J.M. van der Zaag

**Terugblik op de dienst van Zondag 23 mei.**

Als de Waterlandse predikanten een film opnemen en je thuis een heel lief kevertje i.p.v. een duifje krijgt opgestuurd met de wens "veel levenskracht, veel levensvreugde" dan weet je dat de Kerkgemeente Edam de eerste Pinksterdag alles uit de kast gaat halen om er een bijzondere dag van te maken.

Met Ds. Klaas Holwerda op de kansel, Tineke en Hans Siebrecht als gemeentezangers, dochter Emmely Siebrecht op haar viool en zingend achter de piano, werd het een feestelijke viering.



En als er tussen het votum en zegen van de dominee bij de Grote kerk de kinderen met hun jeugdouderling Wijnanda een eigen kinderdienst hebben waarin ze praten over Pinksteren, schilderen, reuze bellen blazen en brood roosteren boven het vuur, dan mogen we dankbaar zijn dat het gemeentelven nog volop aanwezig is. Meer foto's kunt u vinden op de website

Met vriendelijke groet Arie van Ginkel



**Collectedoelen:** De 1e collecte is voor de NZC. De Nederlandse Centrale is een samenwerkingsorganisatie waar vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk, de Nederlandse en Christelijke Gereformeerde kerken, de Orthodoxe kerken in Nederland, de Remonstrantse broederschap, diverse Evangelische kerken en het Leger des Heils op tal van manieren samenwerken met centra voor zeevarenden. Tevens zet men zich in voor Nederlandse zeevarenden en hun families en worden mensen aan boord of thuis bezocht. Behalve kerken zijn diverse andere organisaties vertegenwoordigd bij de NZC.

De 2e collecte is voor het werk van onze eigen kerk, beide collectes worden van harte aanbevolen. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL95RABO 0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. collectes zondag 30 mei

# Orde van dienst voor zondag 30 mei 2021

## Drieëenheid

**Voorganger: Ds. Burret Olde**  
**Ouderling: Wijnanda Hamstra**  
**Diaken: Chris Kotterer**

**Orgel: Frans Koning**  
**Zang: Mirjam van Wijhe en Jan Schoute**

**Orgelspel: Bewerking van "Heer raak mij aan met uw adem" (Lied 695)**

**Welkom en mededelingen**

Intochtslied: lied 1005: vers 1 en 2 (NL)

"Zoekend naar licht"

**Stilte, Onze Hulp, Begroeting:**

V: Onze hulp in de Naam van de Heer

**A: Die hemel en aarde gemaakt heeft**

V: Die trouw is tot in eeuwigheid  
en niet laat varen het werk van zijn handen

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader  
en van Jezus Christus, de Heer

**A: Amen**

Lied 1005: vers 4 en 5

"Zoekend naar licht"

**Inleiding op de Dienst**

**Gebed van toenadering**

Glorialied: Lied 216: vers 1,2 en 3

"Dit is een morgen als ooit de eerste"

**Inleiding op de lezing**

**Eerste lezing: Lucas 8 vers 1 t/m 2a en**

**Lucas 10 1 t/m 9**

Lied 691: vers 1,2 en 3

"De Geest van God waait als een wind"

**Inleiding op de lezing**

**Tweede lezing: Handelingen 2, 43 t/m 47a**

Acclamatie: Lied 339a: "U komt de lof toe"

**Overdenking (zie onderstaande toelichting  
thema: Kerk en Wereld)**

**Muzikaal intermezzo en lied 675: vers 1 en 2**

**"Geest van hierboven"**

**Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader**

**Toelichting op de collecten**

Slotlied: Lied 838: vers 1 en 2

"O grote God die liefde zijt

**Zending en zegen, de dienst aan de wereld begint  
met: Amen**

**Orgelspel: "Allein Gott in der Höh sei Ehr (G.Böhm)**

### **Thema: Kerk en Wereld. Rol van onze kerkgemeenschap in Edam?**

Mij heeft de verhouding 'kerk en wereld' altijd al mateloos geboeid. Kerk en wereld... zijn dat tegenpolen? Is er een kloof tussen de kerk en de samenleving in Nederland? Of is de kerk een onderdeel van de wereld? De Bijbel begint met 'God schiep de wereld'. Jezus begaf zich onder de mensen. Hij trok rond. Jezus leefde zoals God het met de schepping van de mens bedoeld had. Later zijn door de leerlingen van Jezus geloofsgemeenschappen gesticht. Dat zijn we kerk gaan noemen. De theoloog Hoekendijk noemde de kerk een middel op weg naar het koninkrijk. Hij benadrukte dat de kerk geen doel op zich is.

Eeuwenlang speelde de kerk in Nederland een grote en goede rol in de samenleving: de zorg en het onderwijs werd van de 6<sup>e</sup> eeuw, de vroege middeleeuwen t/m de 20<sup>e</sup> eeuw georganiseerd door de kerken. In Nederland zijn nu 6 miljoen christenen op een totale bevolking van 17 miljoen. We zijn getalsmatig een minderheid. Maar 6 miljoen is niet niks. Toch bekruipt ons soms het gevoel dat christenen in Nederland een steeds kleiner clubje worden. De statistiek en prognoses van de Protestantse Kerk zijn inderdaad niet rooskleurig, maar elkaar in de put praten is nou ook weer niet nodig. Wereldwijd groeit het aantal christenen behoorlijk. De interesse voor religie en zingeving lijkt in Nederland toe te nemen. In Nederlandse talkshows komen de kerken niet of nauwelijks aan tafel. Als er incidenten in kerken zijn komt het bij talkshows wel aan de orde. Voor The Passion is er ook aandacht. Gelukkig hoeven we onze ziel en zaligheid niet bij talkshows te zoeken.

Punt is wel dat steeds meer Nederlanders weinig of niets van de kerk merken. Veel Nederlanders verwachten ook weinig of niets van de kerk. Hoe komt dat? Laten we ons als kerk en christenen te weinig zien? Speelt het beeld van ons zelf en onze kerk hier een rol? Waarbij denkt u/denk jij, wanneer je denkt aan 'de kerk'? Dit is een test: is dat 'kerkgebouw, zondagochtend, dominee en ontmoeting onder elkaar' of is dat 'geloof in God, gedrag en ontmoeting onder elkaar en met anderen'?

Wat merkt de bevolking van Edam van de Protestantse gemeente? Hoe zijn we kerk in onze eigen omgeving? De landelijke Protestantse Kerk richt zich de komende jaren ook meer op 'Kerk zijn in het publieke domein'. Kortom 'Kerk en wereld'. Met de tekst uit Lucas en Handelingen wil ik hierover met u nadenken. Tot 'kijk' tijdens de live-uitzending.

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website [www.kerkgemeente.nl](http://www.kerkgemeente.nl)

Predikant: vacant per 1 juni 2021

Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg, e-mail: [pastoraat@kerkgemeente.nl](mailto:pastoraat@kerkgemeente.nl) Tel. 0299 371272

Voorzitter kerkenraad mw. Nel Eijk, e-mail: [voorzitter@kerkgemeente.nl](mailto:voorzitter@kerkgemeente.nl) Tel. 0299 371939

Ledenadministratie: Nico Vriend, e-mail: [kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl](mailto:kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl)

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres: [kerkbrief@kerkgemeente.nl](mailto:kerkbrief@kerkgemeente.nl)