



Kerkbrief 974 voor zondag 17 januari 2021, 2^e zondag van Epifanie

Wegens de aangescherpte maatregelen kunnen we de dienst helaas niet bezoeken.

Maar gelukkig is er de mogelijkheid om de dienst **met beeld en geluid** te volgen via onze website en ook (eventueel later) via "kerkdienstgemist.nl". Zie <https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren>



Foto: José Hermanides

Bloemengroet

Vorige week werd erdoor José Hermanides een bloemengroet bezorgd bij Marleen de Vries, als dank voor haar activiteiten bij de kinderkerk. Ze was er erg blij mee. De bloemen uit de eredienst werden door Chris Kotterer gebracht bij Betty Slot, die herstelt van een schouderoperatie.

Omzien naar elkaar

Beste Kerkgemeente, we hebben dinsdag allemaal kunnen horen van Mark Rutte dat we nog even moeten volhouden. Ja en dat betekent niet naar familie en niet naar de kerk. Wat mogen wij dankbaar zijn dat er een groep vrijwilligers is die het op zondag mogelijk maken om toch kerk te zijn via het internet met beeld en geluid.

Hartelijk dank daarvoor. En laten we ook maar weer eens een kaartje sturen of eens even iemand bellen voor een gezellig praatje want soms duren de dagen wel lang in deze moeilijke tijd. Laten we elkaar in ons gebed gedenken en om Gods zegen en kracht vragen. Ik wens u allen een goede week.

Aly Lagerburg

Afgelopen week is Joop Smit, die tijdens vakantieperiodes regelmatig onze diensten bezoekt, thuisgekomen uit het ziekenhuis. Zowel hij als zijn vrouw Nel werden getroffen door het virus, maar zijn beiden gelukkig weer aan de beterende hand. Zij wonen Houthalenstraat 51, 1066LP Amsterdam.

Beste Kerkleden,

Het ziet er nu naar uit dat we een presentatie houden voor de gemeente via het internet.

Dit als een vorm van de gemeenteavond. We zullen de nieuwe plaatselijke regeling presenteren en aangeven hoe de nieuwe kerkenraad er uit komt te zien. Reacties zijn dan de week daarna mogelijk via de e-mail, telefoon of schriftelijk in te dienen bij de scriba, Henri Kalk. De presentatie is gepland na de dienst van 31 januari en is later nog te zien. Maar reacties zijn uiterlijk in te dienen op zaterdag 6 februari. De nieuwe plaatselijke regeling is ook in te zien op onze website of op te vragen bij de scriba Henri Kalk. Namens de kerkenraad,

Kees Bak

Start actie kerkbalans!

Komende week start de actie kerkbalans. Vanaf 18 januari worden de enveloppen met het toezeggingsformulier bezorgd. De week daarop worden ze weer opgehaald. Maar nog beter is het om de envelop bij de vrijwilliger in de bus te doen. Namens deze vrijwilligers alvast hartelijk dank.

De kerkrentmeesters

Dringend advies van Protestantse Kerk Nederland Het moderamen van de generale synode adviseert gemeenten dringend niet te zingen tijdens de kerkdienst. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige einddatum van de lockdown. De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol, aldus het moderamen. www.protestantsekerk.nl

Terugblik zondag 3 januari



Ds. Engele Wijnsma, oud-predikant maar nog jong van jaren(!), memoreerde dat hij precies 10 jaar geleden naar Bergen was vertrokken en het elke keer weer fijn vond in Edam voor te gaan. Henk Blomberg (ouderling) opende de viering, Chris Kotterer (diaken) sloot deze af met de oproep om bij te dragen voor Mercy Ships. Als oud-kapitein informeerde hij ons tot in detail. Thuis kon u merken dat organist/pianist Frans Koning en de zangers nu duidelijk zichtbaar waren en dat als proef ook de teksten anders in beeld werden gebracht. Graag ontvangen wij daarover uw reacties!



Foto's: AvG

Arie van Ginkel

Oecumenische viering 24 januari

Volgende week organiseert de Raad van Kerken een oecumenische viering ter afsluiting van de week van gebed voor de eenheid van de kerken. Voorgangers zijn Nico Schoorl, oud-katholiek priester en Agaath van de Hogen. De dienst is om 10:00 uur in de RK Nicolaaskerk en daar worden beperkt bezoekers toegelaten. Opgeven kan via <http://www.rknicolaaskerkedam.nl/> of onze site. Maar u kunt de dienst ook vanaf onze eigen website volgen.

Orde van dienst voor zondag 17 januari 2021

Zondag van de Verschijning van de Heer

Voorganger: ds. Peter Hoogstrate
Ouderling: Henri Kalk

Diaken: Tom Lagerburg
Organist: Frans Koning

Orgelspel: Variaties over Lied 919 (J.C.H. Rinck)

Welkom, mededelingen

Psalm 72: 1 en 6

Onze hulp en Groet

Kyriëgebed

Woord van lofprijzing

Lied 487: 1 en 2

Gebed om de Heilige Geest

Lezing OT: Jesaja 60: 1 – 6

Lied 520: 1, 2, 3, 5 en 7

Lezing NT: Matteüs 2: 1 – 12

Lied 476: 1 en 4

Preek: 'Wijze mensen...op zoek naar geluk'

Orgelspel

Lied 503: 1 en 4

Credo en **Lied 117d (2x)**

Toelichting op Collecten

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied : 919: 1, 3 en 4

Zegen, beantwoord met:**Lied 416: 1 en 4**

Orgelspel: Adagio (J.C.H. Rinck)



Kerkdiensten met beeld en geluid

De 'beeldgroep', zoals we onszelf noemen, bestaat nu uit zes enthousiaste mensen en we zijn allemaal nog de mogelijkheden van de apparatuur aan het uitproberen.

Eerst was er alleen een kijkje in de kerk, later kwamen daar de liederen bij met muzieknotatie en weer later, door een tip van onze voormalige predikant ds. E.

Wijnsma, de tekst van de liederen onder in beeld. We leren nog iedere keer bij,

maar willen ook heel graag weten wat u er van vindt en of u leuke en bruikbare tips heeft. Er zijn al een klein aantal spontane reacties binnengekomen, maar we willen er veel meer, zodat we zoveel mogelijk aan uw wensen kunnen voldoen. Laat dus van u horen! Stuur een mailtje of berichtje naar DeSwaen@kpnmail.nl

De muziek van 1809

Wat werd er zoal gespeeld op het pas gebouwde Bätzorgel in de Swaen? We weten het niet. De grote componisten van die tijd zoals Haydn (overleden in 1809!), Mozart (al eerder overleden in 1791) en Beethoven waren geen organisten van huis uit. Alleen Mozart heeft enkele stukken voor orgel geschreven. Bach was goeddeels in de vergetelheid geraakt, overigens niet bij de kenners.

Bovendien waren gedrukte uitgaven schaars en duur. Misschien waren er afschriften in omloop van muziek van de tweede helft van de 18^e eeuw. Een belangrijke orgelcomponist in die tijd was Johann Christina Heinrich Rinck (1770-1846). Zijn muziek werd al echt gekenmerkt door de klassieke periode en de romantiek is al te horen.

Zondag 17 januari zal voor en na de dienst muziek van hem te horen zijn. Zoals nu nog veel orgelmakers, kon Gideon Thomas Bätz (1751-1820) vast ook wel een goed potje spelen en improviseren. En misschien had hij wel wat van Rinck in zijn bezit. Wij proberen de nalatenschap van Gideon Bätz in ere te houden door de restauratie van het orgel in de Swaen. De actie heeft sinds begin september ruim € 8000 opgeleverd. Hartelijk dank voor alle donaties! Wij hebben verzoeken voor subsidies lopen bij diverse culturele fondsen en b.v. de Provincie. Intussen: adopteer een orgelpijp! Maak uw bedrag over op: **NL 95 RABO 0373711409 t.b.v. Orgelfonds**



Collecteopbrengsten en -doelen

Helaas nog steeds geen bericht over de opbrengsten. Die zijn er nauwelijks uit de diensten, maar komen gelukkig wel via de bankoverschrijvingen. Daarom is het belangrijk om te weten dat: **“een ieder die niet naar de dienst kan gaan, zijn of haar bijdrage aan de collectiedoelen kan overmaken naar Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte-doel zondag”**

Vandaag, zondag 17 januari, is de eerste collecte bestemd voor **“Stichting Mensen kinderen, voor mensen in nood”**. Mensenkinderen helpt, via kerken en lokale organisaties, kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. Een christelijke organisatie, helpen van de allerarmsten ongeacht religie en/of etnische achtergrond. Directe hulp zonder dure transporten maar kopen van goederen in het land zelf, een stimulans voor de lokale economie. www.mensenkinderen.nl

De tweede collecte is natuurlijk bestemd voor het vele werk van, voor en door **“onze eigen kerkgemeente”**. www.kerkgemeente.nl Tom Lagerburg

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de predikant ds. Mirjam Koole, e-mail mirjamkoole@kerkgemeente.nl Tel. 06 57089225
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272
Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak e-mail: cbak-kees@kpnmail.nl Tel. 0255-577499
Ledenadministratie: Nico Vriend e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl