



Protestantse Gemeente Edam



Kerkbrief 966 voor zondag **22 november 2020**

We mogen slechts in een beperkt aantal naar de kerk. Voor diegenen, die niet bij de kerkdienst aanwezig kunnen zijn, is er de mogelijkheid om de dienst **met beeld en geluid** te volgen via onze website en ook (eventueel) later via "kerkdienst gemist". Zie <https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren>



De bloemengroet

De bloemen uit de eredienst werden gebracht bij onze diaken Alida Gorter, die aan haar voet was geopereerd. Ook werd er een kaart getekend voor de fam. Verniers, die hun 50-jarig huwelijk vierden.

We mochten bloemen brengen bij deze lieve mevrouw, Maisa van der Kolk. In afwachting van de testuitslag van haar man brachten de bloemen toch even een lach op haar gezicht.

Jaqueline Cool

Omzien naar elkaar

Lieve kerkgemeente van Edam; namens Els hartelijk bedankt voor alle mooie kaarten die ze heeft gekregen. Ze staan allemaal mooi uitgestald op haar kast.

JARIG !! Op 29 november is ons oudste gemeentelid jarig. Zij wordt dan 100 jaar! Laten we haar verblijden met een kaartje: Mevr. Annie de Boer; Paulus Pietersstraat 1; k221; 1135 GS Edam.

Aly Lagerburg

Terugblik zondag 15 november

'Tel je zegeningen en ga zoeken naar de goedheid van God, die zichtbaar is in mensen' was de opdracht afgelopen zondag. Kerkfotograaf Arie van Ginkel gaf bijgaande drie plaatjes de volgende titel mee: 'Met de handen aan de knoppen...'

Deze drie mensen gebruikten "hoofd en handen" tijdens de viering: dominee Peter Hoogstrate om zijn intrigerende preek 'Als ik nou eens niet geloofde...' in woord en gebaar over te brengen; de organist om de gemeentezangers bij het loflied te ondersteunen; de



beeldverzorger om de kijkers thuis de dienst te laten meebeleven; alle drie (b)leken zij onmisbaar! Uit reacties van kijkers bleek dat zij weer hebben genoten van het prachtige beeld en de camera registratie.



Foto's: Arie van Ginkel

Collecten

Helaas nog steeds strenge corona-maatregelen. Daarom is het belangrijk om te weten dat: **"een ieder die (nog) niet naar de dienst durft of kan gaan, zijn of haar bijdrage aan de collectedoelen kan overmaken naar Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte-doel zondag"**.

Collectedoelen

De eerste, de diaconale collecte, is deze zondag bestemd voor **“Hospice Thuis van Leeghwater”**. Een warm thuis, een vervangende omgeving voor mensen in hun laatste levensfase. Zeker op een zondag als vandaag is het goed om te weten of ons te herinneren dat er plaatsen zijn waar onze dierbaren in alle rust en met een goede verzorging in de laatste fase van hun leven konden zijn. In dankbaarheid verdient het hospice niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk onze steun. www.hospiceleeghwater.nl De tweede collecte is ook deze zondag bestemd voor het vele werk van, voor en door **“onze eigen kerkgemeente”**.

Collecteopbrengsten

De diaconale collecte van zondag 15 november was bestemd voor de christelijke zendingsorganisatie **“MAF- (Mission Aviation Fellowship)”**. Met de voorlopige opbrengst van **€ 62,35** helpen we om, met vliegtuigen en communicatiemiddelen, mensen in afgelegen gebieden te bereiken met allerlei vormen van hulp en met het evangelie. De collecte voor het werk van, voor en door onze **“eigen kerkgemeente”** kende een voorlopige opbrengst van **€ 61,-**.

Beide collecten hebben nog steeds het predicaat “voorlopig” omdat via bankoverschrijvingen nog vele bijdragen nadruppelen van hen die de diensten nog niet willen, durven of kunnen bijwonen.

Dank voor uw gaven.



Laat de ster stralen

Licht voor een geliefde of iemand waarvoor u het licht wilt laten schijnen. Hij staat er bijna: de vernieuwde stralende kerstster op de Grote Kerk. Dit jaar een geheel vernieuwde vorm; geheel gesponsord door BOON Edam (frame) en Smit Elektra (verlichting), met dank aan Arie van Ginkel voor de bemiddeling. De sterren gaan dit jaar al aan op 1e adventszondag (29 november) en blijven branden tot en met 6 januari. Hierdoor is de ster voor iedereen zo'n 37 dagen goed zichtbaar. De ster begeleidt een periode van bezinning en is het symbool van het licht dat komt. “Ik ben erg blij als ik ‘m weer zie”, aldus een van de velen die de ster jaarlijks met blijdschap begroeten. Bent u ook blij dat ie er weer staat? En vindt u ook dat dit in lengte van dagen zo moet blijven? Steun dan de S.K.M.E. met een donatie. Kosten: € 24.00 per dag, of € 12,00 voor een halve dag. De ster straalt extra mooi als u zijn licht verbindt met een geliefde of iemand waarvoor u het licht wilt laten schijnen. U kunt zelf een datum kiezen.

Stort € 24,00 of € 12,00 op Rekening: NL08 RABO 01563.66.142 ten name van Stichting Kerkelijke Monumenten Edam en geef aan welke dag of avond de ster voor een geliefd persoon schijnt via :

<https://www.grotekerkedam.nl/laat-de-ster-stralen-voor-iemand-die-u-lief-is/>

Die dag straalt de ster extra mooi voor u, uw geliefde of iemand waarvoor u het licht wilt laten schijnen.

Hartelijk dank!

Bestuur Stichting Kerkelijke Monumenten Edam

Even rechtzetten

De foto, die Rinus van Leuzen schonk aan de kerk, is gemaakt van een tekening waarop rechts het net gereedgekomen nieuwe stadhuis staat afgebeeld, daarnaast een kleine woning (op die plaats zit nu Sreen), daarnaast 'het huis De Swaen' en vervolgens het oude Edamse stadhuis. Dat was er destijds zo slecht aan toe dat besloten was om het nieuwe stadhuis (1737) te bouwen. Dus daar staat niet de Lutherse kerk. Die werd later gebouwd (1757), nadat de gemeente de grond van het oude stadhuis had verkocht aan de Lutherse gemeente. Die plaats aan de Voorhaven was bijzonder. Meestal kregen andere geloofsgemeenschappen toestemming voor een bescheidener bouwplaats, denk aan de schuilkerk aan de kaasmarkt.



Wim de Wolf

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de predikant ds. Mirjam Koole, e-mail mirjamkoole@kerkgemeente.nl Tel. 06 57089225
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272
Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak e-mail: cbak-kees@kpnmail.nl Tel. 0255-577499
Ledenadministratie: Nico Vriend e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl