



We mogen slechts in een beperkt aantal naar de kerk. Zie ook de mededelingen in deze kerkbrief. Voor diegenen, die niet bij de kerkdienst aanwezig kunnen zijn, is er de mogelijkheid om de dienst **met beeld en geluid** te volgen via onze website en ook (eventueel) later via "kerkdienst gemist". Zie <https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren>



De bloemengroet

Afgelopen week kreeg Petra Tjalsma de bloemen bezorgd door Jitske. Ze was er zichtbaar blij mee. De bloemen uit de kerkdienst zijn bezorgd bij mw. Nel Schotanus-Krijgsman, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis.

Een bericht van de kerkenraad

Zoals bekend zoeken we nieuwe kerkenraadsleden. Deels lukt dat, deels zijn we nog op zoek. In ieder geval ziet het er naar uit dat we een opvolger hebben voor Henk Blomberg als ouderling-kerkrentmeester. Maar dat zal nog een paar maanden duren voordat het kan worden afgerond.

Er is namelijk behoefte aan een gemeentebijeenkomst om de beoogd opvolgers voor te stellen. Als het mogelijk is vanwege corona, willen we graag half januari die gemeentebijeenkomst houden. Maar dit is een planning die onderhevig kan zijn aan maatregelen zoals het maximaal aantal deelnemers van 30 personen.

Gelukkig hebben we Henk Blomberg bereid gevonden die nog korte tijd te overbruggen. Daar zijn we erg blij mee. Dat is de reden dat het eerder gemelde aftreden van Henk wordt uitgesteld. Dat is goed want de groep zou wel erg klein worden en het is maar voor korte tijd.



Terugblik zondag 25 oktober

Het was de tweede dienst terug in de Swaen en met weer noodgedwongen een beperkt aantal bezoekers. Voorganger was ds. Jurjen de Bruijne en zijn thema was de natuur, volgens hem de openbaring van God. Hij mocht zelf de collecte aankondigen, bestemd voor het kinderwerk in Hebron, zijn gemeente in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam.

Het was ook de tweede keer een uitzending met "woord en beeld". De eerste reacties zijn positief maar het is pas het begin, dus deel vooral uw ervaringen.

Regels Kerkdiensten in de Swaen

In de Swaen moeten we i.v.m. de ruimte rekening houden met onderstaande corona-spelregels. Het is misschien wat streng, maar nodig om iedereen een zo veilig mogelijke omgeving bieden. We zijn samen verantwoordelijk.

- Wanneer u de dienst wilt bijwonen, moet u zich **aanmelden**, via scriba@kerkgemeente.nl of tel. 0299 371297.
- Er zijn **maximaal 30 zitplaatsen** beschikbaar, méér kunnen we dus momenteel helaas niet toelaten.
- De kerk is **niet meer aan de achterzijde toegankelijk**. Is dit noodzakelijk? Dan aangeven bij aanmelding.
- U **wacht buiten met de 1,5m regel** tot u toegelaten wordt, dus ook bij slecht weer.
- Bij binnenkomst maakt u uw **handen schoon** met de gel.
- Uw **naam wordt gecontroleerd** / genoteerd en u krijgt **door de 'regelaar' een plaats aangewezen**.
- **Uw jas / paraplu neemt u mee naar uw zitplaats**.
- Liturgie en liedboek liggen daar al klaar, **het liedboek laat u na afloop liggen**. Meezingen mag niet.
- Er kan helaas tot nader order na afloop van de dienst **geen koffie** gedronken worden.
- De predikant blijft na afloop van de dienst voor de preekstoel staan; er kan op afstand wederzijds **een groetgebaar** gemaakt worden, wanneer u de zaal weer verlaat.
- Na afloop van de dienst zal de 'regelaar' u weer om beurten, **rij voor rij, naar buiten** geleiden.
- Collecteschalen staan bij de uitgang.

Teveel regels? Gelukkig kunt u ook altijd via internet de dienst volgen en thuis meezingen mag wel!

Weet u dat er ook een App bestaat om de dienst te bekijken? Deze heet Kerkdienstgemist.

Meehelpen met de dienst in beeld en geluid? Stuur een mailtje naar DeSwaen@kpnmail.nl



Orde van dienst voor zondag 1 november 2020

locatie: De Swaen

Voorganger: ds. Gerrit Fredrikze
Ouderling: Henk Blomberg

Diaken: Tom Lagerburg
Organist: Jan van Ginkel

Orgelspel

Mededelingen door ouderling van dienst
(*allen gaan staan*)

Intochtslied: 711d en 98: 1

Stilte

V: Onze hulp in de Naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw is tot in eeuwigheid en
niet laat varen het werk van zijn handen

V: Genade zij u en vrede van God, onze
Vader en van Jezus Christus, de Heer

A: Amen

Vervolg Intochtslied: Psalm 98: 3 en 4
(*allen gaan zitten*)

Aanvangstekst: Spreuken 9: 5 en 6

Inleiding op de dienst

Gebed om Toenadering

Lied 749: 1 en 2

Inleiding op de lezingen

1^e Lezing: 1 Tessalonicenzen 2: 9 -13

Lied 313: 3 en 4

2^e Lezing: Matteus 25: 1 - 13

Lied 751

Overdenking

Muzikaal intermezzo

Lied 729

Dankgebed, voorbeden met acclamatie 367g, stil
gebed, **Onze Vader**

Collecte aankondiging

Slotlied: 749: 3

Zending en Zegen, beantwoord met:



Collectedoelen

De collecte is vandaag, 1 november, bestemd voor **“KIA – Najaarszending, Sterke Papoea vrouwen in de kerk”**. De lokale kerken op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn vooral de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Kerk in Actie steunt de kerk in Papua hierin.

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/versterken-van-kerkelijk-vrouwenwerk-in-papua>

De tweede collecte is ook deze zondag bestemd voor al het werk van, voor en door **“onze eigen kerkgemeente”**. **En iedereen die (nog) niet naar de dienst durft of kan gaan, kan de bijdrage aan de collectedoelen overmaken naar rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte-doel zondag**

De collecte van 25 oktober voor het “kinderwerk in Hebron, een pioniersgemeente in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam” heeft een opbrengst van € 112,95. De tweede collecte, voor “onze eigen kerkgemeente” tot nu toe € 73,65. Beide zijn voorlopig omdat via bankoverschrijvingen nog bijdragen binnenkomen. Dank!

Een klein gedenkjaar voor het Bätzorgel in De Swaen

De bouwer van het orgel in De Swaen is Gideon Thomas Bätz. Hij stierf op 69-jarige leeftijd in 1820, nu precies 200 jaar geleden. Wij proberen zijn nalatenschap in ere te houden door de restauratie van ons Bätzorgel in de Swaen. De actie loopt nog steeds op rolletjes: de laatste stand overstijgt de € 6000! Hartelijk dank voor alle donaties tot nu toe! Wij hebben verzoeken voor subsidies lopen bij diverse culturele fondsen en b.v. de Provincie. Intussen: adopteer een orgelpijp! Maak uw bedrag over op: **NL 95 RABO 0373711409 t.b.v. Orgelfonds**



Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de predikant ds. Mirjam Koole, e-mail mirjamkoole@kerkgemeente.nl Tel. 06 57089225
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272
Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak e-mail: cbak-kees@kpnmail.nl Tel. 0255-577499
Ledenadministratie: Nico Vriend e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl