



Protestantse Gemeente Edam

Kerkbrief 957 voor zondag **20 september 2020**, 1e zondag van de herfst

We mogen weer allemaal naar de kerk. Zie ook de liturgie aan ommezijde. Maar voor diegenen, die nog niet willen, durven of kunnen: u kunt weer om 10.00 uur via onze website en "kerkdienst gemist" 'live' meeluisteren.

Zie <https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren>



Bloemen voor dhr. Chris Kotterer en fam. Klaas Jan Goede

Chris Kotterer vierde vorige week zijn 80^e verjaardag en werd daarom verrast met een bos bloemen. De bloemen uit de eredienst gingen naar de fam. Klaas Jan Goede in Kwadijk.

Ook ondertekenden de aanwezige kerkgangers een beterschapskaart voor Dirk Best, die al enkele weken verblijft in het Brandwondencentrum in Beverwijk.

Lieve kerkgemeente,

Het geeft moed en kracht om zoveel medeleven te ontvangen. Met een groet en mede in gebed te gedenken. Heel, heel veel dank het is geweldig.

Vriendelijke groeten, *Nel Schotanus.*

Omzien naar elkaar

Laten wij al onze zieken in ons gebed gedenken en om Gods zegen en kracht vragen.

Ik wens u alleen een goede week.

Aly Lagerburg

Terugblik

In de dienst van vorige week stelde ds. Willemien van Berkum 'vergeving' centraal. Hoe belangrijk kan het zijn dat we elkaar aanspreken, maar daarna ook kunnen vergeven. Het kan de aanzet zet voor een nieuw begin. Dat kan heel bevrijdend zijn.



Actie orgel de Swaen komt op stoom!



Sinds het artikel in het laatste Venster over het orgel in de Swaen zijn er al veel donaties binnengekomen, ruim € 1400. De giften komen soms uit onverwachte hoek, zelfs van oud-gemeenteleden van elders. Allen hartelijk dank! Een algehele restauratie is nodig, omdat de achteruitgang van het orgel elk jaar hoorbaarder wordt. Het orgel is 77 jaar geleden voor het laatst gerestaureerd. Het is een uniek instrument, nu meer dan 200 jaar geleden speciaal voor de voormalige Lutherse Kerk gebouwd door de firma Bätz. Vervanging van het geheel of een deel ervan is geen optie en ook niet voordeliger. En daarnaast, er zijn allerlei culturele instellingen die hun steentje willen

bijdragen. Van sommige hebben we al toezeggingen. We zijn dus aan het sparen, en daarbij is het niet zo gek als we zelf een duit in het zakje doen. Dus: adopteer een orgelpijp! Maak uw bedrag over op:

NL 95 RABO 0373711409 t.b.v. Orgelfonds

Collectedoelen

Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor "KIA-Zending, Bouw de kerk in Syrië weer op". Meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en leven in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar, veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn, helpen bij herstel en wederopbouw van de gemeenschap. Samen zijn we een Kerk in Actie en steunen wij zusters en broeders in Syrië. www.kerkinactie.nl/najaarsactie. De tweede collecte is als altijd bestemd voor al het andere werk van, voor en door onze "eigen kerkgemeente".

Voor wie nog niet naar de dienst durft of kan gaan: u kunt uw collecte-bijdrage overmaken op Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte zondag ...

Collecteopbrengsten

De diaconale collecte van afgelopen zondag 13 september was bestemd voor "Abba Child Care". Met de voorlopige opbrengst van € 91,20 helpen we weeskinderen wereldwijd aan een thuis, scholing en een betere toekomst.

De tweede collecte voor onze eigen kerkgemeente kende een voorlopige opbrengst van € 100,53.

Beide collecten krijgen het predicaat "voorlopig" omdat via bankoverschrijvingen nog vele bijdragen nadruppelen van hen die de diensten nog niet durven of kunnen bijwonen. Voor allen: "Dank voor uw Gaven".

Orde van dienst voor zondag 20 september 2020

locatie: Grote Kerk

Voorganger: ds. Burret Olde
Ouderling: Kees Bak

Diaken: Tineke Visser
Organist: Nico Vriend

Mededelingen door ouderling van dienst

(Allen gaan staan)

Intochtslied Vrede voor jou

(melodie Lied 865)

Vrede voor jou, hierheen gekomen,
Zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.

Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt,
Gij die de hele wereld draagt:
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
Help ons te zien wat ieder vraagt,
Tijd om te leven, kans om te zijn;
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.

Stilte, Onze Hulp, Groet

V: Onze hulp in de Naam van de Heer

A: **Die hemel en aarde gemaakt heeft**

V: Die trouw is tot in eeuwigheid en niet laat varen
het werk van zijn handen

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en
van Jezus Christus, de Heer

A: **Amen**

(Allen gaan zitten)

Lied 836: 1 en 4

Inleiding op de Dienst

Gebed van Toenadering

Kyrie- en Glorialied: 299e

Inleiding op de Lezing.

Thema : *wat maakt het leven goed? Wat is de zin van het leven?*

Lezing Matheus 14 : 13 t/m 21

Lied 912 : 1,2 en 3

Lezing 2 Corinthiërs 8 : 4 t/m 9 en 2 Corinthiërs 9 : 9 t/m 15

Overdenking

Muzikaal Intermezzo

Gezongen geloofsbelijdenis

melodie lied 913; tekst Mirjam Sloots

Ik geloof in God de Vader
Hij die heel de schepping draagt
als een vriend komt Hij ons nader
wanneer wanhoop ons belaagt.
Hij doorgrondt en kent ons leven
en wij zijn door Hem aanvaard
Van zijn liefd' kan niets ons scheiden
want wij zijn Hem alles waard.

Ik geloof in Jezus Christus
Zoon van mensen, Zoon van God
die als broeder ons nabij kwam
toen Hij droeg het menselijk lot
Hij leerde ons dienstbaar leven:
kiezen voor de minste mens
Zelfs de dood hield Hem niet tegen
want 'verzoening' was zijn wens.

Ik geloof de Geest, die heilig
als een vuurgloed ons verwarmt
die ons troost en steeds bemoedigt
als het leven ons verlamt.
Gods Geest wil ons inspireren
zo verfrissend als de wind
Als een bron wil zij ons voeden
die gemeenschap samenbindt.

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Toelichting op collecten

Slotlied 221: 1 en 2

Zending & Zegen

beantwoord met:



A - men, A-men, A - men.

Volgende week Vredesdienst

Zondag 27 september is de jaarlijkse oecumenische Vredesdienst, dit keer met als thema 'Vrede verbindt verschil'. Voorgangers zijn ds. Hans Reedijk van Zeevang-Oudendijk en diaken Henk Bak van Monnickendam (maar hier ook goed bekend). Iedereen is hartelijk welkom, maar in verband met de verwachte opkomst kan er helaas na afloop geen koffie worden gedronken.

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de predikant ds. Mirjam Koole, e-mail mirjamkoole@kerkgemeente.nl Tel. 06 57089225;
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg Email: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272;
Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak Email: cbak-kees@kpnmail.nl Tel. 0255-577499;
Inleveren kooij kerkbrief vóór donderdaemiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl