



Protestantse Gemeente Edam

Kerkbrief 948 voor zondag **19 juli 2020**, 5^e zondag van de zomer

We mogen weer allemaal naar de kerk. Zie ook de liturgie aan ommezijde. Maar voor diegenen, die nog niet willen, durven of kunnen: u kunt weer om 10.00 uur via onze website en "kerkdienst gemist" 'live' meeluisteren.

Zie <https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren>

Bloemen voor Arie Westerneng en Maria Tros



Het was niet moeilijk wie de bloemen voor Arie zou bezorgen. Maria Tros mocht de bloemen ontvangen van Mirjam van Wijhe, gewoon, omdat zij wel een steuntje en een teken van betrokkenheid zou kunnen gebruiken.

Omzien naar elkaar

Even een kaartje sturen. Dhr. en mevr. Rob en Ineke Huber logeren tot dat hun hulp weer terug is van vakantie in Huize Anna, Middenweg 128 1462 HK Midden- Beemster. De heer Henk Kalk is verhuisd van Nova Where naar verpleeghuis Middelwijck het nieuwe adres is afd.

Middenhof, kamer 8, Prinses Beatrixpark 54 1462 JN Middenbeemster. Ondanks dat de kerk weer open is zijn er nog altijd mensen die niet naar de kerk kunnen of durven laten wij hen niet vergeten. Laten wij ook alle zieken in ons gebed gedenken en om Gods zegen en kracht vragen. Ik wens ons alle een goede week en wie gaat: een goede vakantie. *Aly Lagerburg.*



Weer zingen in de Grote Kerk

Nog steeds kun je je opgeven als je graag mee wil doen in het verzorgen van de zang in de eredienst, bij Frans Koning, e-mail: frannelies@gmail.com, tel. 0299-372026. De "Frans Koning-singers" zoals Dirk Tump hen noemde blijven actief zolang zingen door de hele gemeente nog een brug te ver is.

Avondmaalsviering gaat niet door

De voor a.s. zondag aangekondigde viering van het heilig avondmaal gaat helaas niet door.

Actie vakantietasjes

De actie "Vakantietasjes voor kinderen die in armoede opgroeien", is in onze kerkgemeente een groot succes. We hebben intussen de gevulde tasjes bij kinderen die in armoede leven thuisbezorgd. De kinderen waren razend enthousiast! Mocht u nog een tasje willen inleveren, dan graag zo snel mogelijk!

Iedereen die aan deze actie heeft meegedaan, heel hartelijk bedankt! *namens de diaconie Alida Gorter*

We mogen weer naar de kerk



Er mochten weer meer dan 30 kerkgangers komen, maar nog niet iedereen voelde zich ook afgelopen zondag (de 12^e) geroepen, of voelde zich ondanks de roep niet veilig genoeg om te komen. Ds. Fredrikze preekte n.a.v. het verhaal van de zaaier en het zaad dat op de rotsen, een te dun laagje aarde, tussen het onkruid of in goede aarde valt. Hij overwoog dat het zaad bij ons op alle vier de bodems terecht kan komen. Dat bewustzijn is een goed

uitgangspunt om aan je geloof te werken. Deze keer was er voor het eerst weer koffiedrinken na de dienst. Door velen van de (kleine 40) kerkgangers verwelkomd, door enkelen gemeden, in de verwachting en ook vluchtige waarneming dat de anderhalve meter samenleving bij koffiedrinken een lastige is. Zie ook elders in deze kerkbrief.



Orde van dienst voor zondag 19 juli 2020

locatie: Grote Kerk

Voorganger: ds. Kick Koldewijn
Ouderling: Kees Bak

Diaken: Tom Lagerburg
Organist: Frans Koning

Orgelspel: "Lof zij de Heer" (A. Kousemaker)

Mededelingen door ouderling van dienst
(*allen gaan staan*)

Intochtslied 221: 1 en 2

Stilte, Onze Hulp, Groet

Vervolg lied 221: 3

(*allen gaan zitten*)

Gebod van toenadering, inkeer en opening
van het Woord

Lied 150

Eerste **lezing:** Jesaja 40: 12 t/m 25 (NBV)

Lied 825: 1, 6 en 8

Tweede **lezing:** Mattheüs 13:24 t/m30 (NBV)

Lied 339a (acclamatie)

Overdenking n.a.v. Matth. 13: 29

Piano: "Morgenstemming" uit Peer Gynt (E. Grieg)

Lied 978

Dienst der **gebeden**

Toelichting op **collecten**

Slotlied 416

Heenzending en zegen
Gezongen Amen



A - men, A - men, A - men.

Piano: Preludium in Es voor luit (J.S. Bach)

Collectedoelen zondag 19 juli

Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor "**Kerk in Actie, Help een stille coronaramp voorkomen**". Corona, in veel landen een ramp van ongekende omvang. In veel landen in Azië en Afrika gaat het niet alleen over het grote aantal besmettingen maar tegelijkertijd voltrekt zich daar een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Maar "kerken" staan op zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen. De tweede collecte is als altijd bestemd voor het vele werk van, voor en door "**onze eigen kerkgemeente**".

U kunt uw collecte-bijdrage ook overmaken op Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte zondag

Let op bij het koffiedrinken

Het doet ons goed elkaar weer na de dienst te ontmoeten onder het genot van een kop koffie. Dit verloopt nu als volgt:

De koffie wordt op 3 plekken aan de koffiebar uitgeschonken. Dit gebeurt in kartonnen (zelf weg te gooien) bekertjes. Hou bij het afhalen de 1,5 meter afstand in de gaten. Zoek daarna een plek rond de 5 receptietafels, de zitplekken of elders in de ruimte. Let op, wel dient de 1,5 meter afstand door een ieder te worden nageleefd. Het was nog de eerste keer, daarom ging het afgelopen zondag nog wat onwennig. Daarom maakt de kerkenraad zich zorgen: als de 1,5 meter afstand niet beter wordt nageleefd worden de risico's voor de gezondheid te groot. Het koffiedrinken zal dan **niet** gecontinueerd kunnen worden.

Zie voor mededelingen over de Kerk op Wintersport 2021 de kerkbrief van 5-12

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de predikant ds. Mirjam Koole, e-mail mirjamkoole@kerkgemeente.nl Tel. 06 57089225
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg Email: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272
Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak Email: cbak-kees@kpnmail.nl Tel. 0255-577499
Ledenadministratie: Nico Vriend E-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl