



Protestantse Gemeente Edam

Kerkbrief 942 voor zondag 7 juni 2020, zondag Trinitatis

In verband met het coronavirus konden onze diensten in ieder geval tot 1 juli helaas geen doorgang vinden. Maar heel langzaam komt er weer licht aan de horizon en mogen we de tweede helft van juni 'oefenen'; zie het bericht in de kerkbrief. Tot die tijd zijn we nog aangewezen op diensten die ons worden aangeboden. U kunt om 10.00 uur via onze website 'live' meekijken en -luisteren naar de viering die in de kerk van Middenbeemster wordt gehouden of naar de oecumenische viering in Monnickendam. Zie <https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren>



Bloemengroet

De bloemen van de Kerkgemeente zijn deze week door Mirjam van Wijhe bezorgd bij Erica Houtgraaf, die er erg blij mee was.

Omzien naar elkaar

Mevr. Alie de Graaf- Vlasbloem heeft een operatie ondergaan en hoopt dit weekend weer thuis te zijn.

Even een kaartje sturen zou heel fijn zijn:

Mevr. Alie de Graaf - Vlasbloem

p/a Weegschaalstraat 5, 1131 MS Volendam.

Zij is dan bij haar zoon in huis om verder te herstellen.

Laten wij alle zieken in ons gebed gedenken en om Gods kracht en zegen vragen.
Ik wens u allen een goede week.

Aly Lagerburg

We mogen weer naar de kerk!

Ook in Edam willen we de kerkdiensten, rekening houdend met de richtlijnen, weer opstarten.

In de maand juni mag dit met maximaal 30 en vanaf juli met 100 kerkgangers.

Wij willen zondag 21 juni onze eerste dienst in de Grote Kerk vieren.

Voorganger is dan Jan Willem van der Straten.

Gezien de limiet die gesteld is, zult u zich de eerste paar weken moeten aanmelden (met vermelding van de datum) via scriba@kerkgemeente.nl of tel **371297**, waarna u bericht krijgt of we u een plaats kunnen aanbieden. In de kerk krijgt u een plaats aangewezen; de instructies m.b.t. hoe met de hygiëne maatregelen om te gaan worden door (aan te stellen) regelaars gegeven. Vanaf juli zal met de verruiming van het aantal kerkbezoekers de aanmelding vermoedelijk niet nodig zijn. De algemene regel om thuis te blijven bij koorts of hoesten blijft gelden. Blijf de kerkbrief volgen voor nadere informatie / instructie over hoe we het in de praktijk gaan invullen. Maar via internet kunt u de dienst -zoals voorheen- ook altijd volgen.



De kerkenraad

Geachte gemeenteleden,

We hebben u in een brief ingelicht over het gevolgde visitatie traject en de positie van de predikant. Diverse mensen hebben gereageerd op de brief.

Aan de kerkenraad gestelde vragen worden - voor zover mogelijk - persoonlijk beantwoord.

Een gemeenteavond is voorlopig onmogelijk te organiseren.

De zaak is zoals gemeld voorgelegd aan de classis. Inmiddels heeft er een gesprek plaats gevonden tussen een afvaardiging van het breed moderamen van de classis en een vertegenwoordiging van de kerkenraad. In dat gesprek is de situatie besproken en zijn er vragen gesteld aan de kerkenraadvertegenwoordigers om een beter beeld te krijgen.

We verwachten dat het breed moderamen van de classis in juni een beslissing neemt hoe verder te gaan in dit traject. Dus we hopen u in juli verder op de hoogte te brengen van het verloop.

Kees Bak, voorzitter van de kerkenraad PG Edam

Collectedoelen zondag 7 juni

Ook deze zondag kunnen we helaas door “corona” nog steeds niet in een kerkdienst bijeen komen. Maar wie weet, over een paar weken (er wordt hard gewerkt om binnenkort en onder strenge regels weer bijeen te komen). Nog even volhouden dus om zonder kerkdiensten toch iets aan en voor de collectedoelen te doen. Gelukkig hebben we de kerkbrief om contact te onderhouden en elkaar o.a. te berichten over de manier waarop we toch onze collectedoelen kunnen dienen. Het is nog steeds mogelijk om bij te dragen aan de collectedoelen van en voor **“onze eigen kerkgemeente”!** Internetbankieren en andere overmakingen naar bankrekeningen biedt voor **“onze kerkgemeente”** de mogelijkheid om, ook in corona-tijd, wekelijks uw collecte-bijdrage over te maken. Geen twee collecten, geen twee afzonderlijke bedragen, zoals we dat in de kerk gewoon zijn, maar één bijdrage die naderhand fifty-fifty verdeeld wordt tussen het diaconale doel voor deze zondag en onze eigen kerkgemeente. U kunt uw collectebijdrage (wekelijks) overmaken naar: **Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. Collecte zondag**



Deze zondag is de diaconale helft van de collecteopbrengst bestemd voor **“KIA Werelddiaconaat – De Jonge kerk in Marokko”**. In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Veel daar studerende en/of gestrande Afrikaanse migranten zijn christen. Met deze collecte kan Kerk in Actie de kerk in Marokko steunen om predikanten op te leiden en hulp te bieden aan migranten. De andere helft van de opbrengst is bestemd voor het vele werk van, voor en door **“onze eigen kerkgemeente”**.

Voor alle grote en kleine mensenkinderen: De Tien-Woorden-Rap

Rap (spreek uit: rep) betekent ritmisch gesproken

Ken jij de tien woorden, de woorden één tot tien?

Laat ze dan eens horen; dat wil ik wel eens zien!

Deze woorden zijn gegeven als tien vriendjes voor het leven:

Eén is God; die maakt je vrij. Er is geen ander zoals Hij.

Twee wil zeggen: God en jij, daar horen echt geen beelden bij.

Drie dat is Gods eigen naam, om met respect mee om te gaan.

De dag van God is nummer **vier**, bevrijdings-dag voor mens en dier, zodat je wekelijks even voelt, hoe God de schepping heeft bedoeld.

Vijf gaat om je ouders en jij; wees goed voor elkaar, daar leef je bij.

Maak niet dood, laat **zes** je horen; knoop dat heel goed in je oren.

Een maatje is, zegt nummer **zeven**, iets heel kostbaars in je leven.

Dus luister goed naar dit gebod en maak wat heel is niet kapot.

Acht zegt: stelen is niet cool, dan wordt het hier een beestenboel.

Negen: laat dat vals gepraat, waarmee je andere mensen schaadt.

Tien zegt: vaar je eigen koers. Wees dan vrij en niet jaloers op wat een ander heeft of kan; daar word je ongelukkig van.

Dit zijn de tien woorden; de woorden één tot tien.

Je hebt ze kunnen horen; iets om te doen misschien?



Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de predikant ds. Mirjam Koole, e-mail mirjamkoole@kerkgemeente.nl Tel. 06 57089225
Pastoraal meldpunt: AlyLagerburg Email: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272
Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak Email: cbak-kees@kpnmail.nl Tel. 0255-577499
Ledenadministratie: Nico Vriend E-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbief@kerkgemeente.nl