



Terug naar de kern (visie-doc Kerk 2025)

Vragen voor de PG Edam uit 'Waar een Woord is is een weg. Kerk 2025'

Marcus 6 : Toen Jezus ooit zijn leerlingen twee aan twee uitzond, gaf Hij geen geld en geen twee hemden. Wel sandalen voor onderweg. In onze tijd krijgen de woorden van Jezus nieuwe actualiteit. Als Prot.kerken dragen we nogal wat mee.... **Wat draagt uw gemeente met zich mee?**

Centrale vraag uit het rapport Kerk2025: Waarom wilt u dat de kerk moet blijven? (Of Waarom zou je ongelukkig zijn wanneer de kerk zou verdwijnen?)

Persoonlijk antwoord van ds Arjan Plaisier, voormalig scriba van de synode:

1. In de kerk hoor ik woorden die ik nergens anders hoor. Het zijn woorden die me aanspreken in de diepste kern van mijn leven. Daarom moet de kerk blijven. Als een plaats waar God geloofwaardig wordt. Als n ruimte om te leren geloven en in dat geloof verder te groeien. (= belief)
2. De kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar aanvaarden in Jezus' naam en die voor elkaar willen instaan. Alleen maar 'ieder voor zich' is armoedig. Alleen bij elkaar komen als 'gelijkgezinden' of vanwege een gezamenlijk belang is te weinig. Daarom ben je elkaar gegeven en sta je voor elkaar in. (= belong)
3. De kerk helpt me om te begrijpen wat 'goed leven' is. Voor mijzelf, maar ook voor de samenleving. Inzicht in het goede leven komt me niet aanvliegen. Er is zoveel chaos en verwarring in de wereld. Ik word vanuit de kerk de wereld ingestuurd om daar in woord en daad getuige te zijn en het in praktijk te brengen. (= behave)

Centrale vraag: Hoe kunnen we zo met elkaar kerk zijn dat de kern van kerkzijn de ruimte krijgt en (weer) oplicht? Wat betekent 'terug naar de kern' voor de agenda van de kerk richting 2025? Een agenda is nodig om je prioriteiten te kiezen. **Eerst kijken naar de situatie waarin onze kerk zich bevindt:**

- a. In de **seculiere samenleving** is geloof niet verdwenen maar een optie geworden, een mogelijkheid, naast andere mogelijkheden. In een seculiere cultuur wordt de kerk uitgedaagd tot een nieuwe onbevangenheid en vrijmoedigheid als het gaat om geloof en het spreken over God. Daarom zal de agenda van de kerk zich nadrukkelijk op het thema 'geloof' moeten richten.
- b. In onze cultuur wordt een sterk accent gelegd op de **individuele keuze** die mensen maken: ik ben verantwoordelijk voor mijn leven en mijn eigen geluk; Tegelijkertijd legt het ook een zware druk op mensen. Dit daagt de kerk uit om een plaats te zijn voor persoonlijke groei en ontwikkeling en waar de keuze gemaakt wordt voor een leven met God.
- c. De nadruk op de mens als individu betekent niet dat mensen in een isolement leven. We leven in een **netwerksamenleving**. Hoewel de kerk soms verweten wordt een instituut te zijn, is het de uitdaging om te ontdekken dat binding kan samengaan met de vorming van kerkelijke gemeenschappen die bij een netwerkcultuur, Tegelijk moet duidelijk zijn dat de kerk een plaats is waar mensen trouw zijn aan elkaar en elkaar een zorg zijn.

d. **Digitale revolutie**: de relatie met de wereld en met elkaar verloopt steeds meer digitaal. Hoe verlies je bij alle kwantiteit de kwaliteit niet uit het oog? Informatie geven past goed bij wat een kerk is: een open samenleving waarin iedereen meedoet. Uitdaging voor de kerk is t.m.v. de veelheid aan informatie en de snelheid van informatiestromen de unieke waarde van 'het Woord van het leven' te blijven uitdragen. Ook zit het diep in kerkzijn dat de betekenis van de lijfelijke ontmoeting hoog wordt gehouden.

e. Ten slotte dient de **globalisering** genoemd te worden. De wereld is een dorp en de mobiliteit eindeloos. Wij zijn wereldburger geworden, kosmopolieten. Maar wat moet ik met 'de hele wereld'? De waarde van het lokale en begrensde wordt opnieuw ontdekt. Voor de kerk is globalisering niet vreemd. De kerk is oecumenisch, wereldwijd. Grenzen zijn in het koninkrijk van God relatief. Tegelijk is de kerk ook lokaal: een geloofsgemeenschap van mensen die elkaar kennen en het leven met elkaar delen. Daar waar je naam wordt genoemd

Dit betekent **de volgende agenda** voor de Protestantse kerk.

a. Rond geloof = belief De kerk staat of valt met het geloof in God en in de Heer, Jezus Christus. Dat geloof is het geheim van de kerk. We hebben elkaar echter wel nodig om tot een hernieuwd inzicht in de bevrijdende kracht van het evangelie, het Woord van God en de christelijke traditie te komen. Plus de geloofsoverdracht. Ook zal geloofsoverdracht nog meer dan voorheen 'geleefde' overdracht moeten zijn. In dat alles verdienen gelovige ouders, jongerenwerkers en catecheten steun en toerusting. Plus op een authentieke en relevante manier het gesprek voeren met onze tijdgenoten. **Dit is een opdracht voor de Ned. kerken. Wil de PG Edam dit ook en zo ja, hoe?**

b. Rond de geloofsgemeenschap = belong Hoe we een broeder- en zusterschap zijn, herkenbaar voor elkaar en voor anderen. Pluriformiteit mag. Nieuwe vormen van kerk ook zonder de belasting van bestaande kerkelijke gewoonten, structuren en organisatie. Plus: wat is plaatselijk nodig om gemeente te zijn. Minder vergaderdruk en organisatiegraad. **Dit is een opdracht voor de Nederlandse kerken. Wil de PG Edam dit ook en zo ja, hoe doet ze dit?**

c. Rond de diaconale en maatschappelijke presentie = behave De kerk is een diaconale gemeenschap. Ook voor allen die op haar pad komen. Door de christelijke gemeenschap, rond het Woord, helpt om oog te krijgen voor het goede leven. Dat geeft je een nieuwe kijk op jezelf, op je medemens en op deze wereld. **Kan Pilippenzen 2 richtinggevend zijn? Wil de PG Edam dit ook en zo ja, hoe doet ze dat?**

Wat leren wij van Jezus Christus? Wat kan en moet de gemeente doen in de huidige situatie in Nederland: Leerling zijn van Jezus Christus. Werken aan geloofsoverdracht = belief. Onderlinge gemeenschap = belong Proberen persoonlijk én diaconaal-maatschappelijk ons steentje bij te dragen = behave.

Elkaar waarderen, de kwaliteiten van de anderen zien. Samenspel in bestuur. Gemeenteleden toerusten tot ambtsdrager en taakdrager. Pastoraal, diaconaal en financieel gemeente-zijn.

