



Protestantse Gemeente Edam

Kerkbrief 886 voor **zondag 12 mei 2019 (Zondag Jubilate)**

Locatie	De Swaen
Voorganger	Ds. N. Burret Olde
Ouderling	Kees Bak
Diaken	Tineke Visser
Organist	Frans Koning

Orde van dienst

Mededelingen door ouderling van dienst / Welkom

Intochtslied (melodie oude liedboek gez 415)

Vrede voor jou, hierheen gekomen,
Zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.

Stilte, Onze Hulp, Groet

V: Onze hulp in de Naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw is tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van
Jezus Christus, de Heer
A: Amen

Vervolg Intochtslied (2e couplet Vrede voor jou)

Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt,
Gij die de hele wereld draagt:
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
Help ons te zien wat ieder vraagt,
Tijd om te leven, kans om te zijn;
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.

Inleiding op de Dienst Gebed van Toenadering

Lied 275: 1-5 'Heer onze Heer,...

Inleiding op de Lezing
Lezing Marcus 6 verzen 6b t/m 13

Lied 840: 1, 2 en 3
Tweede lezing Filippenzen 2 verzen 1 t/m 8

Overdenking n.a.v. synoderapport 'Waar een Woord is is een
weg. Kerk 2025'

Muzikaal Intermezzo

Samen zingen van de geloofsbelijdenis op de melodie van 'wat de toekomst brengen moge'

Ik geloof in God de Vader
Hij die heel de schepping draagt
als een vriend komt Hij ons nader
wanneer wanhoop ons belaagt.
Hij doorgrondt en kent ons leven
en wij zijn door Hem aanvaard
Van zijn liefd' kan niets ons scheiden
want wij zijn Hem alles waard.

Ik geloof in Jezus Christus
Zoon van mensen, Zoon van God
die als broeder ons nabij kwam
toen Hij droeg het menselijk lot
Hij leerde ons dienstbaar leven:
kiezen voor de minste mens
Zelfs de dood hield Hem niet tegen
want 'verzoening' was zijn wens.

Ik geloof de Geest, die heilig
als een vuurgloed ons verwarmt
die ons troost en steeds bemoedigt
als het leven ons verlamt.
Gods Geest wil ons inspireren
zo verfrissend als de wind
Als een bron wil zij ons voeden
die gemeenschap samenbindt.

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Collecten

Slotlied 912 verzen 1, 2, 3 en 5 'Neem mijn leven, laat het
nu'

Zending & Zegen
beantwoord met 'amen'

In memoriam

Op 3 mei is overleden **Maaïke van der Spek-Kamminga** op de leeftijd van 83 jaar. Hoewel tot voor kort nog in ons midden, ging zij in korte tijd zo hard achteruit dat er geen behandeling meer mogelijk was. Maaïke was weduwe van Jaap van der



Spek en moeder van drie kinderen. Ze voelde zich altijd zeer betrokken bij onze kerkgemeente en was onder andere actief in de vrouwenbond en als diaken. In de afscheidsdienst op 8 mei in een volle Swaen werd Maaïke genoemd als een hartelijke vrouw die niet op de voorgrond trad maar voor veel mensen klaar stond. Corr.adres. Pieter Taemszstraat 2, 1135 HG, Edam.

Op 4 mei is overleden de heer **Erik Huber** op de leeftijd van 74 jaar. Hij was al langere tijd ziek. Erik was de echtgenoot van Hanneke en de vader van Niels en de jong overleden Anita. Hoewel geen trouw kerkganger was hij op zijn manier met het geloof bezig. Als mede-directeur van Boon is hij van grote maatschappelijke betekenis geweest. De uitvaart was afgelopen donderdag vanuit de Grote Kerk.

Corr.adres. fam. Huber, Postbus 68, 1135 ZJ Edam.

Terugblik op 5 mei.



Voorganger Jan Willem van der Straten overdenkt dat Emmaüs '60 stadiën van Jeruzalem liggend' de plaats is waar je niet moet zijn, want dat is Jeruzalem, de stad van Vrede. En toch loopt Jezus met hen mee, want Hij wil de verbinding niet verbreken. ("Hij wil ze hun verhaal laten doen" zei Willemien een week eerder). En als Jezus hun ogen heeft geopend gaan ze ook direct terug. Jezus, de opgestane Heer, wil ons de moed geven óók op te staan, tegen onrecht, tegen onvrijheid, vóór Zijn Rijk.

Omzien naar

Dhr. **Gerard Slegt**, Roelof Bootstraat 30, 1135 CH Edam, is sinds enkele weken thuis. Het gaat erg goed hem. De hoop is dat de uitslagen van de volgende onderzoeken dat nog eens bevestigen. Mw. **Geesje Rijswijk-van der Veer**, Achterhaven 90b, 1135 XX Edam, heeft in april een zware operatie ondergaan, waarvan ze nu herstellende is. Dhr. **Cornelis Brommersma**, Burg. Jan Schoonstraat 5; 1474 HS Oosthuizen, heeft afgelopen weekend weer in het ziekenhuis gelegen. Hij is nu thuis, we hopen dat hij weer wat op mag knappen. Alle zieken, ook degenen die hier niet genoemd worden, kracht en beterschap gewenst.

Collecteopbrengsten.

De diaconale collecte was afgelopen zondag 5 mei bestemd voor "**Kerk in Actie, Noodhulp Syrië**". Met de opbrengst van **€ 185,55** (waarbij een nagekomen gift van € 25,-) helpen we de zwaar getroffen Syrische kerken om in tijden van nood zelf een helper te zijn door het aanbieden van voedsel, water, tijdelijk onderdak, medische zorg en scholing. De collecte voor het vele werk van, voor en door **onze eigen**

kerkgemeente kende een opbrengst van **€ 141, 23**). In een nagekomen "**Spaardoosje 40 – dagen**" ontvingen we nog **€ 16,05**. Dank voor uw gaven.

Collectedoelen,

De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor de "**Moedige Moeders**". Begonnen in Volendam, zijn de moeders ook landelijk actief. De moeders blijven, met woord, gebaar en geschrift, actief actie voeren tegen allerlei vormen van verslaving. Zij vechten door zolang de problemen met verslaafde kinderen niet zijn opgelost. Zij bieden voorlichting en ondersteuning aan verslaafden en hun omgeving en organiseren activiteiten ter preventie van drugsgebruik of andere verslavingsvormen. www.moedigemoeders.nl De tweede collecte is ook vandaag bestemd voor het werk van, voor en door "**onze eigen kerkgemeente**".

Seniorenuitje

We gaan op 4 juni naar de zandsculpturen in Garderen. Het thema van de zandsculpturen is dit jaar 'Reis om de wereld'. De bus vertrekt 's morgens om 9.00 uur vanaf de Meermin en we verwachten om 17.00 uur weer terug te zijn in Edam. Voor we de zandsculpturen gaan bewonderen, gaan we eerst genieten van een kopje koffie met wat lekkers en een uitgebreide lunch. De eigen bijdrage bedraagt net als voorgaande jaren 25 euro, contant te voldoen in de bus. U kunt zich opgeven bij Elly Lemsom, tel. 366845, ellylemsom@gmail.com of bij Nel de Wijn, tel.364201, gj.de.wijnkpn@planet.nl *Het ouderendiaconaat.*

Nederland Zingt.

Op woensdag 15 mei vindt in de Grote Kerk een televisieopname plaats van het EO-programma Nederland Zingt. De toegang is gratis. U kunt zich aanmelden via de website: nederlandzingt.nl, dit in verband met het aantal beschikbare plaatsen. Bezoekers krijgen een programmaboekje. Aanvang opname 19.30. De kerk gaat open om 18.45. De eerste uitzending van deze opname is op zondag 25 mei op NPO 2 om 18.45. Het belooft een prachtige avond te worden, dit mag u niet missen! *Atie de Ruiter.*

Agenda:

Vrijdagavond: Erev Shabbatmaaltijd; Graag uiterlijk donderdagavond even opgeven bij Christine Vreeswijk; tel. 06-18167991 of vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl

Diensten komende weken:

19 mei	ds. Margrietha Reinders	De Swaen
26 mei	ds. Kick Koldewijn	De Swaen

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbief@kerkgemeente.nl

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam!

Voor meer informatie zie onze website

www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de

predikant ds. Mirjam Koole, e-mail

mirjamkoole@kerkgemeente.nl

Tel. 06 57089225

Woensdag is de vaste vrije dag

Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse

Email: pastoraat@kerkgemeente.nl

Tel. 0299-366486

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak

Email: cbak-kees@kpnmail.nl

Tel. 0255-577499