



Protestantse Gemeente Edam

Kerkbrief 870 voor **zondag 20 januari 2019** tweede zondag na epifanie.

Locatie	De Swaen
Voorganger	ds. Rieks Hoogenkamp
Ouderling	Cora den Engelsen
Diaken	Marianne Gorter
Organist	Frans Koning

De liturgie staat op een apart vel. In aanvulling hierop wat u voor en na de dienst op het orgel hoort.

Muziek: Partita over Lied 517 (J.S. Bach)

Welkom

de gemeente gaat staan **Lied 92 : 1 en 2**

Zegen beantwoord met de 'Amen' kanon

Muziek: Communion (A. Guilmant)

Terugblik op 16-12



foto: Arie van Ginkel

Ds. Engele Wijnsma vertelde de 10 (!) kinderen vóór ze naar de kinderkerk gingen van de overleden ds. Audrey Lehne, die zoveel in deze kerk was voorgegaan. Dat ze een echte Lutherse was geweest: overtuigd ervan dat niemand tussen haar en de Eeuwige kon komen en elke dienst wel een verhaaltje over Luther. Hij had altijd heel fijn met haar samengewerkt. Hij las Johannes 1, een hoofdstuk van mystiek. In zijn overdenking vertelde hij hoe Romaanse architectuur overging in Gothische, want de veel hogere ramen lieten veel meer licht binnenvallen. En op Licht (Joh.1) en muziek gedijt de mystiek: verbinding met de kern van je bestaan, overgave aan het leven, aan de Eeuwige en dus ook **VERTROUWEN**. In de kinderkerk was het over de duivel gegaan en hoe hij God en Jezus uit elkaar probeert te drijven.

Collecteopbrengsten.

De diaconale collecte van afgelopen zondag 13 januari was bestemd voor de woon- en geloofsgemeenschap "**Oudezijds 100**" en kende een opbrengst van **€ 192,40**. Met die opbrengst helpen wij de geloofsgemeenschap om mensen aan zelfkant van de maatschappij te begeleiden naar een volwaardige plaats in de maatschappij.

De collecte voor het vele werk van, voor en door **onze eigen kerkgemeente** kende een opbrengst van **€ 160,50**. Dank voor uw gaven.

Collectedoelen.

Het diaconale-collectedoel is deze zondag "**PKN - Zondag van de Eenheid, Migratie verbindt kerken wereldwijd**". De kerk in Marokko krijgt een enorme impuls door migranten uit West-Afrika, kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten uit Pakistan en Indonesië. Kerk in Actie onderhoud met die kerken relaties. Migratie



verbind kerken wereldwijd.
Ook in Nederland zijn veel internationale en migrantenkerken. De Protestantse Kerk onderhoudt contacten tussen interculturele kerken onderling en met de autochtone Nederlandse kerken door leiders toe te rusten en migrantenkerken te helpen meer zichtbaar te worden in de Nederlandse samenleving. Ook ondersteunt de Protestantse Kerk multiculturele groepen, die samen bijbel-lezen, met advies en materialen. Samen de Bijbel lezen vanuit diverse culturele invalshoeken is een enorme verrijking. www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collece-protestantse-kerk-oecumene
De tweede collecte is, zoals gebruikelijk, voor het vele werk van, voor en door **onze eigen kerkgemeente**.

Uitnodiging: evaluatie Kerst Special

Alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan de Kerst Special van de Trimaran (20 december jongstleden) zijn via deze weg van harte uitgenodigd om deze viering te evalueren. Dit zullen



foto: Arie van Ginkel

we doen onder genot van een kop thee/koffie en wat lekkers! U hoeft zich van tevoren niet voor deze ochtend op te geven, u kunt gewoon gezellig aanschuiven!

Waar: Hulpkerk. **Wanneer:** 2 februari. **Hoe laat:** 9.30u.

Actie kerkbalans.

Actie
Kerkbalans
2019



De komende week start de actie kerkbalans en kunt u dus de folder en de toezeggingbrief met retourenvelop in de brievenbus verwachten.

Het verzoek is om de retourenvelop zo snel mogelijk klaar te maken zodat degene die de wijk loopt niet hoeft te wachten, of nog een keer langs moet komen.

Wij wijzen u er nogmaals op dat u uw bijdrage ook via automatische incasso kunt betalen, eventueel per maand. De afschrijving is altijd rond de 25^e.

U kunt het niet vergeten en voor de kerk is dat erg handig.

Wij danken u voor uw medewerking.

Namens de kerkrentmeesters,

Henk Eijk.

Kerk op wintersport vertrokken

Deze vrijdagavond is de bus van de Kerk op Wintersport vertrokken naar Wagrain in Oostenrijk. Over gebrek aan sneeuw hoeven ze zich dit keer zeker geen zorgen te maken! Ze hopen op de avond van 26 januari terug te zijn.

Oecumenische viering op 27 januari

Zoals gebruikelijk organiseert de Raad van Kerken een oecumenische viering in het teken van de week van het gebed voor de eenheid van de kerken. Voorgangers zijn ds. Mirjam Koole en diaken Thom van der Woude en medewerking wordt verleend door het Marker mannenkoor. De viering is in de H. Nicolaaskerk aan de Voorhaven.

Komende diensten

27 januari	Oecumenische dienst	St Nicolaaskerk
ds. Mirjam Koole en Diaken Thom van der Woude		
3 februari	ds. Mirjam Koole	De Swaen

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam!
Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de predikant ds. Mirjam Koole, e-mail mirjamkoole@kerkgemeente.nl Tel. 06 57089225
Woensdag is de vaste vrije dag

Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299-366486

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak
Email: cbak-kees@kpnmail.nl Tel. 0255-577499