



Protestantse Gemeente Edam

Kerkbrief 863 voor zondag **2 december 2018**, 1^e zondag van Advent

Locatie	De Swaen
Voorganger	ds. Mirjam Koole
Ouderling	Henk Blomberg
Diakenen	Chris Kotterer en Tom Lagerburg
Organist	Frans Koning

Omzien naar:

Mw. Grietje Kalk is overgeplaatst naar Novawhere, Professor Meester P.J. Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend, haar man verblijft daar ook. Zo ook *mw. Dinie Munneke*. *Mw. De Graaf*, Ye 14, 1135 JH Edam, verblijft nog in het Waterland-ziekenhuis, zij hoopt binnenkort weer thuis te komen, eerst nog aansterken. *Jan Dierdorp* is dinsdag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Hij moet nog aansterken, maar is blij weer thuis te zijn. *Alida Gorter*, Wijkmeerstraat 18, 1135 JK Edam, is thuis, maar nog lang niet de oude.

Wij wensen hen allen van harte beterschap toe. Een kaartje of bezoekje wordt vast op prijs gesteld.

Een bedankje:

Beste leden van de Kerkgemeente,
In de Kerkbrief 860 (van 9 november jl.) werd melding gemaakt van mijn opname in het OLVG. Na een hele moeilijke periode met veel tegenvallers ben ik gelukkig inmiddels weer zoveel hersteld dat ik naar het Waterland-ziekenhuis in Purmerend ben overgebracht. Ik moet nog verder aansterken, maar hoop dat ik over enige tijd weer in mijn eigen huisje op het IJe kan wonen. Ik dank u hartelijk voor de steun, berichtjes en kaarten.
Hartelijke groet, *Alie de Graaf*.

Terugblik op de gedachtenisdienst van 25 november

In deze dienst waarin we de overledenen van het afgelopen jaar herdachten ging ds. Koldewijn voor.



Staande in de kring werden de kaarsen aangestoken. Psallite leverde een passende bijdrage. Tineke Siebrecht en Annelies Pettinga zongen samen een indringend duet: een op muziek gezet gedicht van Ida Gerhardt.

Collectedoelen

Vandaag is de eerste collecte van het kerkelijk jaar voor de Stichting Gelijke Kansen Peru, die in Cajamarca de zorg voor doven draagt. Twintig kleintjes krijgen spraaktherapie, 18 kinderen op de basisschool krijgen met hun hele klas gebarentaalles en 11 leerlingen van de middelbare school krijgen waar nodig een tolk en huiswerkbegeleiding. Ook op de werkvloer worden nog 30 doven begeleid.

Voor dit alles is veel geld nodig, waar wij vanaf het begin van dit project onze bijdrage aan leveren.

De tweede collecte is voor onze eigen kerkgemeente en hoe meer u geeft, hoe meer ermee gedaan kan worden!

Collecteopbrengsten

Zondag 25 november waren "beide collectes bestemd voor onze eigen kerkgemeente".

De *eerste collecte*, opbrengst € 223,29, voor het vele diaconale werk zoals de bloemengroet en jeugd- en ouderenzorg. De *tweede collecte*, opbrengst € 208,80, vooral voor de pastorale zorg maar ook het onderhoud van gebouwen en inventaris. Beide van essentieel belang om ons "samen-gemeente-zijn" mogelijk en aangenaam maken.

Dank voor uw gaven.

Parochiereis 2019

De werkgroep parochiereizen heeft ook voor het komende jaar weer een prachtige 10 daagse reis kunnen samenstellen, van maandag 6 mei tot en met woensdag 15 mei.

Dit jaar gaat de reis naar Italië. Meer informatie en het inschrijfformulier opvragen bij :Rien de Vries Achterhaven 39 tel. 06 22 94 83 05 of per mail rienenhelmadevries@ziggo.nl of via een brief op de pastorie Voorhaven 126.

Werkgroep parochiereizen

Adventsbijeenkomst senioren

Het ouderendiaconaat nodigt u uit voor de adventsmiddag op dinsdag 11 december van 15.00 tot 18.00 uur in de Swaen.

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om een high tea te serveren. Ds. Mirjam Koole zal het liturgisch deel verzorgen. Iedereen is welkom. Komt u ook? Als vervoer een probleem voor u is, laat het ons weten dan proberen we hier in te voorzien. Graag aanmelden bij Elly Lemsom, telefoon:0299-366845, email: ellylemsom@gmail.com of bij Nel deWijn, telefoon: 0299-364201, email: gj.de.wijn@kpnplanet.nl

Vrijwilligers gezocht voor Kerst Special 20 december

Basisschool De Trimaran en ds. Mirjam Koole gaan voor een prachtige kerstviering op donderdagochtend 20 december, voor maar liefst 350 leerlingen! Deze Kerst Special belooft een indrukwekkende viering te worden! Samen met de kinderen zal onze eregast het kerstverhaal op een prachtige manier tot leven brengen. Om deze ochtend te kunnen laten slagen kunnen we niet zonder uw hulp! Kom daarom op zaterdag 8 december, ter voorbereiding naar, een bijeenkomst in de Hulpkerk. We hopen op een grote opkomst! Om 10.00 uur staat de koffie klaar!

Doet u ook mee?

Dit jaar willen we op een originele manier het Kerstverhaal aan iedereen laten zien. Daar hebben we enkele mensen voor nodig die op kerstochtend een kleine rol op zich zouden willen nemen.

Aanmelden kan bij Jacqueline : ja.vanderspek@gmail.com

Groot Kerstkoor 2018

Voor de 12e keer zingen we op Kerstmorgen in de Grote Kerk, een familieviering voor jong en oud. Daarvoor oefenen we weer in De Swaen op 1, 8, 15 en 22 december van 11 tot 12 uur. Mail frannelies@gmail.com of bel 372026.

In Verwachting, adventsmuziek met Psallite

De adventstijd kent zijn eigen lied, zijn eigen toon, zijn eigen sfeer, anders en minder bekend dan Kerst. Verstild maar rijk aan beelden gaat de muziek over de komst, de verwachting, over Maria, het Magnificat, het Ave Maria, en vooral ook Oud-Nederlandse liederen zoals 'Het was een maged uitverkoren' en 'Maria die soude naar Bethlehem gaan'. Ter voorbereiding op wat komen gaat zingt Psallite volgende week zondag 9 december advents- en Marialieder, daarbij begeleid door een instrumentaal ensemble. Plaats: de Swaen, tijd: 16 uur. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

Kerststukjes maken voor de Ideële Kerstmarkt

Op woensdag 12 december gaan wij weer kerststukjes maken. Wie dennengroen of -takken wil meenemen, graag. Iedereen is van harte welkom in de Hulpkerk, vanaf 10 uur. De koffie staat klaar!

Laat de ster stralen

Binnenkort staat hij er weer: de stralende kerstster op de Grote Kerk. De 'sterrenploeg' plaatst 'm elk jaar met zichtbaar plezier op de hoogste top van de gemeente. Hierdoor is de ster voor iedereen zo'n 30 dagen goed zichtbaar.

Bent u ook blij dat ie er weer staat? En vindt u ook dat dit in lengte van dagen zo moet blijven? Steun dan de S.K.M.E. met een donatie voor 24 uur licht. Kosten: € 24.00 per dag, of € 12,50 voor alleen de avond.

De ster straalt extra mooi als u zijn licht verbindt met een geliefde of iemand waarvoor u het licht wilt laten schijnen. U kunt zelf een datum kiezen – de sterren stralen vanaf 6 december 2018 tot 7 januari 2019.

Stort € 24,00 of € 12,50 op Ibanummer: NL08 RABO 01563.66.142 ten name van Stichting Kerkelijke Monumenten Edam en geef aan welke dag of avond de ster voor een geliefd persoon schijnt.

Lessons and Carols op 23 december 17 uur Grote Kerk

Nadere mededelingen volgen.

Kinderkerk in december

Elke zondag van advent gaan we op een andere manier aan de slag met een glas-in-loodraam! Op verschillende manieren gaan de kinderen daar iets heel moois van maken. Daarnaast



gaan we in deze periode een mooi lied leren. Voor elke week is er een nieuw couplet. Zingen jullie mee? Ook kunnen de kinderen weer

plaatjes sparen. Een warme groet van de leiding:

2e Advent 9/12: Jacqueline

3e Advent 16/12: Anoeska

Kerstmorgen 25/12: Marleen, Petra & Mirjam

Aankomende diensten

2e Advent 9 december – ds. Mirjam Koole. Op de tweede zondag van Advent luisteren we naar de profeet Jesaja. In de Kerstperiode geen onbekend geluid. De dienst wordt muzikaal omlijst door Marika Fraenkel en Rob van Dijk. Er is kinderkerk en crèche.



16 december mw. Menny de Wolf

De Swaen

23 december ds. Kick Koldewijn

De Swaen

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam!

Voor meer informatie zie onze website

www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de

predikant ds. Mirjam Koole, e-mail

mirjamkoole@kerkgemeente.nl

Tel. 06 57089225

Woensdag is de vaste vrije dag

Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse

Email: pastoraat@kerkgemeente.nl

Tel. 0299-366486

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak

Email: cbak-kees@kpnmail.nl

Tel. 0255-577499