



Protestantse Gemeente Edam

Kerkbrief 855 voor zondag **7 oktober 2018**, 2^e zondag van de herfst

Locatie	De Swaen
Voorganger	Jaqueline Bakker
Ouderling	Henri Kalk
Diaken	Chris Kotterer
Organist	Nico Vriend

ORDE VAN DIENST

Welkom - Aansteken van de kaarsen

Intochtslied 136: 1-4 Looft de Heer, want Hij is goed

Stilte, Onze Hulp, Groet

Vg. Onze hulp is in de Naam van de HEER

Gem. Die hemel en aarde gemaakt heeft

Vg. Die trouw houdt tot in eeuwigheid

En niet laat varen het werk van zijn handen

Vg. Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus

Gem. Amen

Vervolg intochtslied 136: 12,13

Gebed van toenadering

Lied 648: Zing halleluja, hemel en aarde zing

Gebed om Gods geest

Inleiding op de lezing

Schriftlezing: Psalm 19: 8-15

Lied Hemelhoog 321: 1, 2, 4 en 5

Wees mijn verlangen
o Heer van mijn hart.

Leer mij u kennen,
in vreugde en smart.

Laat mijn gedachten
op u zijn gericht,

wakend of slapend
vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid
uw woorden van eer.

Dat ik in u blijf
en u in mij Heer,

U als mijn Vader
en ik als uw kind

dat in uw armen
geborgenheid vindt.

Wat baat mij rijkdom
of eer van een mens,
bij u te wonen
is al wat ik wens,
met als beloning
dat ik op U lijk;
hemelse Koning
pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning
die het kwaad overwon,
als ik daar kom
in het licht van uw zon
stralend van vreugde
getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen
Nog meer naar u uit.

Inleiding op de lezing

Schriftlezing: Marcus 9: 38 -50

Lied 1014 Geef vrede door van hand tot hand

Overdenking

Muzikaal intermezzo

Lied 344 Wij geloven één voor één

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Slotlied 834: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht

Zending en Zegen, beantwoord met



Omzien naar:

Annie Witte, Jan Hoekstraat 15, 1135 GV Edam, revalideert momenteel in Revalidatiecentrum Reade, Overtoom 283, 1054 HW Amsterdam. Bezoektijden van 14.00 – 22.00 uur.

Mw. Diny Munneke verblijft nog altijd in Novawhere, Prof. mr. P.J. Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend.

Een bas bij de Bätz!

Drie jaar geleden, op 11 oktober 2015, hebben we afscheid genomen van de Groenlandkerk, maar niet helemaal. Enkele voorwerpen uit het interieur hadden we als aandenken meegenomen naar De Swaen: de liturgische tafel, het doopvont, en verschillende afbeeldingen. Maar er was ook nog klinkend erfgoed, n.l. het orgel. De bruikbare onderdelen, zoals verscheidene registers en de windmachine, zijn verkocht aan een orgelbouwer, maar het basregister Subbas 16' was te



waardevol om te laten lopen. Nico Vriend en Frans Koning zagen mogelijkheden om dit register, dat ontbreekt in De Swaen, toe te voegen aan het Bätz-orgel. Dat is nu gebeurd zonder dat het historische orgel uit 1809 aangepast of aangetast is. Het register kan te allen tijde uitgeschakeld en makkelijk verwijderd worden. Het is nog niet helemaal klaar, maar het werkt wel!

Aanstaande zondag zal dit register voor het eerst te horen zijn. Het zal zorgen voor een fundament, een steun in de rug bij de gemeentezang. We zijn benieuwd of deze waardevolle verrijking u opvalt.

Nico Vriend en Frans Koning

Collectedoelen

Deze zondag 7 oktober is het "Israëlzondag" en is de diaconale collecte bestemd voor "Kerk en Israel" om het gesprek tussen christenen en joden te onderhouden. Het gesprek gaat altijd door. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit. De Protestantse Kerk stimuleert het gesprek met en over Israël en informeert over de relatie van de kerk met Israël. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent.

De tweede collecte is, zoals altijd, bestemd voor het vele werk van onze eigen kerkgemeente.

Collecteopbrengsten.

De diaconale "dubbel-doel-collecte" van afgelopen zondag 30 september kende een opbrengst van € 178,90. De diaconie verdubbelt deze opbrengst om beide doelen volwaardig te kunnen helpen. Enerzijds helpen we Kerk in Actie om de "slachtoffers van de aardbevingen op het Indonesische eiland Lombok" uit de ellende van verwoesting te helpen en anderzijds steunen we het KIA project "Versterk de Kerk in het Midden-Oosten" om een beetje verlichting te geven na alle verwoestingen als gevolg van zeven jaar oorlog.

De collecte voor het werk van onze eigen kerkgemeente kende een opbrengst van € 151,15. Dank voor uw gaven.

Bericht uit de classis

Zondag 7 oktober zal ds. Peter Verhoeff, één van onze regelmatige gastvoorgangers, aan de classis worden verbonden als predikant in algemene dienst van de PKN, voor de werkzaamheden van classispredikant. Dit zal plaats vinden in een dienst om 15.00 uur in de Grote of Sint Nicolaaskerk van Monnickendam.

Lieve, beste KOW-ers!

Op basis van de voortreffelijke ervaringen uit voorgaande jaren heeft het KOW team ook voor 2019 weer een wintersportreis georganiseerd. En dat is deze keer wel heel bijzonder geworden. Het KOW huis voor 2019 staat namelijk midden in het prachtige "elck wat wils" skigebied van Wagrain... midden op de piste!. Een schitterend huis voorzien van alle gemakken en comfort. De data van vertrek tot aankomst zijn: vrijdag 18-1-2019 t/m zaterdag 26-1-2019 U krijgt natuurlijk direct zin om mee te gaan. Het aantal plaatsen voor dit prachtige huis is niet onbeperkt! Stuur dus direct een mail aan Rien de Vries (rienenhelmadevries@ziggo.nl) en hij voorziet u van alle informatie. Met lieve en hartelijk groeten! Het KOW team

Wandelend naar Santiago

Op zondag 14 oktober beginnen we met het begin van onze pelgrimstocht richting Santiago. We lopen het eerste deel van het pelgrimspad 'Langs Kansels, Kettens en Kaarsen' (LAW 7-1). Na de kerkdienst vertrekken we met het openbaar vervoer naar het Begijnhof in Amsterdam. Het startpunt van de route. We lopen ongeveer 8 km. Dus ook leuk en toegankelijk voor uw kinderen en kleinkinderen! Het informatie-halfuurtje voor deze wandeling is op zondag 7 oktober na de dienst. Opgave en info: Dodo van der Straaten, dodo@essenticoach.nl of 0620603627.

Activiteiten in de komende week

Zondag 7 oktober na de dienst info halfuurtje voor de wandeling (zie boven)

Donderdag 11 oktober om 14.00 Op de Thee bij de Dominee

Vrijdag 12 oktober om 18.15 eten in De Swaen

Zondag 14 oktober na de dienst eerste wandeling "Langs Kansels, Kettens en Kaarsen".

Diensten komende weken:

14 oktober ds. Mirjam Koole

De Swaen

21 oktober dhr. Robbert –Jan van Duijn

De Swaen

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam!

Voor meer informatie zie onze website

www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de

predikant ds. Mirjam Koole, e-mail

mirjamkoole@kerkgemeente.nl

Tel. 06 57089225

Woensdag is de vaste vrije dag

Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse

Email: pastoraat@kerkgemeente.nl

Tel. 0299-366486

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak

Email: cbak-kees@kpnmail.nl

Tel. 0255-577499