



# Protestantse Gemeente Edam

Kerkbrief 853 voor zondag **23 september 2018**, 11e zondag van de zomer

## Oecumenische viering in de Vredesweek

<b>Locatie</b>	Grote Kerk
<b>Voorgangers</b>	ds. Willemien van Berkum en diaken Thom van der Woude
<b>Organist</b>	Frans Koning
<b>Koor</b>	Ars Musica, Purmerend

### Welkom in de Vredesdienst

De Raad van Kerken organiseert a.s. zondag om 10.00 uur weer een oecumenische viering in het kader van de Vredesweek. Dit jaar is het thema 'Generaties voor vrede'.

Voorgangers zijn ds. Willemien van Berkum en diaken Thom van der Woude. Het koor Ars Musica uit Purmerend verleent muzikale medewerking.

De dienst is bestemd voor jong en oud. Er is ook **kinderkerk**.



### Wandelend de vredesweek uit

De vredesweek 2018 zal op **23 september** worden afgesloten met een oecumenische vredeswandeling. Ook bekend als de 'Walk of Peace'.

**Vertrek per fiets om 12 uur**, na de oecumenische vredesdienst in de Grote Kerk in Edam. Uiteraard kunt u ook met andere vervoersmiddelen naar Monnickendam gaan. Verzamelen bij de Grote Kerk in Monnickendam.

**Om 13.00 uur begin van de wandeling**, samen met delegaties uit Monnickendam en IJpendam. Van harte aanbevolen!

### Jos van der Kooy speelt deze zondag in de Grote Kerk

Jos van der Kooy bespeelt zondag 23 september a.s. het geheel gerenoveerde Smit-Verhofstadorgel in de Grote Kerk te Edam. Hij is organist van de Westerkerk in Amsterdam en stadsorganist van Haarlem. Het programma bestaat o.a. uit werken van Sweelinck en Bach en wordt afgesloten met een improvisatie. Het concert begint om 15.00 u. Toegang gratis. Collecte voor het groot onderhoud.

### Omzien naar

Annie Witte, Jan Hoekstraat 15, 1135 GV Edam, is donderdag overgeplaatst naar Revalidatiecentrum Reade, Overtoom 283, 1054 HW Amsterdam, waar ze revalideert. Bezoektijden van 14.00 – 22.00 uur. Wij wensen haar van harte beterschap toe.

### Pastoraat

Wordt u opgenomen in het ziekenhuis of mocht u pastorale hulp wensen of iemand weten die graag de predikant, ouderling of pastoraal medewerker op bezoek krijgt, laat het mij weten. We kunnen niet zonder uw hulp in deze.

Cora den Engelse, pastoraal meldpunt, 366486 of per e-mail [pastoraat@kerkgemeente.nl](mailto:pastoraat@kerkgemeente.nl)

### Vrijdagavondmaaltijd

Vanaf vrijdag 21 september bent u **iedere vrijdag** vanaf 18.15 uur van harte welkom in de Swaen (ingang Nieuwe Haven). Daar kunt u aanschuiven voor een gezellige maaltijd voorafgegaan door een kort liturgisch moment. In het kader van ons jaarthema een goed moment om eens iemand van buiten de kerkgemeente mee te nemen. Ook kinderen zijn van harte welkom! Opgave graag voor donderdagavond via Christine Vreeswijk [vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl](mailto:vrijdagavondmaaltijd@kerkgemeente.nl) of bel 06 – 18167991. De kosten zijn 4 euro pp, kinderen 2 euro pp en voor een gezin 10 euro.

### Wandelend naar Santiago

Op zondag **14 oktober** beginnen we met het begin van onze pelgrimstocht richting Santiago. We lopen het eerste deel van het pelgrimspad 'Langs Kansels, Kettens en Kaarsen' (LAW 7-1). Na de kerkdienst vertrekken we met het openbaar vervoer naar het Begijnhof in Amsterdam. Het startpunt van de route. We lopen ongeveer 8 km. Dus ook leuk en toegankelijk voor uw kinderen en kleinkinderen! Het informatie-halfuurtje voor deze wandeling is op zondag 7 oktober na de dienst in de hulpkerk. Opgave en info: Dodo van der Straaten, [dodo@essenticoach.nl](mailto:dodo@essenticoach.nl) of 0620603627.

## Terugblik Startzondag

De Kerkgemeente beleefde vorige week een geslaagde start van het nieuwe seizoen. De kerk was goed gevuld, met ook veel kinderen, die later naar hun eigen kinderkerk gingen. Het thema van deze dag was "Een goed gesprek", dit is ook het thema voor het nieuwe jaar.



Na de koffie met veel meegebracht lekkers presenteerde ds. Mirjam Koole de plannen voor het nieuwe seizoen. Naast de bekende activiteiten, zoals de wekelijkse diensten en de thee bij de dominee, zijn er ook nieuwe activiteiten, zoals een kerstviering met de Trimaran en een special rond Pinksteren. Ook nieuw zijn de vrijdagavondmaaltijd en het pelgrimeren, die bieden nieuwe kansen voor 'een goed gesprek'. In het volgende Venster kunt u er meer over lezen.

Na een kort woord van voorzitter Kees Bak kon iedereen meedoen met de workshops. Op wel zes plaatsen waren de mensen intensief met elkaar in gesprek. Het was haast jammer dat het zo kort was, omdat we in De Swaen voor de lunch werden verwacht.

Dat was een lekkere en geslaagde afsluiting



van een mooi programma. Alle medewerkers hartelijk dank. Op de website staan nog veel meer foto's van Startzondag. Het bekijken waard!



## Veilig ronkende start van de VREDESweek

Opnieuw hebben Rien de Vries en Teun Keizer de veertien deelnemende motorrijders weten te "verrassen" met een prachtige motor tocht langs schitterende weggetjes en dreven. Rond 09:30 (na een onthaal met koffie en lekkernij/door Dineke) starten wij onze machines. De route beschrijving zal ik u besparen, maar na het inrijden van een doodlopende weg zaten wij heel verrassend aan de Zaan aan de koffie. Na de pont passage over het NH kanaal ging het in westelijke richting. Daarna via allerlei weggetjes langs het water (soms met veel bochten) kwamen wij terecht nabij de KPN toren te Haarlem. Heerlijk stuurwerk, dus optimaal genieten. Echter toen begon het pas. Van dorpje naar dorpje via kleine slinkse weggetjes kwamen wij rond het middaguur aan in Kudelstaart. Een vermaarde locatie, waar voor een ieder keuze was voor een smakelijke lunch. Daarna via polderweggetjes richting Abcoude. Optimaal werd genoten van de route Abcoude-Driemond. Nog even een stop voor een verfrissend drankje. Gezien de tijd werd besloten om rechtstreeks de voorwielen richting Edam te sturen. Daar werden wij nog even op een hapje en drankje gefêteerd door Helma en Tiny. Rest mij mede namens de overige 12 rijders de organisatoren Teun en Rien hartelijk te danken voor deze 7e editie van de oecumenische Motortocht "RONKEND DE VREDES-WEEK IN". Theo Buijten Azn.



## Diensten komende weken:

30 september ds. Juup van Werkhoven - Grote Kerk  
7 oktober Jacqueline Bakker - PK De Swaen

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres [kerkbrief@kerkgemeente.nl](mailto:kerkbrief@kerkgemeente.nl)

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam!

Voor meer informatie zie onze website

[www.kerkgemeente.nl](http://www.kerkgemeente.nl) of neem contact op met de

predikant ds. Mirjam Koole, e-mail

[mirjamkoole@kerkgemeente.nl](mailto:mirjamkoole@kerkgemeente.nl)

Tel. 06 57089225

Woensdag is de vaste vrije dag

Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse

Email: [pastoraat@kerkgemeente.nl](mailto:pastoraat@kerkgemeente.nl)

Tel. 0299-366486

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak

Email: [cbak-kees@kpnmail.nl](mailto:cbak-kees@kpnmail.nl)

Tel. 0255-577499