



Protestantse Gemeente Edam

Kerkbrief 843 voor zondag **15 juli 2018**, 4^e zondag van de zomer

Locatie	Grote Kerk
Voorganger	ds. Margrietha Reinders
Ouderling	Henk Blomberg
Diaken	Chris Kotterer
Organist	Nico Vriend

Welkom

Mededelingen

Intochtslied: **637: 1, 2 en 3**

O vlam van Pasen, steek ons aan

Na Votum, groet en drempelgebed: lied **637: 4**

allen gaan zitten

Gebed om ontferming

Lied: **632: 1 en 3**

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt
en gegeven

Lezing uit het OT: Jona 4: 6 – 11

Lied: **833** (drie maal herhaald)

Neem mij aan zoals ik ben

Lezing uit het NT: Mattheus 28: 19 en 20

Lied: **23C: 1 – 5**

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij

Uitleg

Lied: **802: 1, 4 en 5**

Door de wereld gaat een woord

Gebeden

Collecte

Slotlied: **705**

Ere zij aan God, de Vader

Zegen

Verhuisd

Dinsdag 10 juli j.l. zijn Cornelis en Betty Brommersma verhuisd naar: Burg. Jan Schoonstraat 5; 1474 HS Oosthuizen. Hun telefoonnummer is meeverhuisd: 0299-351656.

Terugblik

De 'overstapdienst' van 8 juli werd een feestelijke dienst met ds. Mirjam Koole als voorganger, Jan van Ginkel als organist en Gerard Cazemier als (gast-)pianist.



De kerkindeling was zodanig aangepast dat de stoelen "rondom" de kansel stonden.

Tijdens de viering werd Tom Lagerburg nogmaals herbevestigd als diaken en werd afscheid genomen van de kinderkerk door Lars Kuiper en Daniël van Wieringen. Beide kinderen werden zowel door een ouder als de dominee toegesproken.



Ook de andere kinderen kregen volop aandacht met een eigen programma over vriendschap.

High tea in de tuin bij de Pastorie!

Afgelopen zondagmiddag waren de kerk-vrijwilligers met aanhang en kinderen uitgenodigd voor een gezellig samenzijn bij de dominee thuis. Hieronder een impressie in beeld van de zonovergoten tuin waar naast de heerlijke hapjes en drankjes tot slot een chocolade flik werd gepresenteerd met het kerklogo. De lekkernijen werden verzorgd door Sannes Bakkerij.



Collecteopbrengsten

De diaconale collecte van afgelopen zondag 8 juli was bestemd voor de **stichting Banja Luka**. Met de opbrengst van **€ 159,95** helpen we, samen met onze rooms-katholieke broeders en zusters, de armen in Banja Luka – Bosnië aan een "leefbaar-leven" met medicijnen, warmte en onderdak.

De collecte voor het werk van **onze eigen kerkgemeente** kende een opbrengst van **€ 131,85**. Dank voor uw gaven.

Collectedoelen

De eerste collecte is bestemd voor 'Abba Child Care'. Met meer dan 148 miljoen weeskinderen wereldwijd, wil 'Abba Child Care' iets concreets doen, het verschil maken, kinderen helpen. Zorg verlenen aan kinderen wereldwijd, ongeacht hun ras, religie, opleiding, geslacht of leeftijd. Een liefdevol thuis, voedsel, medische zorg en onderwijs bieden, zodat ze perspectief krijgen op een hoopvolle toekomst. De tweede collecte is voor het werk in onze eigen Kerkgemeente.

Dienst Rond De Psalmen

Volgende week zondag 22 juli is er een speciale dienst met aandacht voor de psalmen. Al eeuwenlang zingen en lezen we deze gedichten. De psalmen zijn altijd in ontwikkeling geweest en nog steeds. Tot op de dag van vandaag worden mensen geïnspireerd door hun oude taal en komen mensen tot nieuwe vertalingen en nieuwe interpretaties. In deze dienst wil ik u iets laten proeven van de diversiteit van de psalmen en de waarde en betekenis ervan anno 2018. Mocht u een dierbare psalm hebben die u in deze dienst wil laten zingen of lezen, laat het mij weten. Iedereen van harte welkom. Ds. Mirjam Koole

Lieve, beste KOW-ers!

Op basis van de voortreffelijke ervaringen uit voorgaande jaren heeft het KOW team ook voor 2019 weer een Wintersport reis georganiseerd. En dat is deze keer wel heel bijzonder geworden. Het KOW huis voor 2019 staat namelijk midden in het prachtige "elck wat wils" skigebied van Wagrain... midden óp de piste!

Een schitterend huis voorzien van alle gemakken en comfort. U skiet direct vanuit het huis en komt daar ook weer aan!

Met onze eigen après ski bar bij het huis op de piste!

Kan het beter en mooier? Wij denken van niet.

Tevens zijn alle andere faciliteiten die we nodig hebben om er (wederom) een prachtige week van te maken aanwezig.

De data van vertrek tot aankomst zijn:

vrijdag 18-1-2019 t/m zaterdag 26-1-2019.

Bij het lezen van dit nieuws krijgt u natuurlijk direct zin om mee te gaan. En doe dat dan ook want het aantal plaatsen voor dit prachtige huis is niet onbeperkt! Stuur direct een mail aan Rien de Vries (rienhelmadevries@ziggo.nl) en hij voorziet u van alle informatie om ook direct een aanbetaling in orde te maken. Dan staat uw plaats gereserveerd!

Met lieve en hartelijk groeten!

Het KOW team

Diensten komende weken:

22 juli ds. Mirjam Koole

Grote Kerk

29 juli ds. Audrey Lehne

Grote Kerk

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam!

Voor meer informatie zie onze website

www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de

predikant ds. Mirjam Koole, e-mail

mirjamkoole@kerkgemeente.nl

Tel. 06 57089225

Woensdag is de vaste vrije dag

Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse

Email: pastoraat@kerkgemeente.nl

Tel. 0299-366486

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak

Email: cbak-kees@kpnmail.nl

Tel. 0255-577499