



Protestantse Gemeente Edam

Kerkbrief 835 voor zondag 20 mei 2018, Pinksteren

Locatie	Grote Kerk
Voorganger	ds. Mirjam Koole
Ouderling	Dirk Tump
Diaken	Tom Lagerburg
Organist	Frans Koning

Terugblik op dienst 13-5.

Ds. Baljet stond vanuit de invalshoek "Wezenzondag" stil bij de vraag wat je mist als je de Eeuwige niet als een persoon, vader, kunt zien. Dan wordt het geloof arm, vond hij. Vreemd eigenlijk



dat "Wezenzondag" gekoppeld is aan het verweesd zijn omdat de Zoon van ons is heen gegaan. De Vader is eigenlijk onveranderlijk gebleven.. (e.b.)

Bevestiging ambtsdragers

De kerkenraad heeft Henk Blomberg bereid heeft gevonden om opnieuw ouderling-kerkrentmeester te worden. Tevens begint Kees Bak aan een nieuwe termijn.

Als er geen wettig bezwaar wordt ingediend zal de herbevestiging op 20 mei plaatsvinden.

Pinkstervuur voor jong en oud

Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken weer het Pinkstervuur op de vooravond van Pinksteren. Dit jaar op het plein naast de Ontmoeting en bij slecht weer in de Nicolaaskerk.

Deze viering is voor iedereen en ook zeker geschikt voor kinderen. Voorgangers zijn ds. Nico Schroevers en diaken Thom van der Woude. Muzikale medewerking wordt verleend door een projectkoor.

19 mei 19:00 uur, Ontmoeting (Voorhaven naast RK kerk)

Extra collecte voor kanselbijbel

Vorige week is een **extra collecte** gehouden om een kanselbijbel voor de Grote Kerk te kunnen aanschaffen. Wij als kerkrentmeesters vinden een bijbel die steeds van kerk naar kerk verhuisd moet worden geen prettige oplossing en schaffen daarom een tweede aan. Wij horen het u al zeggen: dat kan toch wel uit de pot betaald worden. Natuurlijk kan dat, maar omdat wij de andere bijbel ook op deze manier aangeschaft hebben, en omdat het om de kern van ons geloof gaat, willen wij deze ook vanuit uw bijdrage aanschaffen.

De bus staat ook vandaag nog in de kerk voor degenen die nog willen bijdragen. Maar u kunt uw bijdrage ook overmaken op ons rekeningnummer NL32FVLB0225423561.

Wij danken u hartelijk voor uw gift.

Het seniorenuitje

Dit jaar gaan we met de senioren op **dinsdag 12 juni** een dagje op stap. We gaan met de bus naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Er zijn daar niet alleen veel verschillende orchideeën te zien, maar er is nog veel meer met als hoogtepunt een vlindertuin. Natuurlijk is er ook een restaurant waar we zowel de koffie als een warme lunch zullen gebruiken.

Kortom: het wordt vast een gezellig dagje uit!

We vertrekken 's morgens om 9.00 uur vanaf de Bibliotheek en zijn om ongeveer 17.00 uur weer terug in Edam.

De eigen bijdrage bedraagt net als voorgaande jaren 25 euro, contant te voldoen in de bus.

Aanmelden kan bij Elly Lemsom, tel. 366845, ellylemsom@gmail.com of bij Nel de Wijn, tel. 364201, gj.de.wijnkpn@planet.nl

Collecteopbrengsten.

De diaconale collecte van afgelopen zondag 13 mei was bestemd voor ons sponsorkind, de nu 16 jaar oude **Wilson-Jalisco Pop Choc** in Bolivia.

Met de opbrengst van **€ 130,45** steunen wij hem, via Plan Nederland, Bolivia nog steeds met gezondheidszorg en onderwijs om zo een beter bestaan op te bouwen voor hem en zijn familie. De collecte voor het werk van **onze eigen kerkgemeente** kende een opbrengst van **€ 123,05**.

Dank voor uw gaven.

Collectedoelen.

De eerste collecte op deze Pinkstermorgen: Vanaf 2008 steunen we als Kerkgemeente al het project van Pim Heijster en zijn vrouw, de ijsfabrikanten in Cajamarca in Peru, om dove werknemers en schoolkinderen te helpen integreren in de maatschappij. Wij stonden aan de wieg van dit project dat inmiddels is uitgegroeid tot een voorbeeld voor zorg aan gehandicapten in Peru.

In een apart gemaakte "folder" die u bij de kerkbrief kreeg kunt u hier meer over lezen.

De tweede collecte, ook van harte aanbevolen, is voor onze eigen kerkgemeente.

Hans Siebrecht

Muziek voor de Pinkstermorgen

A.s. zondagmorgen werkt dwarsfluitiste Margaret Mathot mee aan de Pinksterdienst. Samen met Frans Koning speelt zij muziek van Debussy, Mozart, Saint-Saëns en Bach.

Impressie gemeenteavond

Afgelopen woensdag was een boeiende gemeenteavond waarin ds. Mirjam Koole verslag deed van haar ervaringen in het eerste jaar dat zij in Edam staat.



Ze heeft met veel mensen en met veel activiteiten kennisgemaakt. Bijna allemaal positief. Wat haar onder andere opviel is dat wij veel vrijwilligers hebben, die vaak al jaren een bepaalde taak hebben. Dat is mooi, maar de kunst is om steeds te blijven afvragen: waarom doen we

iets en past het nog steeds in onze doelstellingen. Ze noemt als credo: samen een christelijke kerk willen zijn, een kerk van verbinding en met het oog op de toekomst.

De grote uitdaging voor haar en voor onze hele gemeente is om de mensen in de leeftijdsgroep 20-50 op één of andere manier



meer bij de kerk te betrekken. Dat proberen we door bijzondere evenementen rond kerst en pasen, door vieringen met andere

accenten, met maaltijden enz. Daar is veel werk voor nodig en persoonlijke aandacht. Resultaten zijn niet altijd direct zichtbaar. Na het verhaal van Mirjam werden de nodige vragen en opmerkingen geplaatst. Daarbij kwam ook naar voren dat door de extra aandacht voor de bovengenoemde vernieuwing niet alle vertrouwde zaken gehandhaafd kunnen blijven. Daar moeten we het met elkaar over blijven hebben. |



Een uitgebreider verslag van deze avond komt in het volgende nummer van het Venster.

Twee koorjubilea.

Al eerder vermeld: dit jaar vieren de beide koren die veel bijdragen aan onze eredienst een jubileum. De Nicolaascantorij viert haar 50-, Psallite haar 25 jarig bestaan. Inmiddels is in het Venster van mei aan beide aandacht gegeven, warm aanbevolen. Voor exclusieve lezers van de kerkbrief: De cantorij geeft in drie kerken een jubileum concert, aansluitend op de viering (De Rijp (20-5), Edam (10-6), Midden Beemster (17-6)) met highlights uit de vieringen; Psallite geeft in de middag van 24-6 haar jubileumconcert, eveneens met highlights. Beide koren voegen er een groter werk aan toe. Van harte uitgenodigd! (e.b.)

Alle foto's: Arie van Ginkel

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam!
Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de predikant ds. Mirjam Koole, e-mail mirjamkoole@kerkgemeente.nl Tel. 06 57089225
Woensdag is de vaste vrije dag

Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse
Email: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299-366486
Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak
Email: cbak-kees@kpnmail.nl Tel. 0255-577499