



Protestantse Gemeente Edam

Kerkbrief 833 voor zondag **6 mei 2018**, 6^e zondag van Pasen

Locatie	Protestantse kerk De Swaen
Voorganger	ds. Truus de Boer
Ouderling	Kees Bak
Diaken	Alida Gorter
Organist	Jan van Ginkel

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Lied 212: 1, 2

'Laten wij zingend deze dag beginnen'

Stilte

V: Onze hulp in de Naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw is tot in eeuwigheid en niet laat
varen het werk van zijn handen

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer

A: Amen

Lied 212: 3, 4, 5

Inleiding op de Dienst

Gebed van toenadering

Lied 659: 1, 4, 5, 6 'Kondig het jubelend aan'

Lezing: Jesaja 45: 18 - 19

Lied 322: 1, 2

'Die chaos schiep tot mensenland'

Lezing: Johannes 15: 9 - 17

Acclamatie - 339a 'U komt de lof toe'

Overdenking

Orgelspel

Lied 632

Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven

**Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze
Vader**

Collecten

Slotlied 422

'Laat de woorden die we hoorden'

Zending & Zegen, beantwoord met:



Lied 708: 1 en 6 Wilhelmus

Groeten van Ria Lagerburg

Vandaag hebben Jannie en ik Ria bezocht in Lutjebroek. Ze groet bij deze alle gemeenteleden en is bijzonder dankbaar voor alle attenties en de meer dan 200 kaarten!

Ook u kunt haar bezoeken. Afspraak maken is niet nodig. Ze rust van 12 tot 15 uur



Verpleeghuis Nicolaas, kr.1.23, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek
Arie van Ginkel

Gemeenteavond woensdag 16 mei

Op deze avond gaan we in gesprek over het afgelopen jaar. Ds. Mirjam Koole zal een presentatie geven van haar ervaringen. Het doel van de gemeenteavond is stil te staan bij de ingeslagen weg en de ambities richting de toekomst. Iedereen die wil meemaken, wil meedenken of meepraten is van harte welkom. De gemeente-avond wordt gehouden in de Swaen. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. De avond begint om 20.00uur. Traditiegetrouw sluiten we af met een hapje en drankje. Graag tot dan!

Hemelvaartsdag

Om 11.00 uur is er een kerkdienst in het Stolphoevekerkje in Volendam. Ds. Mirjam Koole gaat daarin voor. We lezen het verhaal van Hemelvaart uit het bijbelboek Handelingen (1: 1-14). Iedereen van harte welkom in deze bijzondere viering.

Paraplu vermist

Wie weet waar de rode paraplu van de familie Bakker is gebleven? Deze was na de dienst van vorige week verdwenen.

Collectedoelen

Vandaag collecteren wij voor het project 'Een beter inkomen voor de Ghanese vrouwen'.

De vrouwen verzamelen kariténóten om er boter van te maken, ze verkopen de boter op de markt.

De kerk van Ghana helpt de vrouwen door ze efficiënter te laten werken. In verschillende plaatsen werken de vrouwen gezamenlijk aan de projecten en vormen ze coöperaties.

Door de extra inkomsten hebben de vrouwen een beter leven en kunnen ze hun kinderen naar school laten gaan.

Kerk in actie ondersteunt de kerk van Ghana bij hun werk.

De **tweede collecte** is bestemd voor de eigen kerkgemeente.

Collecteopbrengsten

De diaconale collecte van zondag 29 april was bestemd voor "Moedige Moeders". Met de opbrengst van **€ 146,85** helpen we moeders van drugs gebruikende jongeren in hun strijd tegen verslaving. De moeders bieden voorlichting, ondersteuning aan verslaafden en hun omgeving en organiseren activiteiten ter preventie van drugsgebruik of andere verslavingsvormen. Er kwam ook nog een **spardoosje** binnen met een bedrag van **€10,-**.

De collecte voor het werk van onze **eigen kerkgemeente** kende een opbrengst van **€ 155,30**. Dank voor al uw gaven.

Extra collecte voor kanselbijbel

Op wat later de Eerste Pinksterdag is gaan heten gebeurde concreet het volgende. De gelovigen waren in een huis bijeen toen er binnen plotsklaps een geluid van een grote windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden - beter bekend als 'vurige tongen'. De gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het huis op luide toon het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat er een grote massa mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel Petrus nam vervolgens het woord en hield een lange toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten.

De kerkrentmeesters willen **volgende week een extra collecte** houden om nog een kanselbijbel te kunnen aanschaffen. Wij horen het u al zeggen: dat kan toch wel uit de pot betaald worden, maar omdat wij de andere bijbel ook op deze manier aangeschaft hebben, willen wij deze ook vanuit uw bijdrage aanschaffen.

Wij vinden uiteindelijk een bijbel die steeds van kerk naar kerk verhuisd moet worden geen prettige oplossing en schaffen daarom een tweede aan.

Want zoals u een week later met Pinksteren zult horen dat er met vurige tongen gesproken wordt zo moet er toch ook in alle kerken een Bijbel voor handen zijn waar uit gelezen wordt.

Wij danken u hartelijk voor uw gift.

Avondmaalsviering

Terugblik op de dienst van vorige week waarin het avondmaal werd gevierd en de kinderen konden ervaren wat verbinding betekent.



De Grote Kerk is weer open!

De Grote Kerk is weer elke dag geopend vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur. Maar het beheersorgaan is wel op zoek naar gastvrouwen en gidsen. Vind u het leuk om gastheer/dame of gids te worden in de Grote Kerk?

Neem dan contact op met Helma de Vries

Tel 0299 372969 e-mail : rienehelmadevries@ziggo.nl

Doe mee met de Pareltsloop!

Op zondag 17 juni – Vaderdag – organiseren drie Goede Doelen uit onze gemeente: Pater Zwarthoed, Alle Beetjes Helpen en Weeshuis Sunshine House een nieuwe wandeltocht. Eerder werkten ze met veel succes samen tijdens Het Glazen Huis dat in de Grote Kerk plaats vond.

De wandeltocht leidt de deelnemers langs de mooiste parels van onze gemeente. De routes zijn 5, 15 en 25 km. Start- en finishlocaties zijn PX in Volendam, de Grote Kerk en bezoekerscentrum De Breek in Oosthuizen/Etersheim. Pareltsjes zijn natuurlijk ook de kinderen in Indonesië en Afrika die onze steun nodig hebben voor een goede toekomst.

Deelname voor kinderen is € 5 en voor volwassenen € 10. Loop met het gezin, vrienden of vriendinnen deze heerlijke wandeling. Tussen 14.00 en 17.00 uur is op alle locaties een gezellig muziekprogramma en een tombola met veel winstkans op mooie prijzen. En natuurlijk ontbreekt het Indisch of Afrikaans eten weer niet!

Kijk voor meer informatie: www.pareltsloop.nl

Diensten komende weken:

13 mei ds. Eugene Baljet

20 mei ds. Mirjam Koole (Grote Kerk)

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam!

Voor meer informatie zie onze website

www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de

predikant ds. Mirjam Koole, e-mail

mirjamkoole@kerkgemeente.nl

Tel. 06 57089225

Woensdag is de vaste vrije dag

Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse

Email: pastoraat@kerkgemeente.nl

Tel. 0299-366486

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak

Email: cbak-kees@kpnmail.nl

Tel. 0255-577499