



Protestantse Gemeente Edam

Kerkbrief 823 voor zondag 25 februari 2018, 2e zondag van de 40dagentijd

Locatie	Protestantse kerk De Swaen
Voorganger	Ds. Mirjam Koole
Ouderling	Dirk Tump
Diaken	Tineke Visser
Organist	Frans Koning

muziek: Improvisatie over de Gregoriaanse communie-hymne

VOORBEREIDING

welkom en mededelingen

- de kaarsen worden aangestoken
- we gaan staan

lied 283: 1, 2 en 3 In de veelheid van geluiden

voorganger onze hulp is in de naam van de Eeuwige
gemeente **DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT**
voorganger Wij zijn hier bijeen in de naam van de
Eeuwige, U die ons kent, u die naar ons om-
ziet. Wij danken U voor Uw aanwezigheid
onder ons. Amen.

- we gaan zitten

inleiding op het thema

gebed

het projectlied Het geheim van Pasen

ROND HET WOORD

lezing 1 Koningen 19, 9-18

lied 321: 1, 2, en 5, 6 Niet als een storm

lezing Marcus 9: 2-10

lied 545 Christus staat in majesteit

overweging

meditatieve muziek: Méditation (César Franck, 1822-1890)

DE MAALTIJD VAN DE HEER

collecte

muziek: Petit Offertoire (César Franck)

uitnodiging

lied 388 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

tafelgebed

Onze Vader

lied 273: 1-4 Loof God, die zegent al wat leeft

gemeenschap van brood en wijn

muziek: Communion (Alexandre Guilmant, 1837-1911)

dankgebed

- we gaan staan

lied 1014 Geef vrede door van hand tot hand

de zegen door de voorganger

wordt beantwoord met een gemeenschappelijk



muziek: Choral I (César Franck)

Paasproeverij op Paasmorgen

De voorbereidingen voor de Paasproeverij op Paasmorgen zijn in volle gang. In het nieuwe Venster staat de uitnodiging en steeds meer mensen sluiten zich aan om er een mooie ochtend van te maken. Naast de organisatie begint nu ook het inhoudelijke deel zijn contouren te krijgen. Over zowel de

organisatie als de inhoud wil ds. Mirjam Koole graag meer vertellen op **zaterdag 3 maart om 10.00 uur in de Hulpkerk**. We hebben nog mensen nodig, zowel voor de dag zelf als tijdens de voorbereidingen. Dus doe mee en/of vraag een bekende!

In Memoriam Elly de Boer



Op vrijdagavond 13 februari jl. overleed Elly de Boer. Zij is 69 jaar geworden. Elly was al geruime tijd ziek en wist dat zij niet meer beter zou worden. Toch bleef zij positief in het leven staan. Uitkijkend en genietend naar wat de nabije toekomst haar nog zou brengen. Afgelopen vrijdag hebben wij haar leven herdacht in een kerkdienst in de Grote Kerk. Naast de vele bloemen en kaarsen, brandde daar haar eigen doopkaars. Een aantal jaren geleden deed zij belijdenis

van haar geloof en werd zij ook gedoopt. Elly hield van de kerk, van het bijzondere van het religieuze moment in de week van samenkomst en van het bijzondere van het gebouw. Jarenlang is zij heel actief geweest als vrijwilliger van de Grote Kerk. Onze gebeden gaan uit naar haar kinderen, kleinkinderen en alle partners. Het was Elly's keuze zelf om haar afscheidsdienst te beginnen met het lied 'Gewoon' van Marco Borsato. Daarin zingt hij:

"Hoe mooi kan het leven zijn, het is maar hoe je kijkt .
Je bent net zo rijk, zo rijk als je je voelt."

ds. Mirjam Koole

Meeleven

Vorige week vrijdag is Mw. Betty Brommersma, Sijmen Grootstraat 6, 1135 HM, na een val opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Inmiddels is ze overgeplaatst naar het Transitorium. We wensen haar beterschap. Waterlandlaan 250, 1441 RN Purmerend.

Collecteopbrengsten.

De diaconale collecte van afgelopen zondag 18 februari was bestemd voor **"Kerk in Actie – Noodhulp Syrië / Libanon, met je kinderen op de vlucht"**. Met de opbrengst van **€ 143,60** helpen we gevluchte moeders en kinderen onder moeilijke omstandigheden aan verloskundige zorg, voorlichting over voeding en gezondheid.

De collecte voor **onze eigen kerkgemeente** kende een opbrengst van **€ 112,80**. Dank voor uw gaven

Collectedoelen

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor het project SchuldHulpMaatje. Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. In 2011 is het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot "maatje" opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo'n 1500 maatjes. Per jaar worden er 6000 persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.

De 2^e collecte is voor het werk van de eigen Kerkgemeente.

Parochiereis

De Parochiereisorganisatie nodigt ook de kerkgemeentelieden uit om mee te gaan met de reis van het komend voorjaar. De reis gaat naar Wenen en Praag en duurt van 20 tot en met 29 juni. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rien de Vries: 06 22948305 of rienenhelmadevries@ziggo.nl

Paaskoor 2018

Op 1 april Paasmorgen is er een bijzondere viering in de Grote Kerk met ds. Mirjam Koole: de Paasproeverij 'Licht en Leven' met zeven gerechtjes. En daar hoort een Paaskoor bij! Omdat de zaterdag zowel in De Swaen als in de Grote Kerk/Hulpkerk in maart vrij lastig is, wil ik beginnen met de repetities op dinsdagavond 6 maart van 19 tot 20 uur in De Swaen. Daarna zullen we zien welke moment het geschiktst is. Ik hoop voor die tijd de muziek te kunnen verspreiden. Ik hoor graag of jullie weer mee willen doen. Mail naar frannelies@gmail.com of bel me, tel. 372026 en laat me weten welk tijdstip je voorkeur heeft. Frans Koning

Nieuw magazine 'Petrus'

Sinds kort komt het blad 'Petrus' uit. Een nieuw magazine voor alle leden van de Protestantse Kerk, over geloof, hoop en liefde. U vindt in het tijdschrift kleine en grote verhalen over mensen en kerken in heel Nederland.

U kunt zich gratis abonneren op de PKN website of via de kaarten die achter in De Swaen liggen.

Huispaaskaars

Misschien vindt u het mooi ook thuis een (huis)paaskaars te hebben staan. De kaarsen zijn 40 cm hoog en 8 cm diameter. De prijs is € 44,50. U kunt kiezen uit 4 decoraties. Zie foto. Opgeven kan bij Dirk Tump, tel. 321948.



Veertigdagentijd

Gedurende veertig dagen wordt naar het feest van Pasen toegeleefd. De app van Kerk in Actie geeft mensen in de veertigdagentijd inspiratie. Voor iedere dag is een korte tekst om even stil te staan.

De app 'Kerk in Actie' is te downloaden in de Google Play Store of voor de Iphone of iPad in de App Store. Dan kunt u de app zo instellen dat u dagelijks een melding krijgt.

Niet vergeten!

Denkt u nog aan de **"Spardoosjes"?**!

Denkt u ook nog aan de **"Oude Mobieltjes, het Oude Geld en de Inktcartridges"?**!

Diensten komende weken

4 maart: Ds Ole van Dongen

11 maart: Ds. Peter Verhoeff

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam!

Voor meer informatie zie onze website

www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de

predikant ds. Mirjam Koole, e-mail

mirjamkoole@kerkgemeente.nl

Tel. 06 57089225

Woensdag is de vaste vrije dag

Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse

Email: pastoraat@kerkgemeente.nl

Tel. 0299-366486

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak

Email: cbak-kees@kpnmail.nl

Tel. 0255-577499