



Protestantse Gemeente Edam

Kerkbrief 821 voor zondag **11 februari 2018**, 6^e zondag na Epifanie

Locatie	Protestantse kerk De Swaen
Voorganger	ds. Simon Bijl
Ouderling	Cora den Engelse
Diaken	Alida Gorter
Organist	Frans Koning

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Allen gaan staan

Psalm 145: 1, 2 'O Heer, mijn God, Gij
koning van 't heelal'

Stilte

V: Onze hulp in de Naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw is tot in eeuwigheid

A: en niet laat varen het werk van zijn handen

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer

A: Amen

Drempelgebed

Psalm 145: 4

Allen gaan zitten

Kyriegebed

afgesloten met in beurtzang: **Lied 301f**

Glorialied 985: 'Heilig, heilig, heilig, hemelhoog
verheven'

Gebet van de zondag

Lezing: II Koningen 5: 1 - 15b

Lied 350: 6, 7 'Het water van de grote vloed'

Lezing: Marcus 1: 40 - 45 en 3: 6

Lied 837: 'Iedereen zoekt U, jong of oud'

Overdenking

Orgelspel

Lied 533: 'Daar komt een man uit Nazaret'

**Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze
Vader**

Collecten

Slotlied 425: 'Vervuld van uw zegen'

Zending & Zegen, beantwoord met:



In memoriam

Op 6 februari is overleden de heer Jan Slegt op de leeftijd van 93 jaar. Jan Slegt was een geboren Edammer die door zijn werk ook lange tijd in Limburg en Heemskerk heeft gewoond. Na zijn pensioen keerde hij terug naar Edam en is toen nog actief geweest als gids in de Grote Kerk. De crematie is dinsdag a.s. om 14.00 uur in Schagen.

Corr.adres: Langemeerstraat 28



Wie denkt mee over de paasspecials?

Na het succes van de Herdertjestocht heeft ds. Mirjam Koole nu een hoop ideeën over de invulling van de Paastijd. Met nieuwe vormen kunnen veel meer mensen worden bereikt. Het idee is om op paasmorgen i.p.v. de gewone dienst een liturgische maaltijd te organiseren rond zeven thema's. Daar zijn veel mensen voor nodig die willen meedenken en uitvoeren. Iedereen die dit aanspreekt is welkom.

17 februari, 10:00 uur, Hulpkerk

Actie Kerkbalans

De actie heeft tot nu toe een opbrengst van €62.098,97. De toezeggingen in 2017 waren totaal €69.837,47.

Er moeten nog ongeveer 55 enveloppen binnenkomen. De verwachting is dat we gelijk of iets hoger uitkomen dan vorig jaar.

De kerkrentmeesters.

Terugblik op gemeenteavond

Afgelopen donderdag verliep de gemeenteavond in prima sfeer. Er werd teruggekeken, maar ook vooruit. Hier wat hoofdpunten.

Het eerste doopblaadje nieuwe stijl, in keramiek, werd gepresenteerd. Dit komt aan een boom in de tuin achter De Swaen.

De kerkenraad gaat zich bezinnen op de vraag hoe de kerk ook in de toekomst haar rol kan vervullen bij uitvaarten.



John van Voorst nam afscheid als ouderling, maar blijft nog in diverse taken actief.

Rita de Boer doet al 30 jaar de preekvoorziening. Zij werd onderscheiden met een draaginsigne in goud van de PKN. Beide vrijwilligers kregen een warm dankwoord.



Ds. Mirjam Koole keek terug op 'Werk aan de kerk' en toonde beelden van de herdertjestocht. Zij wees op het belang van verstaanbaarheid van de kerk, ook voor buitenstaanders. Daarom komen er Paasspecials. O.a. op witte donderdag een avond rond de uitzending van de Passion. En op paasochtend een groots opgezette liturgische maaltijdviering met zeven onderdelen. Hiermee willen we veel extra mensen trekken. De komende tijd wordt dit verder ingevuld.

De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn.



Collectiedoelen

De diaconale collecte is deze zondag 11 februari bestemd voor "PKN Missionair werk en Kerkgroei, Help de nieuwe kerk Nieuw-Venep".

Pioniersplek CrossPoint is de kerk in Getsewoud (Nieuw-Venep). Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Door dagelijkse contacten met buurtbewoners waaronder statushouders (de nieuwe Nederlanders) worden mensen uitgedaagd om volgeling van Jezus te worden, om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk. De contacten met statushouders is aanleiding om te starten met een nieuw project, House of Joy, die zich vooral richt op deze groep nieuwe Nederlanders. www.protestantsekerk.nl/collectenrooster

De tweede collecte is, u weet het al, bestemd voor het vele werk van onze **eigen kerkgemeente** en het bestrijden van kosten die met dat werk gemoeid gaan.

Collecteopbrengsten

De diaconale collecte van afgelopen zondag 4 februari had tot doel "Kerk in Actie – Werelddiaconaat, Ghanese kindslaven bevrijd".

Met de opbrengst van € 163,60 helpen we Challenging Heights kinderen op te sporen, hen te bevrijden van de slavenarbeid in de visserij op het Voltmeer en hen te begeleiden naar een nieuwe toekomst en terugkeer naar huis.

De collecte voor het werk van **onze eigen kerkgemeente** kende een opbrengst van € 110,60.

Dank voor uw gaven.

Inzamelingsactie!

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner, cartridge en oud geld. Inleverpunt: de box en koker in het portaal van onze kerk De Swaen. Niet weggooien of ergens anders inruilen of inwisselen maar meenemen naar De Swaen en in de box en/of koker. Niet vergeten, Doen!

Diensten komende weken:

18 februari - ds. Mirjam Koole

25 februari - ds. Mirjam Koole

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam!

Voor meer informatie zie onze website

www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de

predikant ds. Mirjam Koole, e-mail

mirjamkoole@kerkgemeente.nl

Tel. 06 57089225

Woensdag is de vaste vrije dag

Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse

Email: pastoraat@kerkgemeente.nl

Tel. 0299-366486

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak

Email: cbak-kees@kpnmail.nl

Tel. 0255-577499