



Protestantse Gemeente Edam

Kerkbrief 819 voor zondag **28 januari 2018**, 3^e zondag na Epifanie

Locatie	Protestantse kerk De Swaen
Voorganger	ds. Willemien van Berkum
Ouderling	Henri Kalk
Diaken	Tom Lagerburg
Organist	Frans Koning

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Allen gaan staan

Intochtslied 84 A: 1, 2 'Wat hou ik van uw huis'

Votum & Groet

V: Onze hulp in de Naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw is tot in eeuwigheid

A: en niet laat varen het werk van zijn handen

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer

A: Amen

Vervolg intochtslied 84A: 3, 4 en 5

Allen gaan zitten

Gebed

Lied 833 'Neem mij aan zoals ik ben'
(meerdere keren)

Lezing: Matteüs 11: 2 - 6

Lied 534 'Hij die de blinden weer liet zien'

Lezing: Matteüs 25: 14 - 30

Acclamatie 339A: 'U komt de lof toe'

Preek

Lied 1005 'Zoekend naar licht'

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed,
Onze Vader

Collecten

Slotlied 289: 'Heer, het licht van uw liefde
schittert'

Zending & Zegen, beantwoord met:



Gemeenteavond op 8 februari

De kerkenraad wil u graag betrekken bij de ontwikkelingen die spelen en daarom komt er op 8 februari a.s. een gemeenteavond. Het zal gaan over de nieuwe doopboom en over de gang van zaken bij uitvaarten. Ook de ontwikkelingen rond "Werk aan de kerk" sinds startzondag worden besproken.
P.K. De Swaen, donderdag 8 februari, 20:00 uur

Twee bedankjes:

Van José Hermanides ontvingen we het volgende bericht:

Beste Kerkgemeente,

Vanmorgen werd ik verblijd door Rien en Helma met een bloemetje namens de kerkgemeente. Wat een leuke verrassing. Hartelijk bedankt! Naar omstandigheden gaat het goed met mij. De kleine spruit heeft het uitstekend in mijn buik!

We hebben er alle vertrouwen in dat we in april de kleine gezond en wel in onze armen mogen verwelkomen en mijn herstel voorspoedig zal verlopen.

Lieve groet, José Hermanides

Via Rien de Vries ontvingen we nog een bedankje:

Namens de Stichting Bouwen aan Banja Luka hartelijk bedankt voor de opbrengst van de collectie die in december jl. is gehouden. Van 5 mei tot 19 mei gaat een bouwteam weer richting Banja Luka om er een tweetal huizen op te knappen. Ook worden 35 kinderen bezocht die financieel worden ondersteund.

Vriendelijke groet namens de Stichting Bouwen aan Banja Luka
Ina Mijnen

Terugblik op de oecumenische dienst van 21 januari



In een goed gevulde H. Nicolaaskerk leidden kapelaan Tesfay en ds. Mirjam Koole de viering. Ds. Mirjam Koole hield een mooie overdenking over wat het gebed nou eigenlijk is. Ze vond het mystieke in de viering bij de Rooms Katholieken heel mooi, de nadruk wordt bij hen meer gelegd op het wonder van het geloof. Bij de protestanten ligt de nadruk meer op het Woord. De viering werd ondersteund door mooie zang van de Nicolaascantorij. De collecte bracht het fraaie bedrag op van € 371,20. Dit wordt verdeeld over de gastkerk en de Raad van Kerken.

Collectedoelen

Let op!!! Deze zondag hebben we twee diaconale collectedoelen. Nee, geen twee collectes, alleen twee doelen. Het eerste doel:

Volgens rooster is uw bijdrage aan de diaconale collecte vandaag bestemd voor de **“Stichting Leprazending Nederland”**. Lepra, ofwel melaatsheid, is geen ziekte uit de Bijbelse geschiedenis maar nog steeds actueel in arme landen bij slechte hygiëne. Zonder behandeling leidt de ziekte tot handicaps, sociale uitsluiting en armoede. Met tijdige hulp is lepra goed te genezen en kunnen mensen weer een zelfstandig een menswaardig leven leiden. Met onze hulp geven we herstel en voorkomen we uitsluiting, handicaps en armoede. www.leprazending.nl/wereldlepradag

Uw bijdrage in de collecte gaat volledig naar de “Stichting Leprazending Nederland”.

Het tweede doel:

Het extra doel betreft **“Heilig Vuur West”**, de geloofsgemeenschap in Amsterdam Oud West. Een pioniersplek waar op een laagdrempelige manier verbinding wordt gezocht met mensen die kampen met sociaaleconomische en psychische problemen en geen band (meer) hebben met de kerk. Het is een uitdaging om voor hen een stabiele plek te creëren voor de toekomst. Bezoekers kunnen vaak geen verantwoordelijkheid dragen, hebben weinig of geen financiële middelen maar wel professioneel begeleiding nodig. www.heiligvuurwest.nl

Geen extra diaconale collecte maar het bedrag, gelijk aan uw gift aan de collecte voor Lepra Zending wordt door de Diaconie, uit eigen middelen, gedoneerd naar “Heilig Vuur West”.

Maar laten we, met zoveel diaconale wensen, de gebruikelijke tweede collecte, bestemd voor het vele, o zo noodzakelijke werk van, voor en door onze eigen kerkgemeente a.u.b. niet vergeten! www.kerkgemeente.nl

Actie Kerkbalans

De komende week worden de envelopjes van Actie Kerkbalans weer bij u opgehaald.

Wilt u ze klaar leggen? Hartelijk dank namens de lopers.

Inzamelingsactie!

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner, cartridge en oud geld.

Inleverpunt: de box en koker in het portaal van onze kerk De Swaen. Niet weggooien of ergens anders inruilen of inwisselen maar meenemen naar De Swaen en in de box en/of koker. Niet vergeten, Doen!

Taizéviering in de kerk van Kwadijk

Op zondag 28 januari om 19.00 uur is er een bijzondere Taizéviering in de kerk van Kwadijk. De a capella zanggroep Anima Mea is hiervoor uitgenodigd. Niet alleen zingen zij de liederen, maar ook vertolken zij hun beleving in deze broedergemeenschap van frère Roger. Anima Mea bestaat uit twee echtparen, Charles en Margreet Drijver en Jos en Wilma van Ophem. Zij willen ons van harte laten proeven van hun beleving in de Taizé-gemeenschap. Het viertal neemt u mee in hun vertellingen afgewisseld met de wereldwijd bekende Taizéliederen, die uitnodigen om mee te zingen. In een, in Taizésfeer, opgetuigde kerk verzorgen zij het thema: In de flow van Taizé. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom. Als u mee wilt zingen: vanaf 15.00 uur is er gelegenheid om o.l.v. Anima Mea de liederen te oefenen.

Diensten komende weken:

4 februari ds. Peter Hoogstrate

11 februari ds. Simon Bijl

Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam!

Voor meer informatie zie onze website

www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de

predikant ds. Mirjam Koole, e-mail

mirjamkoole@kerkgemeente.nl

Tel. 06 57089225

Woensdag is de vaste vrije dag

Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse

Email: pastoraat@kerkgemeente.nl

Tel. 0299-366486

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak

Email: cbak-kees@kpnmail.nl

Tel. 0255-577499