

Eén kaars gaat er nu branden

Lied voor Advent

t. Elisabeth van der Brun

1. Eén kaars gaat er nu bran - den en zegt aan ie - der - een: "Er

5



is een feest op han - den, de duis - ter - nis gaat heen."

2. Twee kaarsen staan te schijnen, hun licht is nog maar klein.
Toch zal de nacht verdwijnen, dan zal er vrede zijn.
3. Een derde kaars gaat stralen, wij wachten met geduld
en horen in verhalen hoe God zijn woord vervult.
4. Vier kaarsen in het donker vertellen in de nacht,
met licht en blij geflonker dat ons de vrede wacht.
5. Het licht waar van wij dromen, het grote Licht is daar!
Want Jezus is gekomen; zó worden dromen waar!