



Protestantse Gemeente Edam

Kerkbrief 811 voor zondag 3 december 2017, 1e zondag van Advent

Locatie	Protestantse kerk De Swaen
Voorganger	ds. Mirjam Koole
Ouderling	Henri Kalk
Diakenen	Chris Kotterer
Organist	Frans Koning

OVERSTAPDIENST VAN MORENA DE BOER EN CHRIS BROMMERSMA



tekening: Morena de Boer

muziek

VOORBEREIDING

welkom en mededelingen

- de kaarsen worden aangestoken
- we gaan staan

lied 288

Goedemorgen, welkom allemaal

voorganger
gemeente
voorganger

onze hulp is in de naam van de Eeuwige
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
God laat ons in dit uur Uw tastbaarheid zien
en doe ons weer leven met hart en ziel.
God toon ons Uw wijsheid, waarmee wij verder
kunnen in ons leven. AMEN.

- we gaan zitten

INLEIDING

eerste Adventskaars en kaarsenlied (zie bijlage)
gesprek met de kinderen
- kinderen gaan naar de kinderkerk

gebed

lied 289 Heer, licht van uw liefde schittert

ROND HET WOORD

gebed

we lezen enkele verzen uit psalm 25 uit de Bijbel in gewone taal, tussendoor zingen we lied 25b.

lezing Lukas 1: 5-25 uit de Bijbel in gewone taal.

lied 464

overweging

meditatieve muziek

lied 461

- kinderen komen terug uit de kinderkerk. Kort gesprekje.

AFSCHEID VAN DE KINDERKERK

Inleiding

- Bij het horen van hun naam komen Morena en Chris, samen met hun ouders naar voren en steken hun kaars aan op de liturgietafel.

zegen

lied 416 Ga met God en hij zal met je zijn

ROND DE GEBEDEN

dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

collecte

- we gaan staan

lied 444: 1-2 en 4-5 Nu daagt het in het oosten

Zegen

Lied 425 Vervuld met uw zegen

Terugblik op de Gedachtenisdienst

In deze dienst herdachten we onze gemeenteleden die dit jaar overleden zijn. Voor hen die niet genoemd waren, werd één grote kaas ontstoken.



Iedereen kon een kaarsje aansteken en daarbij zijn of haar geliefden gedenken, die overleden zijn of die

het moeilijk hebben.

De kinderen hadden een steen beschilderd, deze steen werd meegegeven aan de nabestaanden.

Bedankje

Aly en Ria willen iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten die hun zus mocht ontvangen.

Heerlijk om te weten dat je in een kerkgemeenschap bent, waar aan elkaar gedacht wordt.

Fruit om te delen

De avondmaalsdienst op 'Dankdag voor gewas en arbeid'

kreeg extra kleur door het door Kees en Janny Rijswijk gedoneerde fruit. Na de dienst werd dit uitgedeeld door hun beide dochters



Gerda en Ina en hun kinderen. Het idee was dat ieder fruit mee naar huis kreeg en dit deelde met een ander. Het tasje dat ik wegbracht werd met blijdschap in ontvangst genomen. Ook van anderen hoorde ik dat deze geste bijzonder op prijs gesteld werd. Heel hartelijk dank voor deze heerlijke, fruitige verrassing.

Cora den Engelse

Collecteopbrengsten en collectedoel

Deze zondag is de eerste collecte bestemd voor KIA / PKN - Missionair werk en Kerkgroei, Help de nieuwe kerk in Drachten. Yours! een pioniersplek in Drachten, wil een plek zijn voor moeilijk bereikbare tieners en hun ouders. Omdat tieners vaak moeilijk te bereiken zijn, is men in Drachten begonnen met activiteiten voor ouders van tieners.

www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes

De **beide collecten** waren afgelopen zondag 26 november bestemd voor het werk van eigen kerkgemeente. De diaconale collecte bracht **€ 306,95** en de tweede collecte **€ 278,70**.

Diensten komende weken:

10 december Ds. Mirjam Koole m.m.v. Psallite

17 december Ds. K. Koldewijn

Gespreksgroep

De Bijbelgespreksgroep komt donderdagavond 7 december weer bij elkaar. We nemen het Bijbelverhaal **JONA 1:1-4:11 als onderwerp; Als je roeping je bang maakt.**

Het gesprek en de vragen die er bij u opkomen kunnen aan de hand van het boekje: "**Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel**", van B.L. v.d. Woude verdieping geven.. Daarom krijgt u, als u zich aanmeldt, van te voren het verhaal te lezen om zich voor te bereiden. Heeft u interesse om deze avond bij te wonen, van harte welkom in de consistorie van de Swaen! Aanvang 20.00 uur. Koffie/thee staat klaar. **Bel of mail naar: Menny de Wolf**, myboorsma@gmail.com /0299372120 of **Erica Houtgraaf**, h.e.houtgraaf@online.nl/0299368663

Spullen gevraagd voor de kerstmarkt

Voor de lootjeskraam op de ideële kerstmarkt op 16 december kunt u nog spullen inleveren bij: Terry Regter-Visje, Dijkgraaf Poschlaan 14 – tel. 0299-351513 Of bij: Erica Houtgraaf, Westervesting 15 – tel. 0299-368663 Of: zolder hulpkerk.

Kerststukjes maken voor de Kerstmarkt

Op **donderdag 14 december** komen we weer samen om kerststukjes te gaan maken. Iedereen die het leuk lijkt om mee te helpen is van harte welkom. Het meeste materiaal is aanwezig, maar het is fijn als er b.v. skimmia, dennegroen, conifeer of takken met bessen worden meegenomen. We beginnen om 10 uur in de kosterij van de Grote Kerk. De koffie staat klaar! Voor meer info: Annelies Koning frannelies@gmail.com of tel. 0299372026.

Heel de kerk bakt!

Op zaterdag 16 december is de jaarlijkse ideële kerstmarkt. Ook dit jaar zoeken wij mensen die een bijdrage willen leveren aan de koffie hoek, in de vorm van een taart, cake of koek (al dan niet zelf gebakken) voor de verkoop! U kunt deze bijdrage afgeven op zaterdag 16 december vanaf half 10 in de koffie hoek. Wij hopen weer op een grote variatie aan lekkernijen. Namens het team van de koffiehoeke, Audrey Vreemann.

Lessons and Carols op 17 december

Dit jaar verzorgt de Nicolaascantorij de traditionele Lessons and Carols op zondag 17 december om 17 uur in de Grote Kerk. Zie Venster en volgende kerkbrieven.

Adventsbijeenkomst senioren

De commissie ouderenwerk nodigt u uit voor de adventsmaaltijd op **dinsdag 12 december van 16.00 uur tot 19.00 uur in de Swaen**. Ook dit jaar zullen wij een wintermaaltijd verzorgen, zodat u niet zelf hoeft te koken.

Maar naast het met elkaar de maaltijd gebruiken, willen wij samen met u toelevens naar het komende Kerstfeest.

Menny de Wolf en Nico Vriend zullen hun medewerking verlenen. Iedereen is welkom. Komt u ook? Graag aanmelden bij Elly Lemsom, telefoon: 0299-366845, email: ellylemsom@gmail.com of bij Nel de Wijn, telefoon: 0299-364201, email: gj.de.wijn@kpnplanet.nl

Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Als vervoer een probleem voor u is, laat het ons weten dan proberen we hier in te voorzien.

Overige berichten op de bijlage met het Kaarsenlied.

Advent in de kinderkerk

Zondag 3 december is de eerste zondag van advent, de periode waarin we aftellen naar het feest van kerst. We nodigen alle kinderen die daar zin in hebben graag uit om te komen naar de kinderkerk op 3, 10, 17 en 25 december. Die zondagen werken



we samen aan een kerststal, die je op kerst morgen mee naar huis kunt nemen. Je kunt je er nu alvast op voorbereiden door wc-rolletjes te sparen en een eierdoos van 10 eieren te bewaren. We vinden het

heel leuk om je te zien, ook als je niet alle zondagen kunt komen. We zorgen er sowieso voor dat de kerststallen op kerstmorgen klaar zijn en maken er samen een gezellige tijd van.

Groeten van de kinderkerkleiding

Herdertjestocht 'Volg de Sterren'

Kerst is het feest van onze verwondering over het Wonder van het bestaan. Het is het feest van het bijzondere van de 'hemelse sterren' en 'de geboorte van de koning', in het licht van de alledaagse kribbe. De aanblik van de sterrenhemel rond onze aarde is misschien wel de meest bijzondere ervaring van het bestaan. De sterrenhemel doet wat met je en verwondert je ten diepste. In vroeger tijden getuigden de *herders* daarvan. Daarom organiseren we als kerkgemeente een zogenaamde herdertjestocht met de naam '*Volg de Sterren*'. De tocht vindt plaats op 24 december in de Grote Kerk. Langs een bijzonder spoor van 2017 lichtjes lopen we in drie kwartier langs zeven bijzondere 'sterrenplekken'. Onderweg zien, horen en ervaren we met elkaar het Wonder van Kerst anno nu.

Vanaf 6 december 12 uur start de aanmelding via kerkgemeente.nl.

Glazen Potjes Sparen

Wie o wie spaart met ons mee? Voor onze kinderspecial 'Volg de Sterren' op kerstavond hebben wij heel veel *glazen potjes* nodig, waar een waxinelichtje in past. Dus gaarne veel groenten/appelmoes uit de pot eten.

U kunt de schone potjes inleveren op zondagmorgen. Er staat een doos in de keuken van de Swaen. Ook kunt u de potjes inleveren in de Grote Kerk op donderdagmiddag van 14.00-15.00 uur (werkkamer ds. Mirjam Koole)

Kerstkoor 2017

Het wordt langzamerhand een traditie: voor de elfde keer gaan we zingen in de Grote Kerk op Kerstmorgen. Daarvoor gaan we weer oefenen in De Swaen. Als je ook mee wilt doen, mail naar frannelies@gmail.com of bel me, tel. 372026, Frans Koning



Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam!

Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl

of neem contact op met de predikant ds. Mirjam Koole, e-mail

mirjamkoole@kerkgemeente.nl

Tel. 06 57089225

Woensdag is de vaste vrije dag

Pastoraal meldpunt: Cora den Engelse

Email: pastoraat@kerkgemeente.nl

Tel. 0299-366486

Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak

Email: cbak-kees@kpnmail.nl

Tel. 0255-577499